



Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία από τον Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα

Της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας προεξήρχε την εορτή της Παναγίας της Απροσδοκήτου Χαράς, στις 22 Δεκεμβρίου 2013, ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, στον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας ασπάσθηκε το ιερό κειμήλιο του Ναού τη θαυματουργό εικόνα της Παναγίας Απροσδοκήτου Χαράς.

Ο Προϊστάμενος του Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία Πρωθιερέας Μάξιμος Σεβτσώφ στην προσφώνησή του ευχαρίστησε τον Ιεράρχη για την τέλεση Θείας λειτουργίας και σε ανάμνηση προσευχής του προσέφερε εικόνα της Παναγίας Απροσδοκήτου Χαράς.

Αντιφωνώντας ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ μεταξύ άλλων ανέφερε: «Αιδεσιμολογιώτατε, αγαπητέ πατέρα Μάξιμε, Προϊστάμενε του Ιερού τούτου Ναού, αγαπητοί πατέρες και αδελφοί!. Χαιρόμαι πολύ για τη δυνατότητα που μου εδόθη με ευλογία του Αγιωτάτου Πατριάρχου μας να τελέσω σήμερα τη Θεία Λειτουργία εδώ και θέλω να μεταφέρω σε όλους την ευλογία και τις ευχές του Αγιωτάτου αυτές τις υπόλοιπες μέρες της Νηστείας των Χριστουγέννων να έχουμε τη Θεία βοήθεια καθώς και τον επικείμενο Νέο έτος».

Σύμφωνα με τον Ιεράρχη έχει αναμνήσεις της νεότητας από αυτό το Ναό, όπου ερχόταν εκείνα τα χρόνια, όταν ο Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών ούτε ταξίδευε στη Ρωσία, ούτε στην Ουκρανία, ούτε σε άλλα μέρη της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας και γενικά σπάνια εγκατέλειπε τη Μόσχα, ενώ ολόκληρος ο λειτουργικός βίος περιοριζόταν σε τριάντα ή σαράντα Ναούς. Ένας εκ των οποίων ήταν και αυτός του Προφήτη Ηλία. Τότε δεν υπήρχε ο Ναός του Σωτήρος Χριστού και γι' αυτό όλη η γειτονιά κατέκλυσε με ιδιαίτερη αγάπη και χαρά αυτό το Ναό, όπου σε ορισμένες ημέρες ο Αγιώτατος Πατριάρχης Ποιμήν τελούσε την ακολουθία των χαιρετισμών της Παναγίας Απροσδοκήτου Χαράς.

Η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας η Απροσδόκητος Χαράς εμφανίσθηκε όπως και αρκετές άλλες τιμώμενες εικόνες στο τέλος του 17 αιώνα στη Μόσχα. Λες και ήθελε ο Κύριος να δείξει στο λαό μας το ιδιαίτερο έλεος του, μέσω της εμφανίσεως των εικόνων της Παναγίας την παραμονή της ενθρονίσεως του Μεγάλου Πέτρου, η βασιλεία του οποίου σημαδεύθηκε από ριζικές αλλαγές στην πορεία της Πατρίδος μας. Διότι οι μεταρρυθμίσεις του Πέτρου παρόλο που έφεραν κοντά τη Ρωσία στις χώρες της Ευρώπης, συνέβαλαν στον εκσυγχρονισμό της, τη διεύρυνση και την ενίσχυση της στρατιωτικής της ισχύος και στην πρόοδο του θύραθεν πολιτισμού, ταυτόχρονα συνέβαλαν στην σταδιακή απομάκρυνση του λαού από την πίστη και την Εκκλησία.

Ποτέ όμως ο Θεός δεν έπαισε να δείχνει έλεος στην Πατρίδα μας. Ακόμα και τα σκληρά χρόνια των διωγμών μέσω αναδείξεως των θαυματουργών εικόνων της Παναγίας. Και παρόλο που πολλοί Ναοί καταστράφηκαν ή μετατράπηκαν σε κτίρια κοσμικής χρήσεως, με το έλεος του Θεού σώθηκαν Ναοί, όπου οι άνθρωποι μπορούσαν να έρχονται προκειμένου να κοινωνούν των Αχράντων του Χριστού Μυστηρίων, να προσεύχονται ενώπιον των ιερών εικόνων της Παναγίας.

Είναι δύσκολο τώρα να αναγνωρίσουμε την Εκκλησία μας, η οποία τόσο εμεγαλύνθη και άλλαξε την τελευταία εικοσιπενταετία. Δεν είναι όλοι που θυμούνται τις στενόχωρες συνθήκες υπό τις οποίες τελούσε η Ρωσική Εκκλησία κατά την Πατριαρχία του Αγιωτάτου Πατριάρχου Ποιμένος. Και όμως υπήρχε η πίστη στις καρδιές των ανθρώπων, αλλά έπρεπε κανείς να την κρύβει επιμελώς ακόμα και από τους οικείους και συγγενείς, διότι η πίστη στο Θεό και ο εκκλησιασμός εθεωρείτο έγκλημα.

Χαιρόμεθα τώρα που η Εκκλησία μας απολαμβάνει την ελευθερία, και ότι ο Πατριάρχης δεν ζει έγκλειστος στην κατοικία του, αλλά μπορεί να ταξιδεύει σε όλη την Ρωσία, επισκεπτόμενος τις επαρχίες, να διδάσκει τους ανθρώπους τον Χριστό και μάλιστα μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Χαιρόμεθα που σήμερα κάθε Επίσκοπος και ιερέας μπορεί να διδάσκει τον Χριστό και όχι μόνο εντός του Ναού του, αλλά και εκτός, ενώ ο κάθε Ορθόδοξος χριστιανός έχει δικαίωμα ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ομολογεί την πίστη του.

Αυτή ήταν η απροσδόκητος χαρά, την οποία φανέρωσε η Παναγία το 1988 σε ολόκληρο το λαό μας και την Πατρίδα μας. Κανείς δεν περίμενε αυτή την χαρά, διότι κανείς δεν μπορούσα να πιστεύσει στην κατάρρευση του αθεϊστικού κράτους και την ανατολή της ελευθερίας.

Ο Σεβασμιώτατος κ. Ιλαρίωνας κάλεσε τους πιστούς να παρακαλέσουν την Παναγία να τους βοηθάει σε κάθε βιοτική ανάγκη και να τους οδηγεί στη μετάνοια, όπως έγινε στην περίπτωση του παράνομου εκείνου, ο οποίος είχε συνήθεια να προσεύχεται μπροστά στην εικόνα Αυτής.

Εν συνεχείᾳ ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας επισκέφθηκε την ενοριακή βιβλιοθήκη, θαύμασε τη συλλογή των παλαιοτύπων και ξεναγήθηκε στους χώρους όπου φιλοξενούνται οι φοιτητές του Θεολογικού Ινστιτούτου Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών.

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/51912/>