

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι το μεγαλύτερο αγαθό και η μεγαλύτερη παρηγοριά αυτής της ζωής



Της Θείας Λειτουργίας την Κυριακή των Προπατόρων, στις 29 Δεκεμβρίου 2013 προεξήρχε στον Ιερό Ναό της Παναγίας Πάντων Θλιβομένων η Χαρά ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας.

Στο θείο λόγο που κήρυξε μετά το πέρας της Θείας Μυσταγωγίας ο Σεβασμιώτατος κ. Ιλαρίωνας μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Μας έχουν μείνει λίγες μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα και μόλις δύο μέρες μέχρι την Πρωτοχρονιά. Σήμερα από κοινού με τη σύμπασα Αγία Εκκλησία τιμούμε τη μνήμη των προπατόρων του Σωτήρος μας, εκείνων στους οποίους αναπαύετο η χάρις του Θεού και υπάρχει αναφορά στα βιβλία της Αγίας Γραφής της Παλαιάς Διαθήκης».

Εν συνεχεία ο Ιεράρχης ανέλυσε την ευαγγελική περικοπή της ημέρας με την παραβολή του Μεγάλου Δείπνου. Η παραβολή αφορά καθένα από εμάς ξεχωριστά, διότι εμείς είμαστε προσκεκλημένοι στο δείπνο, ενώ οι οικοδεσπότης είναι ο ίδιος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και το Μεγάλο Δείπνο είναι η Θεία Ευχαριστία, την οποία μας προσφέρει κάθε καθώς τελείται η Θεία

Λειτουργία.

Ο μὲν ἔχει φροντίδες και υποχρεώσεις δικές του, ο δε ἔχει να κάνει μεγάλες αγορές, ο τρίτος απλώς βαριέται να σηκωθεί ακόμα και την Κυριακή για να πάει στη Λειτουργία, ἔστω και ξεκινάει αυτή στις 10 το πρωί.

Πράγματι η κοινωνία των Αχράντων του Χριστού Μυστηρίων είναι ο πυρήνας της εκκλησιαστικής ζωής και της πνευματικής μας ζωής επίσης. Διότι στην Κοινωνία ενωνόμαστε σωματικώς με το Σώμα του Κυρίου και με το αίμα μας με το Αίμα του Κυρίου, κάτι που μας ενδυναμώνει για να εκπληρώνουμε επιτυχώς ακόμα και τα επαγγελματικά μας καθήκοντα και τις λοιπές υποχρεώσεις.

Ζούμε στον κόσμο τούτο, αλλά οι διαλογισμοί μας και οι σκέψεις μας πρέπει να να επεκτείνονται στον άλλο κόσμο, διότι η Βασιλεία των Ουρανών πλησίασε από στιγμής που ο Κύριος κατήλθε στη γη και δημιούργησε εδώ την Αγία Του Εκκλησία.

Η Βασιλεία των Ουρανών είναι κάτι του οποίου καθιστάμεθα κοινωνοί μέσω Θείας Ευχαριστίας ακόμα σε αυτή εδώ τη ζωή μας και κυρίως στο Ναό του Θεού.

Ο Κύριος κατήλθε ουρανόθεν εξαιτίας της αγάπης του προς την κτίση, το ανθρώπινο γένος και τον καθένα μας ξεχωριστά.

Και αυτή η Θεία αγάπη εκδηλώνεται με κάθε τρόπο μέσω των Αγίων Μυστηρίων της Εκκλησίας μας. Ο Θεός μας προσκαλεί στο Μεγάλο Δείπνο του όχι επειδή είμαστε υπόχρεοι να παρακαθήσουμε, όχι επειδή είναι καθήκον μας απέναντί Του, αλλά διότι το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι το καλύτερο και το ωραιότερο που μπορεί να μας προσφέρει ο Θεός σε αυτή εδώ τη ζωή. Μας χάρισε αρκετές παρηγορίες, πολλά αγαθά ακόμα και τα επίγεια. Αλλά το μεγαλύτερο αγαθό και η μεγαλύτερη παρηγοριά που προσφέρει ο Κύριος είναι το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.

Εάν αδυνατούμε για κάποιους λόγους να μεταλαμβάνουμε τακτικά, να κοινωνούμε τουλάχιστον κατά τη νηστεία των Χριστουγέννων, την παραμονή της εορτής και εν συνεχεία στις ημέρες που προηγούνται του Αγίου Πάσχα.

Να παρακαλέσουμε τον Κύριο τα Χριστούγεννα να είναι για μας συνάντηση με τον Θεό, να αισθανθούμε την παρουσία του Θεού εδώ και ανάμεσά μας, στην ανθρώπινη μας κοινωνία, ώστε να αισθανθούμε την εγγύτητα του Θεού, να πάμε να τον προϋπαντήσουμε με τον χαιρετισμό από την Ομιλία του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, τον οποίο ακούμε συχνά κατά τις ημέρες των Χριστουγέννων: «Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε· Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε· Χριστὸς ἐπὶ γῆς, ὑψώθητε. Ἄσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ».