

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: να προσφέρουμε στον Κύριο χρυσό αγαθοεργίας, λίβανο προσευχής και σμύρνα ταπεινοφροσύνης



Της αγρυπνίας στον Ιερό Ναό της Παναγίας Πάντων Θλιβομένων η Χαρά Μόσχας προεξήρχε στις 6 Ιανουαρίου 2014 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, Πρύτανης του Θεολογικού Ινστιτούτου Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος πλαισιούμενος από κληρικούς του Ναού και στελέχη του ΤΕΕΣ.

Μετά το πέρας της ακολουθίας ο Ιεράρχης ευχήθηκε στους πιστούς για την εορτή των Χριστουγέννων και μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Αυτή την εορτή μνημονεύουμε την εν Βηθλεέμ Γέννηση του Θείου Βρέφους Ιησού, την προσκύνηση των ποιμένων μετά την είδηση, που δέχθηκαν από τον άγγελο, και των Μάγων από μια μακρινή χώρα, στους οποίους δι' ενός μυστηριωδούς σημείου υπεδείχθη τον εν Βηθλεέμ τόπο

Γεννήσεως του Βασιλιά των Ιουδαίων. Υπό λαμπρού αστέρος ο οποίος τους προηγείτο ελκόμενοι οι Μάγοι ήλθαν να προσκυνήσουν το εν Βηθλεέμ Γεννηθέν Θείο Βρέφος προσφέροντας τα δώρα τους: χρυσό, λίβανο και σμύρνα.

Αυτά τα δώρα σώζονται στην Εκκλησία και διαφυλάσσονται στην Ιερά Μονή Αγίου Παύλου Αγίου Όρους, όπου είχα τη δυνατότητα να επισκεφθώ και να τα προσκυνήσω αρκετές φορές. Μέρος των Δώρων έχουν μεταφερθεί τώρα στη Μόσχα και ετέθησαν σε προσκύνημα των πιστών...

Τα Τίμια Δώρα δεν είναι λείψανα των αγίων, ούτε θαυματουργοί εικόνες, αλλά είναι αντικείμενα, τα οποία πολύ πιθανώς τα κρατούσε στα χέρια της η Παναγία και με τα οποία ίσως έπαιζε το Θείο Βρέφος, που φυλάσσονταν με ευλάβεια από την οικογένεια του Χριστού, τους συγγενείς Του και μέσω των αποστόλων και των πολλών γενιών χριστιανών έφθασαν έως τις ημέρες μας...

Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο να μας αξιώσει τον καθένα να προσφέρουμε στον Θεό εκείνα τα Δώρα, που μπορούμε. Και δεν θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε υλικά, όπως χρυσό, λίβανος και σμύρνα ή κάτι παρόμοιο, αλλά κυρίως τα δώρα των αγαθών μας έργων και της χριστιανικής ζωής. Να προσφέρουμε στον Κύριο τον χρυσό αγαθοεργίας, τον λίβανο προσευχής και τη σμύρνα ταπεινοφροσύνης όπως και πολλές άλλες αρετές, τις οποίες θα μοιρασθούμε με τους πλησίον.

Αυτές τις ημέρες των Χριστουγέννων να μη λησμονούμε όσους θέλουν βοήθεια και συμπάθεια, όσους θέλουν εορτή, την οποία μόνο εμείς είμαστε σε θέση να τους κάνουμε. Ας θυμηθούμε εκείνους, τους οποίους συνήθως ξεχνάμε τις υπόλοιπες ημέρες και να προσπαθήσουμε να κάνουμε γι' αυτούς κάτι καλό, ώστε αυτή η χαρά, την οποία αντλούμε στο Ναό, ατενίζοντας το εν Βηθλεέμ Γεννηθέν Θείο Βρέφος Χριστό, να τη μεταφέρουμε στους άλλους, όσους έχουν μεγάλη ανάγκη από αυτή, δηλαδή στους δοκιμαζόμενους, τους δυστυχισμένους, τους αρρώστους. Να τους κομίσουμε τη χαρά της εορτής των Χριστουγέννων, να τους κομίσουμε το φως του αστέρος της Βηθλεέμ, εκείνου, ο οποίος οδήγησε τους μάγους προς το Γεννηθέν Θείο Βρέφος Χριστό και ο οποίος λάμπει σήμερα στις καρδιές μας οδηγώντας τον καθένα στην οδό προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν».

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/51875/>