



Μήνυμα του Προκαθημένου της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας προς τους μετέχοντες του Διεθνούς Συνεδρίου Γενεύη-2

Μήνυμα προς τους μετέχοντες του Διεθνούς Συνεδρίου Γενεύη – 2, το οποίο θα διεξαχθεί στις 22 Ιανουαρίου 2014 στην πόλη Montreux Ελβετίας, απέστειλε ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κύριλλος. Ακολουθεί το κείμενο του μηνύματος.

Με ελπίδα ο κόσμος σήμερα αναμένει από εσάς αποφασιστικές ενέργειες προς ειρηνική διευθέτηση της αιματηρής συγκρούσεως στη Συρία. Είναι δύσκολο να υπερεκτιμηθεί η ευθύνη, την οποία επωμίζεσθε. Είναι τεράστιες οι διαστάσεις της εδώ και επί τριετία συνεχιζόμενης στη Συρία τραγωδίας: θύματα της ένοπλης αντιπαραθέσεως έπεσαν εκατοντάδες χιλιάδες αθώοι συνάνθρωποι με εκατομμύρια πρόσφυγες και εκτοπισμένους.

Εκ μέρους της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας σας καλώ να πράξετε το παν προς άμεση και άνευ όρων παύση των πολεμικών ενεργειών και έναρξη του διαλόγου, στον οποίο να μετάσχουν όλες οι εμπλεκόμενες δυνάμεις και η κοινωνία των πολιτών. Είμαστε βέβαιοι ότι η Συρία πρέπει να μείνει ένα κράτος, όπου θα σέβονται δικαιώματα και αξιοπρέπεια όλων των εθνικών και θρησκευτικών ομάδων. Πρέπει να εξασφαλισθεί η απόλυτη ασφάλεια και η ελευθερία του θρησκεύειν για τους χριστιανούς, οι οποίοι εδώ και περίπου δυο χιλιετίες κατοικούν στη Μέση Ανατολή και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Συριακής κοινωνίας, όπως και για τους λοιπούς κατοίκους της χώρας.

Η πρώτη κίνηση προς επικράτηση ειρήνης και σταθερότητας πρέπει να είναι η απελευθέρωση των ομήρων και η αποτροπή των βεβηλώσεων των θρησκευτικών ιερών σεβασμάτων, μνημείων πολιτισμού και ιστορίας. Έως και σήμερα αγνοούμε την τύχη των δυο χριστιανών Ιεραρχών Μητροπολιτών Παύλου και Ιωάννη Ιμπραΐμ, απαχθέντων τον περασμένο Απρίλιο στα περίχωρα του Χαλεπίου. Κρατούμενες παραμένουν και η Ηγουμένη με τις αδελφές της Ιεράς Μονής Αγίας Θέκλας Μααλούλα. Η άμεση απελευθέρωσή τους θα είναι ορατή απόδειξη της προθυμίας της αντιπολίτευσης να αναζητήσει ειρήνη και συμφωνία στη γη της Συρίας.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας αναπέμπει ευχές υπέρ εγκαθιδρύσεως ειρήνης στη Συρία και πράττει το παν για να βοηθήσει εμπράκτως το δοκιμαζόμενο πληθυσμό ανεξαρτήτως εθνικής και θρησκευτικής του ταυτότητας. Και όμως προς αντιμετώπιση της εμπερίστατης καταστάσεως στην οποία έχουν περιέλθει εκατοντάδες χιλιάδες συνάνθρωποι στην ίδια τη Συρία και οι πρόσφυγες

στις όμορες χώρες χρειάζονται νέα ευρείας κλίμακος μέτρα για την παροχή άμεσης ανθρωπιστικής βοήθειας στα θύματα της πολεμικής αντιπαράθεσης.

Καλώ κάθε άνθρωπο καλής θελήσεως να πράξει το παν για να σταματήσει η κλιμάκωση της βίας στη Συρία, να σταματήσει η εισβολή των τρομοκρατικών και εξτρεμιστικών ομάδων, να μην χρηματοδοτούνται και ούτε να απολαμβάνουν υποστήριξης με όπλα έξωθεν, προκειμένου να έχει ο λαός της Συρίας τη δυνατότητα αποφάσεως για την περαιτέρω του πορεία μόνος του.

Καλώ τους ανθρώπους με χέρια βαμμένα από το αίμα των φιλήσυχων πολιτών να συνέλθουν και να απέχουν από τις παρανομίες τους. Να έχετε υπόψη σας ότι είναι εύκολο να καταστρέψουμε την ειρήνη, αλλά τα τραύματα του πολέμου θεραπεύονται μετά από δεκαετίες, ενώ είναι αδύνατο να επαναφέρουμε ανθρώπους στη ζωή. Κάθε κίνηση προς συμφιλίωση, αποκατάσταση της τάξεως και δημιουργία της ευημερίας των ανθρώπων θα είναι ευλογημένη από τον Θεό.

Οι ευχές μου σήμερα είναι ο σπόρος της ειρήνης, τον οποίο καλούνται να φυτέψουν οι μετέχοντες του συνεδρίου, να αποδώσει καλούς καρπούς για κάθε κάτοικο της Συρίας.

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/51839/>