



Ηγέτες των χριστιανικών Εκκλησιών των δεκατριών χωρών κάλεσαν σε ειρήνη στην Ουκρανία

Ανακοίνωση της Χριστιανική Διομολογιακή Συμβουλευτική Επιτροπή σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία.

Εμείς, εκπρόσωποι των Ορθοδόξων, Ρωμαιοκαθολικών και Προτεσταντικών χριστιανικών κοινοτήτων του Αζερμπαϊτζάν, της Αρμενίας, της Λευκορωσίας, του Καζακστάν, της Κιργισίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Μολδαβίας, της Ρωσίας, του Τατζικιστάν, του Ουζμπεκιστάν, της Ουκρανίας και της Εσθονίας, συνελθόντες επί το αυτό διά να διατυπώσουμε την κοινή μας γνώμη σχετικά με τα επίκαιρα θέματα, τα οποία προβληματίζουν τους ανθρώπους στις χώρες μας.

Οι ευχές και οι ειλικρινείς μας συμπάθειες αυτές τις ημέρες είναι με τον λαό της Ουκρανίας, ο οποίος διέρχεται από τις σοβαρές δοκιμασίες. Οι κοινότητές μας δέονται υπέρ των όσων δολοφονήθηκαν ή έπεσαν θύματα κατά τη διάρκεια της πολιτικής και κοινωνικής αντιπαράθεσης και υπέρ της εδραίωσης σταθερής ειρήνης και αλληλοκατανόησης μεταξύ των πολιτών της αδελφής Ουκρανίας, ανεξαρτήτως εθνικής ή θρησκευτικής τους ταυτότητας.

Καλούμε όλους, από τους οποίους εξαρτάται το μέλλον της Ουκρανίας, να ακολουθήσουν απαρεγκλίτως την αρχή της ελευθερίας της συνειδήσεως και του θρησκεύειν, της μη παρεμβάσεως της Πολιτείας και των πολιτικών δυνάμεων στο εσωτερικό των θρησκευτικών οργανισμών. Ενθυμούμεθα καλώς τις τραγικές επιπτώσεις τις οποίες είχε η μη εφαρμογή αυτής της αρχής στην ιστορία των χωρών μας. Είναι αδύνατο διά των επαναστατικών μεθόδων και κάθε μορφής εκκλήσεων στη βία, τις διακρίσεις και τις καταλήψεις Ιερών Ναών να πετύχουμε την ενότητα των χριστιανών, ούτε να συνάψουμε τις πραγματικά σχέσεις συνεργασίας, επί τω τέλει της προόδου και ευημερίας της συμπάσης κοινωνίας, μεταξύ των θρησκευτικών οργανισμών και της Πολιτείας.

Καλούμε τον λαό της Ουκρανίας να καταβάλει κάθε προσπάθεια προς αποφυγή των οιωνδήποτε προκλήσεων, κρατώντας στην καρδιά του ζωντανή αγάπη προς τον πλησίον, την ανθρωπινή αξιοπρέπειά του και τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις.

Από την πλευρά μας δηλώνουμε πρόθυμοι διά των προσευχών και έργων να συμβάλουμε στην σε κλίμα αδελφοσύνης διάλογο και την εδραίωση της ειρήνης στην Ουκρανική κοινωνία.