



## ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΛΑΡΙΩΝΑΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΧΟΡΩΔΙΑΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΙΓ΄ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΟΣΧΑΣ



Τελετή έναρξης του χορωδιακού μέρους του ΙΓ΄ Πασχαλινού Φεστιβάλ Μόσχας πραγματοποιήθηκε πανηγυρικώς στις 21 Απριλίου 2014 στην Αίθουσα Εκκλησιαστικών Συνελεύσεων του Ιερού Καθεδρικού Ναού του Σωτήρος Χριστού.

Τους οργανωτές, τους μετέχοντες και τους προσκεκλημένους του Φεστιβάλ προσφώνησε ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Σας απευθύνω χαιρετισμό εκ μέρους του Αγιωτάτου Πατριάρχου Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κυρίλλου. Σήμερα εγκαινιάζουμε το χορωδιακό μέρος του Πασχαλινού Φεστιβάλ. Συνήλθαμε την πρώτη ημέρα της Διακαινησίμου σε αυτή τη μεγαλοπρεπή αίθουσα για να παρακολουθήσουμε τους εκκλησιαστικούς ύμνους πασχαλινούς και όχι μόνο, αλλά και να έλθουμε σε επαφή με τον εκκλησιαστικό μουσικό πολιτισμό, ο οποίος επί αιώνες πολλούς γονιμοποίησε την Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία.

Τις πασχαλινές ημέρες έχουμε ιδιαίτερα έντονη την αίσθηση της εγγύτητας του Θεού.

Αισθανόμεθα την παρουσία του στη ζωή μας, ότι δεν ζούμε ματαίως, διότι δεν τελειώνει η ζωή μας με το θάνατο, αλλά με την ανάσταση. Εγκωμιάζουμε τον Θεό, ο Οποίος ενανθρώπησε, έζησε επί γης και πέθανε επί του Σταυρού για να νικήσει με το θάνατό του το θάνατό μας και με την Ανάστασή Του να μας ανοίξει την οδό προς την ανάσταση...

Επί δυο χιλιετίες σε διάφορα μέρη του κόσμου εγκωμιάζει η χριστιανική Εκκλησία τον αναστάντα Χριστό. Τον δοξάζει μέσα από τις ακολουθίες, τη λειτουργική της τέχνη, αναπόσπαστο μέρος της οποίας τυγχάνει η εκκλησιαστική ψαλμωδία...

Δεν νοείται στην Ορθόδοξη παράδοση η θεία λατρεία χωρίς ψαλμωδία, επειδή οι πιστοί με ιδιαίτερο τρόπο αινοούν το Θεό...

Είναι κίνηση προσευχής στον Θεό, ο Οποίος ανέστη για να μας ανοίξει την οδό της αναστάσεως, που βρίσκει την εφαρμογή της αυτή η κίνηση και στους ήχους της εκκλησιαστικής μουσικής.

Στα πλαίσια του χορωδιακού μέρους του Πασχαλινού Φεστιβάλ οι ακροατές θα έχουν δυνατότητα να γνωρίσουν με ένα ευρύτερο φάσμα έργων εκκλησιαστικής μουσικής, τόσο ρωσικής, όσο και ξένης. Θα έλθουν σε επαφή με το δημιουργικό έργο των συνθετών, διά των μουσικών κομματιών των οποίων επί αιώνες δοξάζεται ο Αναστάς Σωτήρας.

Σε όλους μας θέλω να ευχηθώ αυτή η μουσική της Ορθόδοξης χριστιανικής θείας λατρείας, όπου, ελπίζω, συμμετέχουμε όλοι μας αυτές τις πασχαλινές ημέρες, να γίνει αφετηρία των πλέον φωτεινών και καλών αισθήσεων, προκειμένου να μεταλαμπαδεύσουμε αυτή την πασχαλινή χαρά στους οικείους μας και να την κρατήσουμε σε όλο το επικείμενο χρόνο και σε όλη τη υπόλοιπη ζωή μας.

Χριστός Ανέστη!»