



Δήλωση του Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κυρίλλου σχετικά με την περαιτέρω κλιμάκωση της πολιτικής αντιπαραθέσεως στην Ουκρανία

Νέα αιματοχυσία στην Ουκρανία. Συγκρούσεις στην περιφέρεια του Ντονέσκ και τραγικά γεγονότα στην Οδησό είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια δεκάδων ανθρώπων και την περαιτέρω αποσταθεροποίηση της καταστάσεως στη χώρα. Πολλοί βιώνουν απόγνωση και φοβούνται για τη ζωή τόσο τη δική τους όσο και των αγαπημένων τους.

Σε αυτούς τους χαλεπότετους καιρούς η καρδιά μου ευρίσκεται στην Ουκρανία, σε κάθε ένα από τους υιούς και θυγατέρες της, οι οποίοι ζουν μέσα στην οδύνη, τη θλίψη, τη σύγχυση, την οργή και την απελπισία. Δέομαι υπέρ αναπαύσεως όλων των θυμάτων της αιματοχυσίας, υπέρ σωτηρίας των όσων υπέφεραν και υπέρ ταχείας αναρρώσεως των τραυματιών. Η θερμή μου δέηση είναι επίσης και υπέρ επουλώσεως της χώρας και υπέρ ειρηνεύσεως προκειμένου να μην χυθεί πλέον το αίμα και να τερματισθεί διά παντός η βία.

Ευθύνη για τα τεκταινόμενα βαραίνει κυρίως όσους αντί του διαλόγου καταφεύγουν στη βία. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η χρήση βαρέως στρατιωτικού υλικού σε μια αστική αντιπαραθέση. Η χρήση βίας ενίοτε οφείλεται στην προσήλωση στον πολιτικό ριζοσπαστισμό, την άρνηση σε πολίτες του δικαιώματος να εκφράζουν τα πιστεύω τους.

Υπό τις συνθήκες της σημερινής Ουκρανίας είναι αδύνατο μια και μόνο πολιτική θέση να ανακηρύσσεται ως μόνη αποδεκτή και υποχρεωτική για όλους. Αυτό θα είναι καταστροφικό για τη χώρα. Είμαι πεπεισμένος ότι πρέπει άπαξ και διά παντός να εγκαταλειφθούν οι προσπάθειες επιβολής μιας μόνο απόψεως. Καλώ όλες τις πλευρές να απέχουν από τη χρήση όπλων προκειμένου όλα τα ζητήματα να αντιμετωπίζονται μέσω διαπραγματεύσεων. Βραχυπρόθεσμα εκείνο το οποίο έχει ανάγκη η Ουκρανία είναι τουλάχιστον ανακωχή ενώ μακροπρόθεσμα είναι μια σταθερή και αναφαίρετη ειρήνη.

Η Ουκρανία δύναται να θεραπεύσει τον εαυτό της και να ξεκινήσει μια πορεία οικοδόμησης αξιοπρεπούς ζωής για τους πολίτες της μόνο σε περίπτωση εάν θα είναι κοινό σπίτι για ανθρώπους διαφόρων πολιτικών αντιλήψεων και μάλιστα αποκλινουσών. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση εκτός από το διάλογο. Είναι ανάγκη, εφόσον υπάρχει ακόμα αυτή η δυνατότητα, να ακούσει ο ένας τον άλλο και να καταβληθούν οι προσπάθειες όχι μόνο διευθετήσεως των σημερινών αντιφάσεων, αλλά και ανανεώσεως της αφοσιώσεως στις χριστιανικές πνευματικές και ηθικές αξίες, οι οποίες διαμόρφωσαν το λαό της Ουκρανίας, τον εμπλούτισαν με τη σοφία και το φιλοδίκαιο. Πιστεύω ότι αυτές είναι οι αξίες οι οποίες θα βοηθήσουν σήμερα στην αναζήτηση ειρήνης και δικαιοσύνης χωρίς τις οποίες δεν θα νοείται ένα αξιοπρεπές μέλλον της χώρας.

Ο μέγας και ένας Θεός, φύλαξε την Ρως-Ουκρανία!