



Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον Μητροπολίτη Οδησού και Ισμαήλ Αγαθάγγελο

"Τρομακτική είδηση περί ανθρώπων, οι οποίοι κήκων ζωντανοί στο κτίριο των συνδικάτων στην Οδησό, συνετάραξε τη ψυχή μου και την πόνεσε βαθύτατα. Ένα αποτρόπαιο έγκλημα διαπράχθηκε μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου, το οποίο το οποίο είναι αδύνατο να ανεχθεί ούτε η καρδιά, αλλά ούτε η διάνοια", λέει το μήνυμα του Πατριάρχη Κυρίλλου.

Προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Οδησού και Ισμαήλ Αγαθάγγελο

Σεβασμιώτατε, αγαπητέ Δέσποτα,

Τρομακτική είδηση περί ανθρώπων, οι οποίοι κήκων ζωντανοί στο κτίριο των συνδικάτων στην Οδησό, συνέτριψε τη ψυχή μου και την πόνεσε βαθύτατα. Ένα αποτρόπαιο έγκλημα διαπράχθηκε μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου, το οποίο είναι αδύνατο να ανεχθεί ούτε η καρδιά, αλλά ούτε η διάνοια.

Τα τραγικά γεγονότα στην Οδησό στοίχισαν τη ζωή σε πολλές δεκάδες ανθρώπους. Εκατομμύριοι βιώνουν θλίψη και απόγνωση. Οι άνθρωποι φοβούνται για τους αγαπημένους τους, για τη ζωή τους και για το μέλλον της χώρας τους.

Η καρδιά μου, Σεβασμιωτάτε, ευρίσκεται κοντά Σας, κοντά με το ποιμνιό Σας, με την Οδησό, η οποία κλαίει τα τέκνα της. Είναι επίσης κοντά με την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας και με όσους κάθε μέρα καλούν σε ειρήνη και ζητούν την αποκήρυξη της βίας στην Ουκρανία.

Αναπέμπω ένθερμες δεήσεις υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των φονευθέντων, της σωτηρίας ζωής εκείνων, για τους οποίους αυτή τη στιγμή αγωνίζονται οι ιατροί, υπέρ αναρρώσεως όλων των τραυματισμένων. Προσεύχομαι υπέρ σωτηρίας και θεραπείας της Ουκρανίας, υπέρ τερματισμού της αιματοχυσίας, ειρηνεύσεως των αντιμαχομένων ούτως ώστε οι άνθρωποι με αντίθετες πολιτικές θέσεις να γίνουν ικανοί με το έλεος του Θεού να ακούσουν ο ένας τον άλλον και να κατανοήσουν ότι οι προσπάθειες επιβολής στους άλλους της απόψεώς σου θα οδηγήσουν στην καταστροφή μιας όμορφης και ευλογημένης χώρας.

Η φοβερή δοκιμασία κατά τις αγίες ημέρες του Πάσχα εύχομαι να μας ενδυναμώνει στην αφοσίωσή μας στην πορεία των αγίων μας: του Ισαποστόλου Πρίγκιπος Βλαδιμήρου και του Οσίου Σεργίου του Ραντονέζ, των αγίων των Σηηλαίων του Κιέβου και του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ, των αναρίθμητων νεομαρτύρων της Εκκλησίας της Ρωσίας και του Οσίου Κούξα της Οδησού, στην αφοσίωση στις χριστιανικές πνευματικές και ηθικές αξίες, με τις οποίες και μόνο είναι δυνατό να σωθεί ο λαός της Ουκρανίας.

Ας αντλήσουμε τη δύναμή και την παρηγοριά στο διαχρονικό καλό μήνυμα ότι ο Σωτήρας Χριστός νίκησε το θάνατο, το ψεύδος και την έχθρα, και ότι οι πύλες του άδου δεν πρόκειται

να κατισχύσουν της Εκκλησίας Του.

Χριστός ανέστη!

† ο Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κύριλλος

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/51526/>