

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΛΑΡΙΩΝΑΣ: ΤΙΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ ΚΑΛΕΙ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΒΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ



Της Θείας Λειτουργίας την Κυριακή του Τυφλού, στις 25 Μαΐου 2014, προεξήρχε ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, στον Ιερό Ναό της Παναγίας Πάντων Θλιβομένων η Χάρα.

Μετά το πέρας της λειτουργίας ο Ιεράρχης κήρυξε το θείο λόγο, όπου μεταξύ άλλων ανέλυσε την ευαγγελική περικοπή της Κυριακής:

«Αυτή όπως και οι λοιπές διηγήσεις εκ του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου περιέχουν βαθύ θεολογικό νόημα. Είναι μια απεικόνιση της ιδέας η οποία ενυπάρχει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ότι ο Κύριος είναι φως του κόσμου (βλ. Ιω. 9.5). Εάν ο Θεός είναι φως, αυτό σημαίνει ότι Αυτός έφερε τους ανθρώπους στον κόσμο για να βλέπουν το φως και να μετέχουν αυτού. Υπάρχει όμως διάκριση μεταξύ του υλικού φωτός και του πνευματικού.

Το υλικό φως είναι εκείνο, το οποίο βλέπουμε με την ανατολή νέας ημέρας, είναι και το κτιστό φως, το οποίο ανάβουμε στα σπίτια μας με την έλευση της εσπέρας. Το άκτιστο φως είναι εκείνο το θείο φως, η αφή του οποίου είναι αδύνατη από τα ανθρώπινα μέσα και τις προσπάθειες, διότι το ανάβει ο

Ίδιος ο Κύριος. Αυτό το φως μπορεί να το βλέπει κανείς με τα όμματα της ψυχής του. Και όταν λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι ο Θεός φῶς ἐστὶ καὶ σκοτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν οὐδεμία (βλ. Α' Ιω. 1-5), αυτό σημαίνει ότι μέσα στο Θεό δεν υπάρχει ουδέν κακό και ουδεμία αντιπαράθεση. Και ότι ο Θεός φωτίζει κάθε άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο.

Ο Θεός είναι ο Δημιουργός τόσο του υλικού φωτός όσο και του αιωνίου, αἴλου, το οποίο είναι πέρα κάθε υλικής ουσίας και λάμπει εντός της ανθρώπινης ψυχής. Αυτού του θείου φωτός μετείχαν στο διάβα των αιώνων οι Ασκητές, οι Ιεράρχες, οι Ὅσιοι, δηλαδή εκείνοι οι άνθρωποι, τους οποίους αξίωσε ο Κύριος της μυστικής θεωρίας του θείου φωτός.

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος το 4 αι. μ.Χ. ἔλεγε ότι το φως δεν είναι μόνο ο Θεός, αλλά και ὅλη η ζωή της Εκκλησίας, κάθε εορτή, κάθε Μυστήριο, κάθε γεγονός, που συμβαίνει στην Εκκλησία. Ακόμα και η ίδια συνάντηση του ανθρώπου με τον Θεό είναι η συνάντηση με το θείο φως.

Το θείο φως σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας είναι ακοινώνητο και αποτελεί θεία ενέργεια. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός με ὅλη την ουσία και τη φύση Του είναι παρών μέσα σε αυτό το φως».

Σύμφωνα με τον Ιεράρχη ο Κύριος δεν μόνο θεράπευσε τον άνθρωπο και του ἔδωσε να δει το υλικό φως, αλλά ταυτόχρονα ἄλλαξε η ζωή του, διότι ἀνοίξαν και τα πνευματικά ὄμματα του πρώην τυφλού. Και δεν ἦταν τυχαία η ερώτηση του Χριστού εἰάν πίστευε στον Υἱό του Θεού ο θεραπευθείς.

Με τρόπο μυστικό και ακατανόητο ο Κύριος ἀνοίγει τους οφθαλμούς χιλιάδων και εκατομμύρια πιστών και ὄχι μάλιστα τους χαρίζει το υλικό φως (παρόλο που αυτό συμβαίνει πολύ σπάνια), αλλά και κυρίως τους ἀνοίγει τα πνευματικά ὄμματα, κάτι το οποίο συμβαίνει συνέχεια στην Εκκλησία. «Και ἔχουμε πολλά παραδείγματα να τελείται αυτό το θαῦμα εμεῖς ως ποιμένες της Εκκλησίας...Δεν είναι πάντα, ὅπως ἔγινε στην περίπτωση του τυφλού εκ γενετής να μας ἀνοίγει ο Θεός τα εσωτερικά ὄμματα, βοηθά να ἀποκτήσουμε την πίστη, χωρίς την οποία είναι ἀδύνατο να καταλάβουμε το νόημα της ζωής».

«Είδαμε τον Κύριο και μας μίλησε. Είδαμε με την καρδιά και με τα πνευματικά μας ὄμματα. Τον είδαμε σταυρωθέντα, ταφέντα και ἀναστάντα και γι'αυτό ἀναφωνούμε αυτές τις πασχαλινές ἡμέρες: «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι», και ὄχι απλῶς «Εἰς Ἀνάστασιν Χριστοῦ πιστεύσαντες», διότι πράγματι είδαμε την Ἀνάσταση του Χριστοῦ και γνωρίζουμε ὅτι ἀνέστη ο Χριστός και οὐδείς είναι σε θέση να μας πείσει για το ἀντίθετο».

Κατά τις πασχαλινές ἡμέρες η Εκκλησία μας καλεῖ να ἀνανεώσουμε το βίωμα της πίστεως, τη ζωή μας, προκειμένου οι καρποί της μετανοίας, τους οποίους φέραμε κατά το διάστημα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, να μας γίνουν αἰτία χαράς κατ'αυτή την πασχαλινή περίοδο ἀπό τη συνάντηση με τον Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, ο Οποῖος ἀνοίξε τους πνευματικούς μας οφθαλμούς οὕτως ὥστε να μην εθελοτυφλούμε και πάντα να βλέπουμε με τα φυσικά μας ὄμματα το υλικό φως, το οποίο ἔκτισε ο Ἰδιος, ἐνῶ με τα πνευματικά ὄμματα το ἀκτιστο φως, δηλαδή τον ἴδιο Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, τον Ἀναστάντα εκ νεκρῶν. Ἀμήν. Χριστός Ἀνέστη!».