



ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ Π. ΠΟΡΟΣΕΝΚΟ

Επιστολή στον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο της Ουκρανίας Π. Ποροσένκο απέστειλε ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κύριλλος.

Προς το νεοεκλεγέντα Πρόεδρο της Ουκρανίας Π. Ποροσένκο

Αξιότιμε Πιότρ Αλεξέγιεβιτς,

Πληροφορηθείς την επιλογή της πλειοψηφίας των ψηφισάντων στις 25 Μαΐου Ουκρανών πολιτών, θα ήθελα να Σας συγχαρώ και να Σας απευθύνω ποιμαντικό λόγο, να μοιρασθώ τις σκέψεις και τις ελπίδες μου.

Ειδήσεις σχετικά με τα γεγονότα στην Ουκρανία καθημερινά φέρνουν νέο πόνο καθώς χάνονται και υποφέρουν άνθρωποι. Η χώρα είναι βυθισμένη στην άβυσσο διχόνοιας και τον αδελφοκτόνο πόλεμο. Ο Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών είναι εκείνος στον οποίο ο Κύριος ανέθεσε τη μέριμνα για την πνευματική πρόοδο λαών πολλών χωρών. Παίρνω εξίσου κατάκαρδα τα δεινά και τις προσδοκίες όσων απαρτίζουν το ποίμνιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας αυτών και δέομαι ενθέρμως για να μην διαψευσθούν οι ελπίδες του Ορθοδόξου λαού της Ουκρανίας.

Όπως και πολλοί άλλοι ελπίζω ότι εξουσίες, οι οποίες σήμερα είναι συγκεντρωμένες στα χέρια Σας, θα τις χρησιμοποιήσετε για το καλό της ανατολικής, της δυτικής, της βόρειας και της νότιας Ουκρανίας. Ευελπιστώ ότι θα τεθεί τέρμα δια παντός στην αιματοχυσία, δεν θα υπάρχουν οι καταπιεσμένοι και ταπεινωμένοι, θα πραγματώνεται η βιοτική, η κοσμοθεωρητική και η πολιτιστική επιλογή κάθε ομάδας του πληθυσμού, ότι δε θα ασκείται καμία κρατική ή πολιτική παρέμβαση στη ζωή της Εκκλησίας ενώ οι απαραίτητες για την βελτίωση και την ανάπτυξη αυτής της ζωής αποφάσεις θα λαμβάνονται ελεύθερα και ανεμπόδιστα με σεβασμό προς την κανονική τάξη.

Έχετε να αντιμετωπίσετε μια δύσκολη και πολύ σημαντική αποστολή, δηλαδή να αναζητήσετε τους τρόπους συμφιλίωσης των εχθραινόντων, να πράξετε το παν εφικτό για την αποκατάσταση της κοινωνικής ειρήνης και αρμονίας. Είμαι βέβαιος ότι με την κατάσταση όπως αυτή διαμορφώθηκε είναι ανάγκη να διατηρήσετε ένα ανοιχτό διάλογο με το λαό και τους κοινωνικούς ηγέτες, αφουγκραζόμενος τη γνώμη όλων των κατοίκων της χώρας.

Πριν από ένα εξάμηνο φωτιά εχθρότητας ξέσπασε στο Κίεβο και τώρα αυτή μαίνεται στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας μη φειδόμενη ούτε των γυναικόπαιδων αλλά ούτε και των ηλικιωμένων. Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο η Ουκρανία σήμερα έχει ανάγκη από ειρήνη και σταθερότητα, αλήθεια και δικαιοσύνη. Εγγυητής μιας αξιοπρεπούς ζωής μπορεί να είναι μόνο αυτός, ο οποίος ξέρει καλά, αγαπά και καταλαβαίνει το λαό του, τάσσεται αποφασιστικά υπέρ των ηθικών του αξιών, βλέπει σταθερή οικογένεια ως θεμέλιο της ζωής των ανθρώπων τόσο στο ιδιωτικό επίπεδο όσο και στο δημόσιο, αντλεί τη σοφία από αυθεντικές πνευματικές πηγές.

Εύχομαι ο Θεός να Σας κατευθύνει σε όλα τα επικείμενα έργα και τις υπεύθυνες αποφάσεις. Ο

Θεός να ευλογεί με ειρήνη και πρόοδο τον αγαπητό για την καρδιά μου λαό της Ουκρανίας.

Με σεβασμό

+ ο Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών

Κύριλλος

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/51449/>