



Ο ΑΠΟ ΤΣΕΡΝΟΒΤΣΥ ΚΑΙ ΜΠΟΚΟΒΙΝΑΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΕΞΕΛΕΓΗ ΝΕΟΣ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

Νέο Προκαθήμενο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας εξέλεξε στις 13 Αυγούστου 2014 η συνελθούσα στη Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας αυτής της Εκκλησίας τον από Τσερνοβτσού και Μπουκοβίνας Ονούφριο, Τοποτηρητή του Μητροπολιτικού Θρόνου Κιέβου.

Στις εργασίες της Συνόδου συμμετείχαν 82 Ιεράρχες της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας εκ των οποίων ήταν επαρχιούχοι: 52, βοηθοί: 22 και 8 από συνολικά 9 εφησυχάζοντες. Σημειωτέον ότι η ψηφοφορία διενεργήθηκε σε δυο γύρους.

Ο Μητροπολίτης Ονούφριος Μπερεζόφσκυ γεννήθηκε στις 5 Νοεμβρίου 1944 στο χωριό Κορύτνογιε του δήμου Βασκώφ του νομού Τσερνοβτσού και κατάγεται από ιερατική οικογένεια.

Το έτος 1964 αποφοίτησε από την Τεχνική Σχολή Τσερνοβτσού και εν συνεχεία εργάστηκε σε μια κατασκευαστική εταιρεία. Το 1966 ενεγράφη στην Τεχνική Σχολή του Κρατικού Πανεπιστημίου Τσερνοβτσού. Το 1969 εγκαταλείπει τις πανεπιστημιακές του σπουδές για να εισέλθει στην Ιερατική Σχολή Μόσχας. Το 1970 ενεγράφη στο μοναχολόγιο της Λαύρας της Αγίας Τριάδος και του Αγίου Σεργίου.

Στις 18 Μαρτίου 1971 εκάρη μοναχός, στις 20 Ιουνίου χειροτονήθηκε διάκονος ενώ στις 29 Μαΐου 1972 ιερομόναχος. Το έτος 1980 προήχθη στο βαθμό του Ηγουμένου.

Στις 28 Αυγούστου 1984 διορίστηκε Προϊστάμενος του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Κυρίου Μετόχι της Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος Αγίου Όρους στο χωριό Λουκινό του Νομού Μόσχας.

Στις 28 Ιουνίου 1985 ανέλαβε τη θέση του επί της τάξεως της Λαύρας της Αγίας Τριάδος και του Αγίου Σεργίου.

Στις 15 Δεκεμβρίου 1986 πήρε το οφφίκιο του Αρχιμανδρίτη.

Το 1988 αποφοίτησε από την Θεολογική Ακαδημία Μόσχας με τίτλο candidate of Theology.

Στις 20 Ιουλίου 1988 διορίστηκε Καθηγούμενος της Λαύρας Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ποτσάγιεφ.

Στις 9 Δεκεμβρίου 1990 χειροτονήθηκε Επίσκοπος Τσερνοβτού και Μπουκοβίνας στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Βλαδιμήρου Κιέβου.

Στις 22 Ιανουαρίου 1992 αρνήθηκε να υπογράψει το αίτημα της Συνάξεως Ιεραρχών της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας προς τον Αγιώτατο Πατριάρχη Αλέξιο Β΄ περί χορηγήσεως του αυτοκεφάλου στην έν Ουκρανία Εκκλησία.

Στις 23 Ιανουαρίου ο Μητροπολίτης Φιλάρετος Ντενισένκο (ο μετέπειτα αφορισθείς) τον μετέθεσε στην επαρχία Ιβάνο-Φρανκόφσκ.

Στις 7 Απριλίου 1992 αποκαταστάθηκε στην επαρχία Τσερνοβτού.

Στις 28 Ιουλίου 1994 προήχθη στο βαθμό του Αρχιεπισκόπου και διορίστηκε μόνιμο μέλος της Ιεράς Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας.

Στις 22 Νοεμβρίου 2000 προήχθη στο βαθμό του Μητροπολίτη.

Στις 23 Νοεμβρίου 2014 ο Μακαριώτατος Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Βλαδίμηρος του παραχώρησε δικαίωμα να φορά ένα δεύτερο εγκόλπιο.

Με απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας από 24^{ης} Φεβρουαρίου 2014 εξελέγη Τοποτηρητής του Μητροπολιτικού Θρόνου Κιέβου.

Με απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσσίας από 19^{ης} Μαρτίου 2014 (πρακτικά № 1) ως Τοποτηρητής του Μητροπολιτικού Θρόνου Κιέβου ενετάγη στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ρωσσίας ως μόνιμο μέλος και κατείχει θέση του Μητροπολίτη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας ως πρώτος, μετά τον Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών, μεταξύ των Ιεραρχών της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσσίας.

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/51179/>