

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΛΑΡΙΩΝΑΣ: ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΝΑ ΣΥΝΕΤΙΣΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΩΣΕΙ ΣΟΦΙΑ



Της Θείας Λειτουργίας την ΙΒ΄ Κυριακή μετά την Πεντηκοστή, στις 31 Αυγούστου 2014, προεξήρχε ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, στον Ιερό Ναό της Παναγίας των Πάντων Θλιβομένων η Χαρά Μόσχας.

Μετά τη λήξη της Θείας Λειτουργίας ο Ιεράρχης τέλεσε δοξολογία επί τη ενάρξει της νέας σχολικής χρονιάς.

Πριν τη δοξολογία ο Σεβασμιώτατος κ. Ιλαρίωνας κήρυξε το θείο λόγο, όπου μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Κάθε φορά καθώς τελειώνει το καλοκαίρι ευχαριστούμε τον Θεό που μας εδόθη η δυνατότητα να ξεκουραστούμε και να έχουμε δυνάμεις για να ξεκινήσουμε το επικείμενο εκκλησιαστικό και ακαδημαϊκό έτος. Όσοι εξ ημών δεν έχουν ακόμα ενηλικιωθεί, όσοι πηγαίνουν σχολείο εισέρχονται στο νέο σχολικό έτος καμιά φορά με ανάμεικτα συναισθήματα. Κάποιος θέλει να πάει και να σπουδάσει, κάποιος δεν θέλει και τόσο πολύ, κάποιος αγαπά το σχολείο, κάποιος όχι και πολύ,

κάποιος αγαπά τα μαθήματα και κάποιος όχι. Και σχεδόν κανείς δεν αγαπά τις εξετάσεις. Αλλά όλα αυτά συνοδεύουν αναπόφευκτα τη διαδικασία της μάθησης [...]

Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά μας όχι να σπουδάζουν με το ζόρι και καταναγκαστικά, αλλά εμείς οι ενήλικοι πρέπει να βρούμε για τα παιδιά μας εκείνα, τα οποία παρουσιάζουν ενδιαφέρον γι' αυτά, ώστε να ενδιαφερθούν ακόμα από τα σχολικά τους χρόνια για κάποιο τομέα της ανθρωπιστικής γνώσεως, προκειμένου να εκδηλωθούν πλήρως τα ταλέντα τους όταν ενηλικιωθούν.

Πολλά, πάρα πολλά εξαρτώνται από τους γονείς, ακόμα και η απόφαση σε ποιο σχολείο να πάει να σπουδάσει το παιδί, ποιά μέθοδος διαπαιδαγώγησης να εφαρμοσθεί. Καμιά φορά οι γονείς έρχονται αντιμέτωποι με τη φθοροποιό επιρροή του σχολείου και των συνομήλικων του παιδιού τους, διότι πολύ συχνά το παιδί μαθαίνει στο σχολείο εκείνο, το οποίο δεν έπρεπε να μάθει και να εξοικωθεί με εκείνα, τα οποία δεν έπρεπε να πράξει.

Στην αρχή της νέας σχολικής χρονιάς προσευχόμαστε ο Θεός να συνετίσει τα παιδιά και να τους δώσει σοφία προκειμένου να γνωρίσουν τις επιστήμες, οι οποίες διδάσκονται στο σχολείο. Προσευχόμαστε τα παιδιά να σπουδάζουν με ενδιαφέρον και επιτυχώς. Αλλά το βασικό το οποίο ζητάμε στις προσευχές μας είναι τα παιδιά μας να κρατήσουν την Ορθόδοξη πίστη, την οποία προσπαθούμε να τα μεταφέρουμε μέσα από τη συμμετοχή στη θεία λατρεία και μέσα από τις συζητήσεις με αυτά.

Είναι σημαντικό το σχολείο να μην απομακρύνει τα παιδιά από την Εκκλησία, να μην επικρατήσει η επιρροή των συνομήλικων μεταξύ των οποίων αναπόφευκτα θα είναι και οι κυνικοί, και οι ηδονιστές, και οι εγωϊστές και τα παιδιά και οι νέοι μολυσμένοι με διάφορες αμαρτίες και αμαρτωλές συνήθειες. Είναι απαραίτητο τα παιδιά μας να έχουν πάντοτε μια σταθερή πνευματική και ηθική βάση, την οποία προσφέρει η Εκκλησία, και εάν διατηρηθεί, θα βοηθήσει τα παιδιά τόσο κατά τα χρόνια των σπουδών τους, όσο και κατά την περίοδο της ενηλικιώσεως και της ενάρξεως της αυτοτελούς ζωής.

Να προσευχηθούμε για τα παιδιά μας, τα οποία εισέρχονται στο νέο σχολικό έτος και να παρακαλέσουμε τον Κύριο να τους συνετίσει, να τους φωτίσει και να τους οδηγήσει στην αληθινή οδό και να τους κρατήσει στην Ορθόδοξη πίστη. Αμήν».