

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΛΑΡΙΩΝΑΣ: Η ΑΓΑΠΩΣΑ ΚΑΙ ΕΥΓΝΩΜΩΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΔΩΡΕΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ



Θεία Λειτουργία στις 21 Δεκεμβρίου 2014 τέλεσε ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας στον Ιερό Ναό της Παναγίας Πάντων Θλιβομένων η Χαρά.

Ο Ιεράρχης πρόεβη στην εις διάκονο χειροτονία του φοιτητή του Θεολογικού Ινστιτούτου Μεταπτυχιακών Σπουδών Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος μοναχού Αλεξάνδρου Γκαλούσκο.

Μετά το πέρας της Θείας Συνάξεως ο Σεβασμιώτατος κ. Ιλαρίωνας κήρυξε το θείο λόγο, όπου μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Θέλω να καλωσορίσω ιδιαίτερως τον φιλοξενούμενό μας Σεβασμιώτατο κ. Γεώργιο, εκπρόσωπο της Ορθοδόξου Εκκλησίας Τσεχίας και Σλοβακίας καθώς και τον π. Σεραφείμ, εκπρόσωπο της ίδιας Εκκλησίας στη Μόσχα.

Σήμερα έχω τελέσει την εις διάκονο χειροτονία του μοναχού Αλεξάνδρου, φοιτητή του Θεολογικού Ινστιτούτου Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος μετά τη λήξη των σπουδών του θα υπηρετεί στην

Ορθόδοξη Εκκλησία Τσεχίας και Σλοβακίας. Η Εκκλησία αυτή βιώνει σήμερα καθόλου εύκολη εποχή, αλλά πιστεύουμε ότι Θεού συνεργούντος θα ξεπερασθεί κάθε δυσκολία και ο η Ορθόδοξη Εκκλησία Τσεχίας και Σλοβακίας εν ειρήνη πάλι θα διακονεί το λαό του Θεού».

Έν συνεχεία ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας ανέλυσε την ευαγγελική περικοπή της Κυριακής σχετικά με τη θεραπεία των δέκα λεπρών και ανέφερε ειδικότερα: «Όλοι ανεξαιρέτως είμαστε αποδέκτες των ευεργεσιών του Κυρίου. Αλλά καμιά φορά μόνο ένας από τους δέκα, ή από τους εκατό ή χίλια έχει επίγνωση του γεγονότος ότι για όσα καλά συμβαίνουν στη ζωή μας πρέπει πρωτίστως να ευγνωμονούμε τον Κύριο, εκ του Οποίου λαμβάνουμε διάφορα επίγεια αγαθά, και όχι τον εαυτό μας ή τους ευεργέτες μας ή την τύχη».

Πάρα πολλοί είναι εκείνοι, οι οποίοι πιστεύουν ότι όσα έχουν είναι επειδή το αξίζουν. Π.χ. όσοι είναι επιτυχείς στην επιχειρησιή έχουν σχηματίσει γνώμη ότι σημειώνουν πρόοδο μόνο λόγω προσόντων τους, της προθυμίας και των δυνατοτήτων τους ενώ η των υπόλοιπων η επιχείρηση σημειώνει κάθοδο. Εν τω μεταξύ κάθε άνθρωπος επιτυχής στο α' ή στο β' τομέα πρέπει να αντιλαμβάνεται ότι χωρίς την υγεία την οποία του χαρίζει ο Θεός και τα ταλέντα του και λοιπά στοιχεία ποτέ δεν θα μπορούσε να φθάσει σε αυτό το επίπεδο και να αναδειχθεί ένα καλός επιχειρηματίας.

Πρέπει να είμαστε ευγνώμονες στο Θεό για την υγεία, για τις αρρώστιες, για τις ατυχίες, για όσα πλείστα μας παραχωρεί στη ζωή μας ο Θεός. Να ξέρουμε ότι ούτε μια τρίχα πέφτει από το κεφάλι μας χωρίς το θέλημά του.

«Η μόνη δωρεά που μπορούμε να προσφέρουμε στον Κύριο είναι η αγαπώσα και ευγνώμων καρδιά μας. Εάν ευχαριστούμε τον Κύριο για τις ευεργεσίες του θα μας ευεργετεί εκ νέου».

Ό Θεός δεν περιμένει να του πληρώσουμε κάτι, αλλά αντιθέτως θα μας ανταποδώσει παμπλοΐσια. Μας λύτρωσε από την εξουσία της αμαρτίας με την ίδια του τη ζωή. Με το θάνατο του Χριστού αποκατεστάθη η σχέση του ανθρώπου με το Θεό. Ο Χριστός μας συνέδεσε με τον Θεό Πατέρα και η ζωή μας απέκτησε ένα νέο νόημα και μια υπέρμετρη σημασία. Διά της μεταλήψεως των Αρχάντων του Χριστού Μυστηρίων λαμβάνουμε δωρεάν το Άγιο Σώμα και Αίμα Του. Μας καλεί τον καθένα στο συμπόσιό του ανεξαρτήτως της αξίας μας.

Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο να μας χαρίσει τη δυνατότητα να είμαστε ευγνώμονες για όσα μας στέλνει και να αποκομίσουμε από αυτό το μέγιστο δυνατό όφελος.

«Ο Θεός είναι πάντα παρών στη ζωή μας, μας αγαπά και φροντίζει, ενώ εμείς έστω και ένα μέρος εκείνου το οποίο μας προσφέρει ας προσπαθήσουμε να δίνουμε στους πλησίον μας. Και όσο περισσότερα προσφέρουμε, τόσο περισσότερα και μάλιστα όχι επειδή το αξίζουμε θα λαμβάνουμε δωρεάν από Αυτό. Αμήν».