

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΛΑΡΙΩΝΑΣ: Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΛΕΙ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΣΕ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ



Της Θείας Λειτουργίας την Κυριακή των Προπατόρων, στις 28 Δεκεμβρίου 2014, προεξήρχε ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας στον Ιερό Ναό της Παναγίας Πάντων Θλιβομένων η Χαρά.

Μετά το πέρας της Θείας Συνάξεως στο θείο λόγο, τον οποίο κήρυξε ο Σεβασμιώτατος κ. Ιλαρίωνας ανέλυσε την παραβολή του μεγάλου δείπνου και μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Αυτή η παραβολή μας μιλάει για το λαό του Ισραήλ, στον οποίο ο Κύριος Ιησούς Χριστός ήλθε να ευαγγελισθεί τη Βασιλεία του Θεού. Όταν η γυναίκα Χαναναία ζήτησε τον Υιό του Θεού να θεραπεύσει την κόρη της, Αυτός δεν της έδωσε καμία απάντηση. Και όταν οι μαθητές προσήλθαν στον Ιησού ζητώντας να την εξυπηρετήσει, αποκρίθηκε ότι ήλθε μόνο «στα απολωλότα πρόβατα του οίκου Ισραήλ». Παρά ταύτα οι καθηγητές του θεολόγου Ιουδαϊκού λαού, δηλαδή οι αρχιερείς, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι απέρριψαν τον Χριστό και εν συνεχεία δεν ανταποκρίθηκαν στην θεία πρόσκληση να ανέβουν στη Βασιλεία του Θεού και έτσι έμειναν εκτός. Ο Υιός του Θεού, ο Απεσταλμένος στον συγκεκριμένο λαό, εκείνο του Ισραηλ, δεν έγινε δεκτός από την πλειοψηφία του λαού αυτού.

Τότε ο Κύριος άρχισε να λέει ότι το κήρυγμά του θα αγγίξει και τα άλλα έθνη...Κατά την ανάληψή

του στους ουρανοίς ο Χριστός έδωσε εντολή στους μαθητές: «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη βαπτίζοντας αυτούς είς το όνομα του Πατρός και Υιού και Αγίου Πνεύματος» (βλ. Μαθ. 28. 19).

Η ευδοκία του Θεού, η οποία αρχικώς είχε ως αποδέκτη μόνο τον περιούσιο λαό, μετέβη και στους άλλους, διότι ο Κύριος ήλθε προκειμένου να σώσει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Έτσι προσεκληθήσαν όλοι, όσους άγγιξε η χάρη του Θεού και όσοι στο θείο δείπνο κατέλαβαν θέσεις οι οποίες ήταν των Ιουδαίων. Άνοιξαν οι πύλες της αίθουσας του γαμήλιου δείπνου και σε όσους σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο ίσως δεν ήταν ανάμεσα στους προσκεκλημένους...Ο καθένας, άξιος ή μη μπορεί να γίνει μέλος της Εκκλησίας εάν επιθυμήσει να παρακαθήσει στο Θείο δείπνο».

Αυτή η παραβολή τόνισε ο Ιεράρχης απευθύνεται και προς τους σημερινούς χριστιανούς. Ο λαός του Ισραήλ δεν δέχθηκε τον Χριστό για να αντικατασταθεί με το νέο Ισραήλ μέλη του οποίου είναι οι χριστιανοί. Ο Κύριος προσκαλεί τον καθένα σε γαμήλιο δείπνο Του, αλλά δεν ανταποκρίνονται όλοι στην πρόσκληση αυτή. Είναι ελεύθερη η είσοδος στο δείπνο, δεν χρειάζονται τα προσκλητήρια. Το μόνο που πρέπει να έχουμε είναι η επιθυμία μας να έλθουμε και να ενωθούμε με τον Κύριο.

Ο λόγος του Θεού σήμερα ακούγεται και από τον εκκλησιαστικό άμβωνα, και από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, την τηλεόραση και το Διαδίκτυο. Το αποστολικό κήρυγμα, που άρχισε προ δυο χιλιετίες συνεχίζεται έως και σήμερα και ο σκοπός μας είναι να ανταποκριθούμε στην πρόσκληση του Κυρίου, ο Οποίος την απευθύνει στον καθένα από εμάς.

Η αποστολή μας ακόμα είναι να καλέσουμε και να φέρουμε στο θείο δείπνο και άλλους ανθρώπους. Ο Θεός καλεί όλους, και ιερείς, και λαϊκούς, και άνδρες, και γυναίκες να συνεχίζουν την αποστολική διακονία.

Ο οίκος του Κυρίου δεν πρόκειται να αδειάσει ποτέ, θα είναι πάντα γεμάτος ανθρώπους, οι οποίοι θα εκκλησιάζονται ανεξαρτήτως περιστάσεων και της στάσεως των κοσμικών αρχών απέναντι στην Εκκλησία.

«Το γαμήλιο δείπνο είναι γεμάτο ήδη ανακειμένους, αλλά υπάρχουν ακόμη θέσεις. Ο Κύριος καλεί να έλθει σε Αυτόν κάθε υιός και θυγατέρα της Εκκλησίας, κάθε Ορθόδοξος χριστιανός. Πρέπει να προσευχόμαστε στο Θεό να παρακαθήσουν σε θείο δείπνο μαζί μας και οι οικείοι και συγγενείς μας. Άλλωστε ο Κύριος μας κάλεσε στην Εκκλησία για να γευθούμε τη χάρη Του και να καταστήσουμε μετόχους αυτής και τους πλησίον μας. Αμήν».