

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΛΟΝΔΙΝΟΥ



Της Θείας Λειτουργίας την Κυριακή του Ασώτου, στις 8 Φεβρουαρίου 2015 προεξήρχε ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου και των Αγίων Πάντων Λονδίνου, όπου ευρίσκεται με ευλογία του Αγιοτάτου Πατριάρχου Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κυρίλλου. Επίσης συλλειτουργήσαν οι Αρχιεπίσκοποι Σούροζ Ελισαίος και Κέρτς Ανατόλιος, κληρικοί του Ναού και ο Ιεροδιάκονος Νικόλαος Όνο.

Η Θεία Λειτουργία τελείτο στα Εκκλησιαστικά Σλαβονικά και τα Αγγλικά.

Μετά το πέρας της Θείας Συνάξεως ο Αρχιεπίσκοπος Σούροζ Ελισαίος προσφώνισε τον Πρόεδρο του ΤΕΕΣ και μεταξύ άλλων ανέφερε: «Από καρδίας Σας καλωσ্বরίζουμε και πάλι στο Καθεδρικό Ναό Λονδίνου. Ήταν χαρά μας να συμπροσευχηθούμε ενώπιον του ιερού θυσιαστηρίου, να

μετάσχουμε της Θείας Ευχαριστίας μαζί με την κοινότητά μας πολλά μέλη της οποίας γνωρίζετε πολύ καλά. Εκτιμούμε βαθύτατα κάθε στεναγμό που πηγάζει από την καρδιά Σας την ώρα της Λειτουργίας, την ώρα της προσευχής και κάθε λόγο που απευθύνεται στους ανθρώπους και είναι βασισμένο στο Ευαγγέλιο και μας φθάνει μέσω των μέσων μαζικής ενημερώσεως ή που απευθύνεται προσωπικά σε όσους προσεύχονται».

Αντιφωνώντας ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας τόνισε:

«Θέλω να σας μεταβιβάσω την ευλογία του Αγιοτάτου Πατριάρχου Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κυρίλλου, ο οποίος πολλές φορές πέρασε το κατώφλι του Ναού αυτού ως Μητροπολίτης και Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας...

Έχω πολλούς δεσμούς με τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Λονδίνου, όπου επί πολλές δεκαετίες υπηρετούσε ο μακαριστός Μητροπολίτης Αντώνιος. Για πρώτη φορά πέρασα το κατώφλι του Ιερού Ναού τούτου πριν από είκοσι πέντε χρόνια. Θυμάμαι πως ήταν και χαίρομαι πως έγινε τώρα...

Μερικά πρόσωπα των ενοριτών θυμάμαι από την εποχή της φοιτήσεώς μου στη χώρα και ότων υπηρετούσα εδώ. Αλλά επίσης βλέπω και πολλά νέα πρόσωπα και είναι νέοι και νέες, βλέπω πολλά παιδιά και η καρδιά μου χαίρεται γι' αυτό. Σήμερα καθώς τελούσα τη Θεία Λειτουργία εδώ αισθανόμουν την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη με τις οποίες προσέρχεσθε για να αναπέμψετε τις προσευχές σας προς τον Κύριο και να μεταλάβετε των Αχράντων του Χριστού Μυστηρίων».

Εν συνεχεία ο Ιεράρχης ανέλυσε την παραβολή του Ασώτου από την Ευαγγελική περικοπή της Κυριακής.

Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός άρχισε το κήρυγμά του επί της γης με το: «Μετανοείτε ήγγικεν γαρ η Βασιλεία των Ουρανών» (βλ. Ματθ. 4. 17). Είναι περίληψη του όλου κηρύγματος του Χριστού, διότι το «μετανοείτε» απευθύνεται προς τον καθένα από μας και μας υπενθυμίζει ότι ο Κύριος μας καλεί να σκεφθούμε το νόημα της ζωής μας και να το επανεξετάσουμε. Ενώ το «ήγγικεν η Βασιλεία των Ουρανών» αναφέρονται πλέον στον Θεό, ο Οποίος απέστειλε τον Μονογενή του Υιό προκειμένου να αποκαλύψει στους ανθρώπους την οδό προς την Βασιλεία των Ουρανών.

Ξέρουμε ότι η Θεία Χάρη μας ήλθε μέσω του Υιού του Θεού και σήμερα παρακολουθούμε την παραβολή του Ασώτου, όπου βλέπουμε τον άβυσσο της ανθρώπινης άνοιας και εγωισμού καθώς και τον άβυσσο της Θείας αγάπης και ελεημοσύνης.

Η παραβολή αυτή μας μιλάει για την αγάπη του Θεού απέναντι στον καθένα από εμάς και επίσης ότι εμείς ως υιοί και θυγατέρες του Θεού σε ουδεμία περίπτωση και ποτέ δεν είναι δυνατόν να απωλέσουμε την αξία αυτή του υιού ή της θυγατέρας. Ακόμα εάν αρνούμεθα τον Θεό, ποτέ δεν μας αρνείται και εάν δεν θέλουμε να ακολουθήσουμε τον Θεό Αυτό ο ίδιος μας ακολουθεί πάντα.

Μέσω της παραβολής αυτής ο Κύριος μας επιβεβαιώνει ότι στη Βασιλεία των Ουρανών δεν υπάρχουν άνθρωποι «δευτέρας κατηγορίας», αλλά όλοι είμαστε υιοί και θυγατέρες του Πατρός μας. Και όσοι θα εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών θα τύχουν της ίδιας υποδοχής όπως και ο άσωτος υιός από την σχετική παραβολή.

Δεν είναι δυνατόν να κληρονομήσουμε την Βασιλεία των Ουρανών ως μισθός για τις υπηρεσίες μας. Διότι όλοι απέναντι στο Θεό είμαστε αμαρτωλοί οι μεν περισσότερα και οι δε λιγότερα, αλλά τον καθένα ο Κύριος περιμένει με ανοιχτή αγκαλιά.

Η Βασιλεία των Ουρανών δεν είναι μόνο η πραγματικότητα του άλλου κόσμου. Αρχίζει εδώ στη γη. Στη γη και κυρίως στο Ναό όταν μέσω της Θείας λειτουργίας μετέχουμε της αγάπης, η οποία πηγάζει πλουσίως εκ του ουρανού Πατρός μας και έρχεται στον καθένα.

Αυθημερόν στην αίθουσα συναυλιών Cadogan Hall πραγματοποιήθηκε η συναυλία της Ρωσικής εκκλησιαστικής μουσικής όπου ερμηνεύθηκε και το έργο «Τα κατά Ματθαίον Πάθη» του Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα. Τη συναυλία παρακολούθησαν ο Μητροπολίτης Διοκλείας Κάλλιστος Γουέρ, ο Αρχιεπίσκοπος Σούροζ Ελισαίος, ο Αρχιεπίσκοπος Κέρτς Ανατόλιος, ο Πρίγκιπας Michael of Kent. Χαιρετισμό στο ακροατήριο πριν την έναρξη της συναυλίας απεύθυνε ο Πρέσβης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Μεγάλη Βρετανία κ. Α. Γιακοβένκο.

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/50663/>