



ΠΕΡΙ ΤΡΑΓΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΣΣΥΡΙΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΕΔΑΦΗ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΥΡΙΑ

Ανακοίνωση της Υπηρεσίας Τύπου του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας υψώνει τη φωνή της εξαιτίας των έν εξελίξει τραγικών συμβάντων στα κατοικούμενα από τους Ασσυρίους χριστιανούς εδάφη στη Βόρειο Ανατολική Συρία σήμερα.

Τον Οκτώβριο 2014 εξτρεμιστές απήγαγαν τρεις χριστιανούς από το χωριό των ασσυρίων Tel Tamar. Ένοπλοι οι μαχητές της τρομοκρατικής οργανώσεως τιτλοφορουμένης «Ισλαμικό κράτος» στις 23 Φεβρουαρίου 2015 εξαπέλυσαν επίθεση κατά των χριστιανικών χωριών στην όχθη του ποταμού Καμπούρ. Εισβάλλοντας στα χωριά οι εξτρεμιστές προέβησαν σε στυγερές κτηνωδίες σε βάρος των χριστιανών. Οι μαχητές συνέλαβαν ομήρους τους πλέον από εκατό ασσυρίους και έκαψαν τουλάχιστον τέσσερις εκκλησίες σε διαφορετικά χωριά. Σύμφωνα με πληροφορίες οι αιχμάλωτοι μεταφέρθηκαν στα βουνά Abdul Aziz. Περισσότερες από 500 χριστιανικές οικογένειες φυγάδευσαν σε πλησιέστερες πόλεις Χασάκε και Καμυσλί. Οι πρόσφυγες δεν πρόλαβαν να πάρουν μαζί τους ούτε τα απαραίτητα.

Η πλέον απροστάτευτη ομάδα έναντι της απειλής του εξτρεμισμού είναι η χριστιανοί. Ομάδες μαχητών ως σκοπό τους έχουν την πλήρη εξάλειψη του χριστιανισμού από τα ελεγχόμενα από αυτούς εδάφη. Προκειμένου να τον πετύχουν καταφεύγουν στην τρομοκρατία, στις αποτρόπαιες εκτελέσεις, τις απαγωγές, τις βεβηλώσεις των ιερών και των οσίων και την καταστροφή των Ιερών Ναών. Με το κάλυμμα τα ισλαμικά συνθήματα αποπειρώνται να εξαφανίσουν πλήρως τη χριστιανική παρουσία στην περιοχή. Θα είναι μη αναστρέψιμες οι συνέπειες τοιαύτης καταστροφής.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας καταδικάζει εντόνως τις βαρβαρικές πράξεις βίας σε βάρος των χριστιανών. Συνεχίζουμε να απευθύνουμε εκκλήσεις προς κάθε πολιτικό ηγέτη του κόσμου και τους διεθνείς οργανισμούς για να προστατεύσουν τους υπό δίωξη χριστιανούς. Είναι ανάγκη να τερματισθεί άμεσα η τρομοκρατία και να εξασφαλισθεί η ασφάλεια των χριστιανικών πληθυσμών κατοικούντων εδώ και δυο και πλέον χιλιετίες στη βιβλική περιοχή της Μέσης Ανατολής καθώς και λοιπών θρησκευτικών και εθνικών μειονοτήτων.

Δηλώνουμε την αλληλεγγύη μας προς τους εμπερίστατους έν Χριστω αδελφούς και αδελφές μας και ελπίζουμε ότι το διεθνές κοινό τελικά θα στρέψει το βλέμμα του και θα δει τις παρανομίες και θα λάβει άμεσα μέτρα προστασίας των υπό δίωξη χριστιανών.

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/50606/>