

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ ΤΗΣ 70ΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ ΝΤΑΧΑΟΥ



Εορταστικές εκδηλώσεις επί τη απελευθέρωσει των κρατουμένων του πραγματοποιήθηκαν στις 3 Μαΐου 2015 στο χώρο του πρώην στρατοπέδου συγκεντρώσεως Νταχάου. Η απελευθέρωσή τους κατά το ειωθός τιμάται την πρώτη Κυριακή μετά τις 29 Απριλίου.

Ειδικότερα δε εδώ διεξήχθησαν εκδηλώσεις μεγάλης κλίμακος με συμμετοχή των βασικών θρησκευτικών σωματείων του Μονάχου, κοινωνικών και πολιτικών παραγόντων. Στην επίσημη τελετή ομίλησαν η Καγκελάρια της ΟΔΓ κα Μέρκελ και ο Πρωθυπουργός της Βαυαρίας κ. Χορστ Ζεεχόφερ.

Φέτος η επέτειος συνέπεσε με την εικοσαετία των εγκαινίων του Ρωσικού Ορθόδοξου Ιερού Ναού Αναστάσεως του Κυρίου ο οποίος ευρίσκεται στο χώρο του πρώην στρατοπέδου. Ανεγέρθη σε ανάμνηση των αθών θυμάτων και συμπατριωτών και τυγχάνει ο πρώτος τόπος όπου τελούνται οι ακολουθίες της ενορίας Αναστάσεως του Κυρίου των πόλεως Νταχάου και Μονάχου.

Σύμφωνα με ιστοσελίδα της επαρχίας Βερολίνου και Γερμανίας στις 3 Μαΐου ετελέσθη Θεία Λειτουργία με συμμετοχή των κληρικών και παρουσία των λαϊκών των Ορθοδόξων ενοριών του

Μονάχου, της Νυρεμβέργης, του Ουλμ και του Κεμπτεν. Την Θεία Σύναξη παρακολούθησαν επίσης και οι επιζώντες του Νταχάου.

Της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Αρχιερατικός Επίτροπος της Αρχιερατικής Περιφέρειας Βαυαρίας-Έσσην Πρωθιερέας Πέτρος Στεπάνωφ.

Ληξιάσης της Θείας Μυσταγωγίας πραγματοποιήθηκε λιτανεία και αμέσως μετά παρετέθη γεύμα σε περίπτερα ειδικώς στημένα πλησίον του Ναού.

Το στρατόπεδο συγκεντρώσεως Νταχάου ήταν από τα πρώτα στρατόπεδα αυτού του είδους στη Γερμανία την περίοδο του Τρίτου Ραΐχ. Έγινε γνωστό λόγω εντός αυτού φρικαλέων βασάνων και γιατρικών πειραμάτων σε κρατούμενους. Επίσης εδώ διαπράχθησαν μαζικές εκτελέσεις των ιδεολογικών αντιπάλων του φασιστικού καθεστώτος.

Οι κρατούμενοι του στρατοπέδου συγκεντρώσεως απελευθερώθηκαν στις 29 Απριλίου 1945. Αμέσως μετά οι πρώην κρατούμενοι – χριστιανοί Ορθόδοξοι μεταξύ των οποίων και κληρικοί οργάνωσαν αναστάσιμη ακολουθία. Περιβεβλημένοι σε αυτοσχέδιες στολές στην ακολουθία συμμετείχαν Σέρβοι, Ρώσοι και Έλληνες. Παρά τις άθλιες συνθήκες αυτή η αναστάσιμη ακολουθία ήταν πανήγυρη και αγαλλίαση των καρδιών των απελευθερωθέντων.

Σήμερα υπάρχουν ιστορικά και αρχεολογικά στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν τα τεραστίων διαστάσεων διαπραχθέντα εντός του στρατοπέδου συγκεντρώσεως εγκλήματα. Τόσο οι κληρικοί όσο και λαϊκοί της ενορίας Αναστάσεως του Κυρίου Νταχάου και Μονάχου, μεταξύ των οποίων και απόγονοι των θυμάτων του Νταχάου, καταβάλλουν προσπάθειες προς αποκατάσταση και διαφύλαξη μνήμης των συμπατριωτών τους, οι οποίοι αθώοι έχασαν τις ζωές τους εδώ.

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/50433/>