

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΛΑΡΙΩΝΑΣ: ΤΟ ΟΡΟΣ ΘΑΒΩΡ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΓΙΑ ΜΑΣ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ



Της Θείας Λειτουργίας την εορτή της Μετεμορφώσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, στις 19 Αυγούστου 2015, προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, στον Ιερό Ναό της Παναγίας Πάντων Θλιβομένων η Χαρά, συλλειτουργησάντων των κληρικών του Ναού.

Μετά την οπισθάμβωνον ευχή ο Σεβασμιώτατος δι'ειδικής τελετής ευλόγησε τους καρπούς της γης και έν συνεχεία κήρυξε το θείο λόγο, όπου μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Πανηγυρίζει ο Ιερός μας Ναός σήμερα, κατά την εορτή της Μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Σύμφωνα με όσα διηγούνται οι τρεις Ευαγγελιστές ο Ματθαίος, ο Μάρκος και ο Λουκάς, ο Κύριος ανέβασε σ'ένα υψηλό όρος τους τρεις μαθητές του, δηλαδή τον Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιακώβ και καθώς προσεύχετο μετεμορφώθη και έλαμψε δι'ένός ουρανίου φωτός το πρόσωπό του, ενώ τα ενδύματά του έγιναν «στίλβοντα, λευκά λίαν ως χιών». Οι μαθητές ξύπνησαν έντρομοι και έμφοβοι για να ακούσουν τη φωνή του Θεού και Πατρός: «Οὗτος ἐστίν ὁ

υιός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα» (βλ. Ματθ. 17.1-6).

Αυτή η ὄψη της θεϊκῆς δόξης ἔλαβε χώρα πριν τα γεγονότα στα οποία αναφέρονται παρακάτω οι Ευαγγελιστές, δηλαδή τα Πάθη και την Σταύρωση του Χριστοῦ μας. Ὅπως ψάλλει η Εκκλησία μας, ο Χριστός ανέβασε τους μαθητές του στο Ὅρος και μεταμορφώθηκε ενώπιόν τους, προκειμένου αυτοί όταν Τον βλέπουν σταυρούμενον, να καταλάβουν ὅτι το πάθος αὐτό εἶναι ἐκούσιο και να δουν την δόξα την οποία εἶχε ο Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός στον Πατέρα του προ καταβολῆς κόσμου και δημιουργίας του ἀνθρώπου.

Ο Θεός εὐδόκησε ἔτσι ὥστε ἐν ταπεινῇ μορφῇ του ἀνθρώπου κατήλθε στον κόσμο ο ἀγαπητός του Υἱός. Βλέποντάς του πολλοί βεβαίως αισθάνονταν ὅτι δεν ἐπρόκειτο για ἕναν ψιλὸ ἄνθρωπο. Οι μεν τον ἐξελάμβανον για Ἰωάννη τον Βαπτιστή, οι δε για ἕναν προφήτη και οὐδείς ἦταν σε θέση να καταλάβει ὅτι αὐτός ἦταν ο ἴδιος ο ἐνσαρκωθείς Θεός με την δόξα, την οποία ἀτένιζαν στο Θαβώρειο Ὅρος οι μαθητές.

Για να ἐνισχύσει τους μαθητές του πριν το ἐκούσιο του πάθος προκειμένου να μην βρεθοῦν σε ἀμηχανία και να διασκορπισθοῦν ἀλλά να πιστεύουν ὅτι Αὐτός εἶναι ο Υἱός του Πατρός του, ο Οποῖος και τον ἀπέστειλε στον κόσμο, ο Κύριος Ἰησοῦς Χριστός τους ἀφήσε να ἔλθουν σε ἐπαφή με αὐτό το μυστήριο των σχέσεων του με τον Πατέρα, το οποίο ἦτον κεκρυμμένο ἀπό τους λοιπούς ἀνθρώπους. Αὐτός ἦταν ο λόγος διατί εἶδαν το Θεῖο φως, το οποίο τη στιγμή ἐκείνη ἔλαμψε γι'αυτούς ἐπίτηδες, ἀλλά πάντα ἦταν χαρακτηριστικό του Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀπλῶς κεκρυμμένο ἀπό τους οφθαλμούς αὐτῶν. Ἐπίσης για δεύτερη φορά ἀκούσαν οι μαθητές και τη φωνή του Θεοῦ και Πατρός, διότι για πρώτη φορά την ἀκούσαν την ὥρα βαπτίσεως του Χριστοῦ στον Ἰορδάνη. Τότε ἦταν η ἀρχή της ἐπί γῆς διακονίας του Κυρίου, ἐνῶ τώρα αὐτή ἐπλησίαζε το τέλος και ἤθελε ο Θεός και Πατήρ να ἐπιβεβαιώσῃ ὅτι Αὐτός εἶναι ο ἀγαπητός του Υἱός τον οποίο πρέπει να ἀκούνε οι ἄνθρωποι.

Γνωρίζουμε ὅτι ο Χριστός μας υπάκουε τον Πατέρα του και μάλιστα «γέγονε γαρ ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυροῦ» (βλ. Φιλημ. 2.8). Δι' ὑπακοῆς ὠδηγήθηκε στον Σταυρό και ἐγεύθη θανάτου υπέρ του ἀνθρωπίνου γένους.

Ο Κύριος μας στηρίζει σήμερα ὅπως στήριξε τους μαθητές του με την ὄψη της θεϊκῆς του δόξης και σήμερα ἔχουμε τη δυνατότητα μαζί με τους μαθητές του Κυρίου να ἀνέβουμε στο Θαβώρειο Ὅρος και να ἀτενίσουμε τη Μεταμόρφωσή του. Αὐτό συμβαίνει χάρις στην Εκκλησία μας, τον Ναό και την Θεία Ευχαριστία, την οποία ἐπιτελούμε ἀπό κοινού. Το Θαβώρειο Ὅρος ἀναδεικνύεται δι' ἐμᾶς η Εκκλησία.

Ἄς ευχαριστήσουμε τον Κύριο για την ἔλευσή του στον κόσμο και την φανέρωση αὐτῆς της δόξης,

για το ότι και εμάς μας καθιστά ο Χριστός κοινωνούς αυτού του φωτός και αυτής της θείκης δόξης.
Αμήν».

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/50218/>