

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΛΑΡΙΩΝΑΣ: ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ Η ΟΔΟΣ ΑΙΩΝΙΑΣ ΖΩΗΣ



Της Θείας Λειτουργίας την Κυριακή της Αποδόσεως της εορτής της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, στις 4 Οκτωβρίου 2015, προεξήρχε ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, συλλειτουργησάντων των προσκεκλημένων κληρικών και κληρικών του Ναού.

Μετά το πέρας της Θείας Μυσταγωγίας ο Ιεράρχης κήρυξε το θείο λόγο όπου μεταξύ άλλων τόνισε:

«Έχουμε ολοκληρώσει τον εορτασμό της εορτής της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού του Κυρίου μας. Αλλά ο Σταυρός του Χριστού παραμένει κοντά μας πάντα: ο καθένας φοράει ένα σταυρό πάνω του, κάνει το σταυρό του, στρέφεται στον Σταυρό καθημερινά στην εσπερινή του προσευχή. Έχουμε πάντα μπροστά στο πνευματικό μας βλέμμα το Σταυρό του Χριστού ο οποίος μας προστατεύει από κάθε κακό και ενδυναμώνει στην άρση του προσωπικού μας σταυρού».

Έν συνεχεία ο Σεβασμιώτατος κ. Ιλαρίωνας ανέλυσε την κυριακάτικη ευαγγελική περικοπή, όπου ο λόγος έγινε για τον άσπλαχνο δούλο.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΤΕΕΣ διά της παραβολής αυτής ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μας δείχνει ότι όλοι είμαστε χρεοφειλέτες του Θεού. Κάθε αγαθό το έχουμε λάβει από τον Κύριο, αρχίζοντας από τη δωρεά τη ζωής. Εκατομμύρια άνθρωποι δεν είδαν το φως της ζωής λόγω κακοπροαίρετης ανθρώπινης βουλήσεως, η οποία κώλυσε τον Θεό να τους φέρει στον κόσμο. Ο Κύριος μας έδωσε όχι μόνο την υλική μας ζωή, αλλά και την πνευματική, καθιστώντας μας τέκνα της Ουράνιας Αυτού Βασιλείας.

Το χρέος το οποίο έχουμε μπροστά στο Θεό είναι πολλαπλάσιο από εκείνο του άσπλαχνου δούλου, διότι δεν μετριέται σε υλικό πλούτο ή σε χρηματικές μονάδες. Δεν ζητά ο Κύριος να εξοφλήσουμε αυτό το χρέος, αλλά θέλει να μην προβάλλουμε αντίσταση στην καλή Αυτού θέληση.

Σε κάθε Λειτουργία ακούμε την προσευχή, την οποία προφέρουμε μερικές φορές την ημέρα, όπου υπάρχει η εξής φράση: *Και ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν.* Δι' αυτά παρακαλούμε ο Κύριος να μας ενδυναμώνει, να ικανώνει να αγαθοεργούμε, και εάν δεν συγχωρούμε από καρδιάς τους οφειλέτες μας, και ο Θεός δεν θα μας συγχωρέσει.

Έχουμε ανεξόφλητο χρέος απέναντι στον Θεό, διότι δεν υπάρχει τίποτε πολυτιμότερο από την ανθρώπινη ζωή. Η ζωή είναι πολυτιμότερη από το χρυσό, και κανείς δεν είναι σε θέση να καθορίσει την τιμή της. Ο Κύριος μας διδάσκει να ευεργετούμε χωρίς να ζητάμε τίποτε σε αντάλλαγμα.

Ο Θεός μας διδάσκει να ακολουθούμε εμπράκτως τις εντολές του, η εφαρμογή των οποίων καμιά φορά έρχεται σε αντίθεση με τα φυσικά ένστικτα και τα κοινωνικά κίνητρα του ανθρώπου. Εάν ήταν αδύνατη η εφαρμογή των εντολών τότε στην ιστορία της Εκκλησίας μας δεν θα υπήρχαν άνθρωποι, οι οποίοι ακούγοντας τη φωνή του Κυρίου, θα τον ακολουθούσαν, δεχόμενη αυτή με όλη τους την καρδιά. Πρόκειται για τους αγίους μας. Άντλησαν τις δυνάμεις τους από το Σταυρό του Κυρίου, ο οποίος από όργανο εκτελέσεως κατέληξε το μεγαλύτερο σύμβολο της νίκης.

«Για να ακολουθήσουμε την οδό σωτηρίας, αντλούμε δυνάμεις από το Σταυρό του Χριστού και τον ίδιο τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Μέσα από τον Σταυρό μας παρέχει ο Χριστός μας κάθε μέσο απαραίτητο για τη νίκη κατά των εχθρών μας. Και όπως κάποτε ο Μέγας Κωνσταντίνος ως ειδωλόλατρης ακόμα είδε εν οράματι τον Σταυρό του Κυρίου και το «Έν τούτῳ νίκα», έτσι κι εμείς, αφού υπαντήσουμε τον Σταυρόν του Χριστού ως σύμβολο νίκης του Θεού κατά του ανθρώπινου κακού και της ζωής κατά του θανάτου, παρακαλούμε τον Κύριο να μας ενδυναμώνει σε αυτή την στενή και τεθλιμμένη οδό της σωτηρίας, την οποία ο Χριστός μας έδωσε εντολή να πορευόμαστε ο καθένας από μας. Αμήν».