

ΣΤΗ ΜΑΛΑΙΣΙΑ ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΡΩΣΩΝ ΝΑΥΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ



Επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των πεσόντων ναυτών του Ρωσικού καταδρομικού «Zhemchug» και αναπαυμένων στο χριστιανικό κοιμητήριο Georgetown της Πολιτείας Πενάνγκ της Μαλαισίας και το Ιερό Τρισάγιο στο νησί Ντζερεντζάκ υπέρ αναπαύσεως των δυο εκεί κειμένων Ρώσων ναυτών τέλεσε με ευλογία του Επισκόπου Σολνετσογκόρσκ Σεργίου, υπεύθυνου των ενοριών της Ρωσικής Εκκλησίας στη Σιγκαπούρη και τη Μαλαισία, ο Ηγούμενος Παύλος Χοχλώφ, ο οποίος υπηρετεί στην ενορία Αρχαγγέλου Μιχαήλ στη Κουάλα Λουμπούρ.

Στις τελετές παρέστησαν ο Πρέσβης της Μαλαισίας κ. Β. Αιρμόλφ με τη σύζυγό του, ο στρατιωτικός ακόλουθος της Ρωσίας στη Μαλαισία κ. Α. Ιγκνασώφ, ο Διευθυντής του Ρωσικού Κέντρου Επιστήμης και Πολιτισμού στη Μαλαισία κ. Α. Γκουλκό, Ρώσοι διπλωμάτες καθώς και ο στρατιωτικός ακόλουθος Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Στις 28 Οκτωβρίου 1914, πριν δηλαδή από 101 χρόνια, Γερμανικό πολεμικό σκάφος торπίλισε το

Ρωσικό καταδρομικό «Zhemchug» το οποίο προστάτευε τα συμμαχικά σκάφη στη Νοτιοανατολική Ασία και το βύθισε δίπλα στο μαλαισιανό νησί Πενάνγκ. Τα περισσότερα μέλη του πληρώματος επέζησαν χάρη στους ιθαγενείς, ενώ οι πεσόντες κηδεύθηκαν με τιμές.

Το πρώτο μνημείο του καταδρομικού «Zhemchug» ανεγέρθη το 1915 από τους ναύτες του βοηθητικού καταδρομικού «Oryol». Το Φεβρουάριο 1938 οι Καζάκοι-μεταναστές, οι οποίοι βρέθηκαν με συναλίες στο Πενάνγκ, περιπολήθηκαν τον τάφο, επισκέυασαν τον επιτύμβιο σταυρό και τοποθέτησαν αναμνηστική πλάκα με ονόματα εννιά ναυτών, τα οποία αναζήτησαν και εντόπισαν στο αρχείο του τοπικού κοιμητηρίου. Το Φεβρουάριο 1976 στον τάφο ανεγέρθη νέο μνημείο με ονόματα των Ρώσων ναυτών σε μορφή κύβου με την ακόλουθη επιγραφή «Ευγνώμονη Πατρίδα στους Ρώσους ναύτες του καταδρομικού 'Zhemchug'». Άγνωστος τυγχάνει ο ακριβής αριθμός κειμένων στο μαζικό τάφο στο τροπικό νησί.

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/50030/>