



ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΛΑΡΙΩΝΑΣ: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ ΤΟΝ ΘΕΟ ΜΕ ΤΑ ΚΑΛΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑ

Της Θείας Λειτουργίας την ημέρα μνήμης του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, στις 8 Νοεμβρίου 2015, προεξήρχε ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, στο Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου του Πατριαρχικού Μετοχίου Chernigovskoye Μόσχας, συλλειτουργήσοντας πλήθος κληρικών.

Μετά τη λήξη της Θείας Μυσταγωγίας ο Ιεράρχης κήρυξε το θείο λόγο, όπου ανέλυσε την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου και μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Δί' αυτής της παραβολής ο Κύριος δείχνει ότι κατά τον μέλλοντα αιώνα δεν θα είναι έτσι όπως στην επί γης ζωή μας αυτή: οι ένδοξοι και μεγάλοι εδώ δύνανται να καταλήξουν ταπεινωμένοι και ασήμαντοι, ενώ οι ταλαιπωρημένοι και πένητες μετά το θάνατό τους να εισέλθουν στις αιώνιες μονές και να παρηγορηθούν.

Δεν πρέπει όμως να σκεπτόμεθα ότι ο Θεός θα τιμωρήσει όλους τους πλούσιους ενώ όλοι οι φτωχοί θα βρεθούν στους κόλπους του Αβραάμ. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν κρίνεται ο πλούσιος

της παραβολής μόνο και μόνο που είναι πλούσιος, αλλά επειδή διαθέτει κάθε μέσο για να αγαθοεργεί και να στηρίζει τον φτωχό δεν το έκανε, αλλά ζούσε μόνο για τις προσωπικές του απολαύσεις. Εάν ήταν γενναιόδωρος, φρόντιζε και ευεργετούσε τους φτωχούς και ο ταλαίπωρος Λάζαρος δεν θα ήταν πεταγμένος στην εξώπορτα του πλουσίου γεμάτος πληγές, αλλά θα τον εφρόντιζαν οι υπηρέτες του πλουσίου, θα ήταν διαφορετική η τύχη του πλουσίου στον άλλο κόσμο.

Και ο φτωχός Λάζαρος ο οποίος ταλαιπωρήθηκε επί γης δεν αξιώθηκε της Βασιλείας του Θεού μόνο και μόνο για τις ταλαιπωρίες και την φτώχειά του. Ο Κύριος τον έβαλε στους κόλπους του Αβραάμ για διαφορετικούς λόγους: η ψυχή του Λαζάρου λόγω των ταλαιπωριών απέκτησε κάποια προσόντα και ίσως είχε και κάποιες άγνωστες σε μάς αρετές, στις οποίες δεν αναφέρθηκε ο Κύριος, και οι οποίες του άνοιξαν τις πύλες της Βασιλείας των Ουρανών.

Κάθε άνθρωπος θα κρίνεται σύμφωνα με όσα έπραξε, άλλωστε και ο Κύριος λέγει: «Έκαστον γὰρ δένδρον ἐκ τοῦ ἰδίου καρποῦ γινώσκεται» (βλ. Λουκ. 6.44).

Ο Θεός αναμένει καρπούς από καθένα μας. Στους μὲν έδωσε τον υλικό πλούτο, στους δε τον πνευματικό. Δεν υπάρχει άνθρωπος που ο Θεός δεν θα τον επροίκιζε με κάτι <...>»

Ο Θεός μας διδάσκει ότι είμαστε μέλη του ίδιου σώματος της Εκκλησίας του Χριστού. Και μαζί απαρτίζουμε τη μία ανθρώπινη κοινωνία. Δεν θέλει ο Κύριος να βλέπει ο καθένας τον εαυτό του απομονωμένο. Ευαρεστείται όταν ο ένας συμπαραστέκεται στον άλλο, οι πλούσιοι στους φτωχούς, οι πνευματικά πένητες να ακουμπούν τους πνευματικά πλούσιους, να μοιράσει ο ένας όλα όσα έχει με τους μη έχοντας. Ο Θεός μας καλεί να βλέπουμε δημιουργικά τη ζωή μας. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην μπορεί να υπηρετήσει τον Θεό με τα καλά του έργα. Για να πετύχουμε τη σωτηρία έχουμε ανάγκη και από την πίστη και από τα έργα. Δεν επαρκεί μόνο η θεωρητική μόνο πίστη (όπως ισχυρίζονται μερικοί ότι πιστεύουν σε κάτι στους ουρανοίς). Για να αξιωθούμε της Βασιλείας των Ουρανών η πίστη μας πρέπει να είναι έμπρακτη και να έχουμε το Ευαγγέλιο ως γνώμονα της ζωής μας.

Ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας ευχήθηκε σε όλους για την εορτή και επικαλέσθηκε ευλογία του Θεού σε όλους τους καθηγητές και φοιτητές του Θεολογικού Ινστιτούτου Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος, το οποίο στεγάζεται στο χώρο του Μετοχίου.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕΣ εξέφρασε την ιδιαίτερη του εγνωμοσύνη σε όσους προσέφεραν ιδιαίτερα στην εκ βάθρων ανακαίνιση του μετοχίου και τους απένειμε υψηλές τιμητικές διακρίσεις της Ρωσικής Εκκλησίας.