

## ΟΛΟΚΛΗΣΡΩΘΗΚΕ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΡΩΜΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ



[https://youtu.be/\\_fAG0rkpi7c](https://youtu.be/_fAG0rkpi7c)

Συνάντηση του Αγιωτάτου Πατριάρχου Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κυρίλλου και του Αγιωτάτου Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου πραγματοποιήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2016 στον Διεθνή Αερολιμένα Χοσέ Μαρτί Αβάνας.

Μετά τη λήξη της συναντήσεως υπήρξε ανταλλαγή ενθυμίων. Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος προσέφερε στον Πάπα Ρώμης Φραγκίσκο μια εικόνα της Παναγίας του Καζάν και το πόνημά του «Ελευθερία και ευθύνη» στην Ισπανική γλώσσα, ενώ ο Πάπας Φραγκίσκος επέδωσε στον Πατριάρχη Κύριλλο ένα Άγιο Ποτήριο και λειψανοθήκη με απότμημα τιμίου λειψάνου του Αγίου Ισαποστόλου Κυρίλλου, Προστάτη του Ρώσου Πατριάρχου καθώς και τη Ρωσική μετάφραση της Εγκυκλίου Laudato Si.

Έν συνεχεία ο Πατριάρχης Κύριλλος και ο Πάπας Φραγκίσκος μετέβησαν στην κοντινή αίθουσα για να υπογράψουν ένα Κοινό Ανακοινωθέν.

Στην τελετή υπογραφής παρέστησαν ο Πρόεδρος του Κρατικού Συμβουλίου και του Υπουργικού Συμβουλίου της Δημοκρατίας της Κούβας κ. Ραούλ Κάστρο Ρους, μέλη αντιπροσωπειών της Ρωσικής Εκκλησίας και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, άλλοι επίσημοι.

Σχολιάζοντας την γενομένη συζήτηση ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος ανέφερε ειδικότερα:

«Αγιώτατε, Σεβασμιώτατοι και Θεοφιλέστατοι, αρχηγέ της Δημοκρατίας της Κούβας! Αγαπητοί αδελφοί, κυρίες και κύριοι!

Δύο ώρες συνομιλήσαμε ανοικτά και αδελφικά με πλήρη επίγνωση της ευθύνης για τις Εκκλησίες μας, για τον πιστό λαό μας, για το μέλλον του χριστιανισμού και του ανθρωπίνου πολιτισμού. Ήταν μια συζήτηση πολύ περιεκτική, η οποία μας έδωσε ευκαιρία να καταλάβουμε και να προσεγγίσουμε τις θέσεις ο ένας του άλλου.

Το αποτέλεσμα της συνομιλίας αυτής μου δίδει ευκαιρία να πώ ότι και οι δύο Εκκλησίες σήμερα μπορούν να συνεργάζονται δυναμικά προστατεύοντας τους χριστιανούς σε όλο τον κόσμο, να συνεργάζονται με πλήρη ευθύνη προκειμένου να αποτρέψουμε πολέμους, για να σέβεται παντού η ανθρώπινη ζωή, να ενισχύεται η οικογενειακή, η προσωπική και η δημόσια ηθική, ώστε μέσα από τη συμμετοχή της Εκκλησίας στη σύγχρονη κοινωνία να δοξάζεται το ΠΑνάγιο και Υπερευλογημένο Όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος».

Ακολούθως οι αρχηγοί των αντιπροσωπειών σύστησαν ο ένας στον άλλο τα μέλη των αντιστοίχων αντιπροσωπειών.

Μετά το πέρας της συναντήσεως ο Πάπας Ρώμης Φραγκίσκος αναχώρησε για το Μεξικό.

---

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/49754/>