

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΥΑΗΣ



Με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Παραγουάης κ. Οράσιο Μανουέλ Κάρτες Χάρα είχε συνάντηση στις 16 Φεβρουαρίου 2016 στον Προεδρικό Μέγαρο Λόπες στην Ασουσιόν ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κύριλλος.

Ο Αρχηγός Κράτους υποδέχθηκε τον Προκαθήμενο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσσίας στην είσοδο της κατοικίας του και αμέσως μετά πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των δύο ανδρών, κατά την οποία συζητήθηκαν διάφορα θέματα διεθνών σχέσεων καθώς και η συνεργασία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσσίας με τις αρχές της Δημοκρατίας της Παραγουάης.

Μετά τη λήξη της συναντήσεως ακολούθησε ανταλλαγή ενθυμίων και αργότερα στην Αίθουσα Ανεξαρτησίας ο Πρόεδρος της Παραγουάης και ο Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κύριλλος αντάλλαξαν προσφώνηση-αντιφώνηση μπροστά στους εκπροσώπους των ΜΜΕ.

«Είμαστε περήφανοι ως Δημοκρατία της Παραγουάης να υποδεχόμεθα τον Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κύριλλο, Προκαθήμενο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσσίας, τόνισε ο Πρόεδρος Οράσιο Κάρτες και συνέχισε λέγων ότι πρόκειται για ιστορική επίσκεψη, η οποία πραγματοποιείται επτά μήνες μετά από την σχετική επίσκεψη στη χώρα του Πάπα Ρώμης

Φραγκίσκου. Επομένως κατά το διάστημα λιγότερο από ένα έτος οι δύο κορυφαίοι παγκόσμιοι πνευματικοί ηγέτες επισκέφθηκαν την Παραγουάη.

«Είναι η πρώτη επίσκεψη του Πατριάρχη της Ορθόδοξου Εκκλησίας της Ρωσίας. Είμαστε ενήμεροι για την θετική επιρροή την οποία η Εκκλησία αυτή ασκεί στην κοινωνική οικοδόμηση του ανθρώπινου πολιτισμού». Ο Πρόεδρος της Παραγουάης υπενθύμισε ότι οι σχέσεις μεταξύ των λαών της χώρας του και της Ρωσίας είναι ιστορικές και ότι στο πρώτο ήμισυ του 20 αι. η Παραγουάη φιλοξένησε μετανάστες από τη Ρωσία, εκ των οποίων πολλοί εντάχθηκαν εθελοντικά στο στρατό της χώρας για να συμμετάσχουν στον πόλεμο του Τσάκο. «Πολυάριθμοι και έμπειροι Ρώσοι αγωνιστές, αφού διατήρησαν τους βαθμούς των αξιωματικών όσοι είχαν, από κοινού με τους γενναίους στρατιώτες της Παραγουάης με τον ηρωισμό, την κατάρτιση και την βαθιά τους εμπειρία προσέφεραν τα μάλα στην υπεράσπιση της χώρας μας, η οποία απειλείτο. Τα ονόματα των Ρώσων ηρώων, πολλοί εκ των οποίων έπεσαν κατά τον πόλεμο του Τσάκο, προστατεύοντας τη σημαία της Παραγουάης, ποτέ δεν θα τα λησμονήσει ο λαός της Παραγουάης».

«Αδυνατώ παρά να επισημάνω τη σπουδαία συμβολή των Ρώσων μεταναστών στον πολιτισμό, την τέχνη και την παιδεία καθώς και στην γεωργία της χώρας», ανέφερε ο κ. Οράσιο Κάρτες.

Επίσης σύμφωνα με τον Αρχηγό Κράτους ιδιαίτερη σημασία στην επίσκεψη προσδίδει το γεγονός ότι αυτή γίνεται ολίγες μέρες μετά την ιστορική συνάντηση μεταξύ του Πάπα Φραγκίσκου και του Πατριάρχη Κυρίλλου στην Κούβα. «Η Λατινική Αμερική είχε προνόμιο να φιλοξενήσει αυτή την άνευ προηγουμένου συνάντηση, η οποία αναμφιβόλως θα είναι η αρχή μιας νέας φάσεως στις σχέσεις μεταξύ της Ορθόδοξου Εκκλησίας της Ρωσίας και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Ο κόσμος αναμένει αυτό με ανυπομονησία», υπογράμμισε ο κ. Κάρτες.

«Αγιώτατε, δεχθείτε την πλέον εγκάρδια ευγνωμοσύνη μας διότι τιμήσατε την Παραγουάη και την επιλέξατε ως πρώτη χώρα μετά από την ιστορική συνάντηση με τον Πάπα Φραγκίσκο», είπε εν κατακλείδι ο Πρόεδρος της Παραγουάης, καλώντας τους πιστούς να αναπέμψουν προσευχές για τη συνέχιση του διαλόγου της αλληλεγγύης.

Αντιφωνώντας ο Προκαθήμενος της Ρωσικής Εκκλησίας μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Θέλω να εκφράσω την εγκάρδια ευγνωμοσύνη μου προς την Εξοχήτά Σας για τη φιλοξενία την οποία επιφυλάξατε στην αντιπροσωπεία μου και σ'εμέ προσωπικά εδώ στην Παραγουάη. Φρονώ ότι δεν εγείρεται πλέον ερώτημα γιατί ο Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών αρχίζει την επίσκεψή του στην Λατινική Αμερική από την Παραγουάη. Δεν υπάρχει σε αυτό το μέρος του κόσμου μια άλλη χώρα όπου από μπρούτζο είναι κατασκευασμένα τα γράμματα, διά των οποίων είναι γραμμένα τα ονόματα των Ρώσων ηρώων. Δεν υπάρχει σε αυτό το μέρος του κόσμου μια άλλη χώρα, όπου με τoση θαλπωρή, τόσο σεβασμό και ακόμα με τόση υπερηφάνεια σε αυτά τα ονόματα των Ρώσων να αναφέρεται ένας Αρχηγός κράτους. Η σφοδρή μου επιθυμία είναι ο άθλος των Ρώσων ηρώων, οι οποίοι προσέφεραν τις ζωές τους υπέρ της Παραγουάης να κατασταθεί περισσότερο γνωστός παγκοσμίως και στην πατρίδα μου. Είμαι βέβαιος ότι πρόκειται για μια άκρως σπουδαία και λαμπρή σελίδα τόσο της ιστορίας της Παραγουάης, όσο και του λαού μου.

Οι Ρώσοι αξιωματικοί, επιστήμονες, διανοούμενοι έφθασαν στην Παραγουάη γλιτώνοντας από τα δεινά, τα οποία οφείλοντο στον εμφύλιο στη Ρωσία. Εδώ σε αυτό τον τόπο βρήκαν την δεύτερη τους πατρίδα και στάθηκαν γενναία για να την προστατεύσουν, προσφέροντας τις ζωές τους. Είμαστε βαθιά συγκινημένοι από την μνήμη την οποία διατηρείτε για τους Ρώσους και τη συμβολή τους στη δημιουργία στρατου, στην επιστήμη και την παιδεία. Οφείλουμε σήμερα οπωσδήποτε να εκμεταλλευθούμε αυτή την σελίδα της κοινής μας ιστορίας για το καλό της Ρωσίας και της Παραγουάης...

Πραγματοποιώ την επίσκεψή μου στην Παραγουάη αμέσως μετά τη συνάντηση με τον Αγιώτατο Πάπα Ρώμης Φραγκίσκο. Αυτή η συνάντηση διεξήχθη σε πολύ θερμή και ανοικτή ατμόσφαιρα, την οποία δύναται κανείς να χαρακτηρίσει ως αδελφική. Δεν ήταν ανταλλαγή φιλοφρονήσεων, ούτε μια εθιμοτυπική συνάντηση, αλλά μια σοβαρή συζήτηση δύο ωρών, το περιεχόμενο της οποίας αποτυπώνεται έν πολλοῖς στο κοινό ανακοινωθέν. Συζητήσαμε τα καίρια προβλήματα της διεθνούς ημηρεσίας διατάξεως και βεβαίως την τραγωδία, της οποίας τυγχάνουμε μάρτυρες στις χώρες της Μέσης Ανατολής και κυρίως στη Συρία και το Ιράκ. Είναι αδύνατο πλέον να σιωπήσουμε, πρέπει να μιλάμε πάρα πολύ δυνατά, προκειμένου να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι σε αυτές τις χώρες διαπράττεται γενοκτονία σε βάρος των χριστιανών, εξοντώνονται οι χριστιανοί και εκδιώκονται από την κοιτίδα του χριστιανισμού καί από τα μέρη, τα οποία ολόκληρη η χριστιανική οικογένεια τα θεωρεί ως ιερά. Η πηγή αυτού του κακού είναι οι τρομοκράτες, εκείνοι, οι οποίοι χωρίς να επιλέγουν σκοπούς είναι πρόθυμοι να εξαφανίζουν κάθε άνθρωπο, ο οποίος να ξεχωρίζει...

Πρέπει να είναι συντονισμένη, συμπεφωνημένη και κοινή η απάντηση σε αυτή την φοβερή πρόκληση.

Η Συρία και όσα συμβαίνουν γύρω της δεν πρέπει να γίνουν πηγή της έν δυνάμει συγκρούσεως μεταξύ Ανατολής και Δύσεως...

Αυτές οι κοινές σκέψεις του Πάπα Φραγκίσκου και οι δικές μου αποτέλεσαν τη βάση ενός άκρως σπουδαίου τμήματος του κοινού ανακοινωθέντος. Θεωρώ πολύ σημαντικό και όσα είπαμε περί εξωθήσεως των χριστιανικών αξιών από τον κοινωνικό ιστό μίας σειράς των σύγχρονων χωρών. Δεν επιτρέπεται η Ευρώπη να χάσει τις χριστιανικές τις ρίζες. Η αποχριστιανοποίηση της Ευρώπης είναι επικίνδυνη όχι μόνο από την όψη της διακρίσεως σε βάρος των χριστιανών, αλλά και από την πνευματική και πολιτιστική σκοπιά. Θα είναι μια εντελώς άλλη Ευρώπη, εάν ο χριστιανισμός θα εξορισθεί από τη ζωή των Ευρωπαίων.

Μιλήσαμε και περί κρίσεως στην Ουκρανία και η κοινή μας πεποίθηση είναι ότι αδυνατούν οι Εκκλησίες να εκπέμπουν ένα άλλο μήνυμα εκτός από το μήνυμα της ειρήνης. Και αυτό αφορά κυρίως τους χριστιανούς της Ουκρανίας. Είναι ανάγκη να μάθει κανείς να μιλάει μια κοινή γλώσσα, χωρίς να πολιτικοποιεί το μήνυμά του και πρέπει να επιδιώκει την μαρτυρία ειρήνης και δικαιοσύνης, φροντίζοντας για την ενότητα του Ουκρανικού λαού...

Επίσης απευθύναμε μια ιδιαίτερη έκκληση προς τους νέους. Αυτοί είναι το μέλλον μας και δι' αυτό καλούσαμε τη χριστιανική νεολαία να είναι δραστήρια και να αναλάβει ευθύνη για το μέλλον του χριστιανισμού...»

Ο Προκαθήμενος της Ρωσικής Εκκλησίας ευχαρίστησε ακόμα μια φορά τον Πρόεδρο της χώρας, την οποία επισκέπτεται με πολύ ζεστά συναισθήματα. Ο κ. Κύριλλος επικαλέσθηκε την ευλογία του Θεού στον Πρόεδρο, το λαό και τη χώρα, ευχόμενος ειρήνη και πρόοδο.

Τέλος, η επίσκεψη του Αγιωτάτου Πατριάρχου Κυρίλλου στη Δημοκρατία της Παραγουάης πραγματοποιείται κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου της χώρας αυτής.