



ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΝΤΑΡΚΤΙΚΗΣ

*Τη δοξολογία με την τελετή αγιασμού υδάτων και το Ιερό Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των αδικοχαμένων πολικών εξερευνητών στον μοναδικό έν λειτουργία και μόνιμο Ρωσικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος τέλεσε στις 17 Φεβρουαρίου 2016 ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κύριλλος κατά την επίσκεψή του στο πολιτικό σταθμό «**Bellingshausen**» στο νησί Βατερλό Ανταρκτικής. Μετά τη λήξη της ακολουθίας ο Προκαθήμενος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσσίας μίλησε στους παρισταμένους και μεταξύ άλλων ανέφερε:*

«Με ιδιαίτερο αίσθημα προσευχηθήκαμε εδώ, στην Αναταρκτική, υπέρ ζώντων τε και κεκοιμημένων. Υπέρ ζώντων, οι οποίοι εργάζονται κάτω από καθόλου εύκολες συνθήκες και κατά την εκτέλεση εργασίας τους ριψοκινδυνεύουν καθημερινώς, αλλά και υπέρ όσων πέθαναν και ενίοτε τραγικά. Η εξερεύνηση της Ανταρκτικής είναι ένα έργο, το οποίο συνοδεύεται από αυξημένο κίνδυνο, και σήμερα αναπολούσαμε όσους πέθαναν κατά την άσκηση του καθήκοντός τους...

Χαίρομαι ιδιαίτερα διότι εδώ έχει κτισθεί Ναός, όπου οι άνθρωποι μπορούν να προσευχηθούν και να μείνουν μόνοι τους με τον μόνον Θεό.

Μόλις τελέσαμε αγιασμό των υδάτων. Πιστεύουμε ότι διά του αγώνος του Κυρίου ημών και Σωτήρος Χριστού, διά του σταυρικού θανάτου και της Αναστάσεως Αυτού, ολόκληρο το γένος των ανθρώπων προσέλαβε τη θεία ενέργεια, τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Κατά τον αγιασμό υδάτων προσελκύουμε αυτή τη Θεία ενεργεία...

Το αγίασμα είναι ένα παράδειγμα συνδυασμού του φυσικού και του επίγειου με το θείο. Ο συνδυασμός του θείου και του ανθρώπινου πετυγχάνεται και στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Εάν όμως αυτό δεν πετυγχάνεται, δεν συνδυάζονται θείες ενέργειες με τις ανθρώπινες, ο άνθρωπος υποφέρει και ο κόπος του πάει χαμένος. Διά της συνεργείας αυτής του Θεού και του ανθρώπου, ο άνθρωπος οφείλει να διασχίσει το ιδικό του μέρος της πορείας...

Ο Θεός μας χορηγεί ελευθερία να εργαζόμαστε, να καταρτιζόμαστε, να πράξουμε ο, τι μπορούμε. Καμία φορά όμως αντιμετωπίζουμε καταστάσεις, όταν αδυνατούμε να φθάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα ή ακόμα να σώσουμε τη ζωή μας. Τότε μας μένει μόνο να προσευχόμεθα στο Θεό. Και ενίοτε όταν ξεπεράσουμε μια τέτοια κρίση, λέμε ότι «είμαστε τυχεροί!» Δεν είναι ότι «είμαστε τυχεροί», αλλά ο Θεός είναι Εκείνος, ο Οποίος μας βοήθησε!

Αυτός είναι ο λόγος διατί σήμερα είμαστε κοντά σας, διά να προσευχηθούμε για τους Ρώσους, τους Χιλιανούς, και όσους εργάζονται εδώ, στην Ανταρκτική, ώστε εκείνες τις στιγμές, όταν ο άνθρωπος αδυνατεί να καθορίσει το μέλλον του και να προβλέψει όσα θα του συμβούν, ο Κύριος να είναι κοντά σας. Κρατήστε την πίστη στην καρδιά σας και, εάν είναι δυνατόν, να προσεύχεσθε και θα βιώσετε την ανταπόκριση του Υψίστου...

Εύχομαι σε όλους τους παρευρισκομένους και διά σας σε όσους εργάζονται στην Ανταρκτική, ο Θεός να σας ενδυναμώνει, να χαρίζει υγεία αδιάπτωτο και να στηρίζει στην επιτυχή επιτέλεση της αποστολής σας...

Ο ιδιαίτερος μου λόγος βεβαίως απευθύνεται προς εσάς, αδελφοί, όσοι εκτελείτε την πνευματική σας βάρδια εδώ. Ο Θεός βοηθός. Να μην αποθαρρύνεσθε ποτέ, να θυμάστε ότι είσθε στην κορυφή του πλανήτη. Κατά την τελετή αγιασμού σήμερα σκεπτόμουν διά την υδρόγειο μας, η οποία είναι κάτω, και προσευχόμεν δι' όλη τη δημιουργία του Θεού. Και σεις παρομοίως να προσεύχεσθε διά τους οικείους και τους συγγενείς, δι' όσους εργάζονται εδώ, διά τη χώρα σας, το λαό και τον κόσμο ολόκληρο».

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/49723/>