



# **ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΣΑΝ ΠΑΟΛΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ**

Της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Αποστόλου Παύλου Σαν Πάολο της Ιεράς Μητροπόλεως Βραζιλίας του Πατριαρχείου Αντιοχείας προεξήρχε την Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου, στις 21 Φεβρουαρίου 2016, ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κύριλλος. Επίσης συλλειτουργήσαν Ιεράρχες του Πατριαρχείου Αντιοχείας: οι Μητροπολίτες: Σαν Πάολο και Βραζιλία Δαμασκηνός, Μεξικού, Βενεζουέλας και Καραϊβικής και πάσης Κεντρίας Αμερικής Αντώνιος, Μπουένος Άιρες και Αργεντινής Σιλουανός, ο Επίσκοπος Εδέσσης Ρωμανός, βοηθός της Ιεράς Μητροπόλεως Βραζιλίας, Ιεράρχες της Ρωσικής Εκκλησίας: ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, ο Μητροπολίτης Μπροβάρ και Μπορίσπολ Αντώνιος, Πρωτοσύγκελος της Ουκρανικής Εκκλησίας του Πατριαρχείου Μόσχας, ο Επίσκοπος Κλίβλεντ Πέτρος, ο Επίσκοπος Σολνετσογκόρσκ Σέργιος, Διευθυντής της Διοικητικής Γραμματείας του Πατριαρχείου Μόσχας, ο Επίσκοπος Καρακάς και Νότιας Αμερικής Ιωάννης, πλειάδα λοιπών Ιεραρχών και κληρικών του Πατριαρχείου Μόσχας και κληρικών του Πατριαρχείου Αντιοχείας.

Η Θεία Λειτουργία ετελείτο στην Εκκλησιαστική Σλαβονική και την Πορτογαλέζικη γλώσσα. Προσευχόμενοι παρέστησαν εκπρόσωποι της Ρωσικής και της Συριακής Διασποράς στη Βραζιλία οι οποίοι καλωσόρισαν θερμώς τον Προκαθήμενο της Ρωσικής Εκκλησίας. Ακόμα παραβρέθηκαν εκπρόσωποι τοπικών αρχών, διπλωμάτες, Ρωμαιοκαθολικοί Ιεράρχες και κληρικοί, λοιπές χριστιανικές ομολογίες.

Μετά τη λήξη της Θείας Συνάξεως τον Προκαθήμενο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας προσφώνησε ο Μητροπολίτης Σαν Πάολο και πάσης Βραζιλίας Δαμασκηνός, ο οποίος του προσέφερε μια εικόνα των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.

Αντιφωνώντας ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος μεταξύ άλλων ανέφερε: «Σας ευχαριστώ από καρδιάς, Σεβασμιώτατε, διά τα καλά Σας λόγια. Είπατε τόσο πολλά και είναι ακριβώς έτσι, όπως το είπατε, ώστε αδυνατώ να προσθέσω κάτι. Αναφερθήκατε στο ρόλο της Εκκλησίας Σας στην ιστορία και εδώ στη Βραζιλία, διά την πορεία του ποιμνίου Σας, το οποίο έφθασε και εγκαταστάθηκε στον τόπο αυτό.

Τυγχάνετε ποιμενάρχης της μεγαλύτερης Ορθοδόξου κοινότητας στη Βραζιλία και αυτό επιβεβαιώνει αυτός ο μεγαλοπρεπής Ιερός Ναός Αγίων Πέτρου και Παύλου, τον οποίο τόσο πρόθυμα διαθέσατε διά να τελέσουμε Ιερό Συλλείτουργο μαζί Σας και τους λοιπούς αδελφούς. Ακριβώς εδώ σε αυτό το Ναό αισθάνεται κανείς εντονότερα τον πόνο του λαού Σας, ο οποίος υποφέρει στη Συρία και το Λίβανο, αλλά και τον πόνο όλων των χριστιανών, οι οποίοι καταπιέζονται αλλαχού...

Θέλω να Σας ευχαριστήσω διά τις προσευχές υπέρ των αδελφών Σας, οι οποίοι καταδιώκονται σήμερα στη Συρία και το Λίβανο, καθώς και στο Ιράκ και επίσης να ευχαριστήσω δια την καλή Σας διάθεση απέναντι στην Εκκλησία μας και την αγάπη, την οποία τρέφετε απέναντι στο λαό μας. Οι δυο Εκκλησίες μας αποτελούν παράδειγμα αδελφικών και πλήρους αγάπης αμοιβαίων σχέσεων. Εδώ σε αυτό το μεγαλοπρεπή Ιερό Ναό θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Αντιοχείας Ιωάννη διά το έργο του σχετικά με τη διαποίμανση του πληρώματος του Πατριαρχείου Αντιοχείας σε μια φλεγόμενη Συρία και τον δοκιμαζόμενο Λίβανο. Σήμερα το κεντρικό θέμα και ο κοινός προβληματισμός είναι με το έλεος του Θεού οι ταλαιπωρίες των χριστιανών στη Μέση Ανατολή. Και σε αυτό συνέβαλε εν πολλοίς, όπως φρονώ, και η συνάντησή μου με τον Αγιώτατο Πάπα Ρώμης Φραγκίσκο και το κοινό μας ανακοινωθέν.

Αυτο το ανακοινωθέν επικεντρώνεται στις διώξεις, στα δεινά των χριστιανών και προσφέρεται διά τις κοινές μας ενέργειες οι οποίες δεν μόνο αποβλέπουν στην προστασία των δοκιμαζομένων χριστιανών, αλλά και σε πολλούς άλλους τομείς, προκειμένου ο κόσμος να καταστεί περισσότερο ήρεμος, οι άνθρωποι να μάθουν να συνυπάρχουν και οι άνθρωποι διαφόρων πεποιθήσεων να καταλάβουν μια και διαχρονική αλήθεια ότι μια σταθερή και μόνιμη ειρήνη ποτέ δεν πετυγχάνεται διά πολέμου και βίας. Η μόνιμη ειρήνη πάντα συνδέεται με τη διακιοσύνη.

Εκ των λεγομένων καταλήγουμε σε δύο συμπεράσματα: όταν ο λαός υπερασπίζεται την πατρίδα του και όταν οι έντιμοι άνθρωποι πολεμούν την τρομοκρατία. Αυτός είναι ο λόγος διατί η ταπεινότης μου και ο Πάπας Φραγκίσκος καλέσαμε όσους εμπλέκονται σε κάθε μορφής εμπόλεμες ενέργειες στη Συρία και τη Μέση Ανατολή, να ξεπεράσουν τις διαφωνίες τους και να συγκροτήσουν μια κοινή συμμαχία προς καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Τόσο η Ρωσία, όσο και οι λοιπές χώρες της κανονικής ευθύνης της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας παίρνουν κατάκαρδα τα δεινά του λαού Σας. Σήμερα πράττουμε το παν προκειμένου να προστατεύσουμε το λαό Σας, να αποστέλλουμε την ανθρωπιστική βοήθεια σε όσους υποφέρουν, να ενωθούμε με τους άλλους προς επίτευξη μιας μόνιμης και δίκαιης ειρήνης στη Μέση Ανατολή...

Εύχομαι ο Θεός φυλάσσει την Βραζιλία, τη Λατινική Αμερική, τις Εκκλησίες μας και ενδυναμώνει όσους οικοδομούν μια νέα ζωή χωρίς πολέμους, χωρίς συγκρούσεις, χωρίς βία και ψεύδος, χωρίς προσπάθειες καθυποτάξεως των άλλων! Ο Θεός φυλάσσει τη δημιουργία Του!»

Σε ανάμνηση του Ιερού Συλλειτουργού ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος επέδωσε στον Μητροπολίτη Βραζιλίας Δαμασκηνό ένα αρχιερατικό σετ και προσέφερε στον Ιερό Ναό Αγίου Παύλου ένα αντίγραφο της Παναγίας Πορταϊτίσης.

Μετά τη λήξη της Θείας Συνάξεως στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπολεως Σαν Πάολο και Βραζιλίας του Πατριαρχείου Αντιοχείας ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος είχε συνάντηση με τον Κυβερνήτη της Πολιτείας Σαν Πάολο κ. Ζεράλντου Αλκμίν.

Το μεσημέρι στις 21 Φεβρουαρίου στις εγκαταστάσεις του Συριακού Κοινωνικού Συλλόγου Σαν Πάολο ο Μητροπολίτης Βραζιλίας παρέθεσε δεξίωση προς τιμήν του Αγιωτάτου Πατριάρχου Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κυρίλλου.

Έν κατακλείδι της επισκέψεώς του στη Βραζιλία ο Πατριάρχης Κύριλλος προσκύνησε στο Ρωσικό Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Πάρκο Ανεξαρτησίας Σαν Πάολο.

Το απόγευμα στις 21 Φεβρουαρίου ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος αναχώρησε διά Μόσχα.

---

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/49714/>