

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΙΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΕΙ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΠΟΓΚΟΥΤΣΑΡΟΒΟ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ



Πανηγυρικές εκδηλώσεις επί τη αγιοκατατάξει του Αρχιεπισκόπου Μπογκουτσάροβο Σεραφεΐμ Σόμπολεφ πραγματοποιήθηκαν στις 26 Φεβρουαρίου 2016 στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας.

Των πανηγυρικών εκδηλώσεων στον Πατριαρχικό Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Αλεξάνδρου Νιέφσκυ προεξήρχε ο Αγιώτατος Πατριάρχης Βουλγαρίας Νεόφυτος, συλλειτουργησάντων του Μητροπολίτου Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνος, Προέδρου του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, των Ιεραρχών της Βουλγαρικής Εκκλησίας, του εκπροσώπου της Ρουμανικής Εκκλησίας στη Σόφια Πρωθιερέα Νελούτς Όπρια, του Αρχιμανδρίτου Σεραφεΐμ Σεμιατόφσκυ, Προϊσταμένου του Μετοχίου της Ορθοδόξου Εκκλησίας Τσεχίας και Σλοβακίας στη Μόσχα, μελών της αντιπροσωπείας της Ρωσικής Εκκλησίας κα.

Επίσης παρέστησαν ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας κ. Ιβαΐλο Κάλφιν, ο Πρέσβης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Βουλγαρία κ. Γι. Ισάκωφ, ο Πρέσβης της Λευκορωσίας στη

Βουλγαρία κ. Β. Βορονκόβιτς, ο Πρέσβης της Κύπρου στη Βουλγαρία κ. Σταύρος Αυγουστίδης, ο Πρέσβης της Ρουμανίας στη Βουλγαρία κ. Αντόν Πυκουρέτσου, σπουδαίοι κοινωνικοί παράγοντες, άνθρωποι των Γραμμάτων και του Πολιτισμού της χώρας κα.

Κατά την Μεγάλη Δοξολογία με αθρόα συρροή των πιστών η εικόνα του Αγίου Σεραφείμ Αρχιεπισκόπου Μπογκουτσάροβο μεταφέρθηκε πανηγυρικώς από το Ιερό και τοποθετήθηκε στο κέντρο του Ναού.

Έν συνεχεία ανεγνώσθησαν οι σχετικές Πράξεις Αγιοκατατάξεως του Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Ρωσικής Εκκλησίας και της Ιεράς Συνόδου της Βουλγαρικής Εκκλησίας.

Κατόπιν συντόμου δοξολογίας επραγματοποιήθη η προσκύνηση της εικόνας του νεοφανούς Αγίου, αμέσως μετά η χορωδία έψαλε τη φήμη του Πατριάρχου και ακολούθησε η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία, συλλειτουργησάντων πλήθος Ιεραρχών και κληρικών.

Μετά τη λήξη της Θείας Συνάξεως ο Αγιώτατος Πατριάρχης Νεόφυτος απεύθινο λόγο προς το εκκλησίασμα και τους συνεχάρη διά το μεγάλο αυτό γεγονός και ευχαρίστησε το Θεό διά τον νεοφανή άγιο.

Στην ομιλία του ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας σημείωσε ότι δεν η ροή προσκυνητών, προστρεχόντων στον τάφο του Αγίου, δεν έπαυσε ούτε την εποχή των διωγμών. Επίσης ο Ρώσος Ιεράρχης επικεντρώθηκε στην πολυδιάστατη μόρφη του Αγίου Σεραφείμ και τόνισε το ρόλο του στη ζωή της Εκκλησίας ως ποιμένα, ευχέτη και θαυματουργού. Ο Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας παρέδωσε στον Πατριάρχη Νεόφυτο μια εικόνα του Αγίου Σεραφείμ, Αρχιεπισκόπου Μπογκουτσάροβο και θαυματουργού της Σόφιας ως δώρο του Αγιωτάτου Πατριάρχου Μόσχας και Πασών των Ρωσικών Κυρίλλου.

Αργότερα στην αίθουσα υποδοχών του ξενοδοχείου «Μπαλκάν» παρετέθη επίσημη δεξίωση, κατά την οποία παρεκάθησαν Ιεράρχες της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Βουλγαρίας, μέλη της αντιπροσωπείας της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας, ο Πρέσβης της Ρωσίας στη Βουλγαρία κ. Γ. Ισάκοφ, εκπρόσωποι της υβερνήσεως και του Κοινοβουλίου της Βουλγαρίας και λοιποί επίσημοι.

Μετά το πέρας της δεξιώσεως ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας τέλεσε δοξολογία στον νεοφανή Άγιο Σεραφείμ, πλαισιούμενος από τους Μητροπολίτες Δυτικής και Μεσευρώπης Αντωνίου και Βάρνας και Μεγάλης Πρεσλάβας Ιωάννη.

Το απόγευμα στην κατοικία της Ιεράς Συνόδου ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας και η αντιπροσωπεία της Ρωσικής Εκκλησίας έγινε δεκτή από τον Αγιώτατο Πατριάρχη Βουλγαρίας Νεόφυτο. Επίσης παρέστησαν και Ιεράρχες της Βουλγαρικής Εκκλησίας. Κατά την εγκάρδια συνάντηση συζητήθηκαν θέματα σχέσεων μεταξύ των δύο Εκκλησιών καθώς και ζητήματα της πανορθόξου ημερησίου διατάξεως.

Οι πανηγυρικές εκδηλώσεις συνεχίσθησαν στον «Οίκο της Μόσχας», όπου πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του βιβλίου «Βίος, ασκητικές διδαχές και κηρύγματα του Αγίου Σεραφείμ, Αρχιεπισκόπου Μπογκουτσάροβο», το οποίο εξέδωσε το Μετόχιο της Ρωσικής Εκκλησίας στη Σόφια.

Έν συνεχεία στον αρχαίο Ναό Αγίας Σοφίας εδόθη η συναυλία της εκκλησιαστικής μουσικής παρουσία του Πατριάρχου Νεοφύτου, Ιεραρχών της Βουλγαρικής Εκκλησίας και αντιπροσωπείας της Ρωσικής Εκκλησίας.

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/49704/>