



ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΛΙΒΑΝΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΜΟΣΧΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΡΩΣΣΙΩΝ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΡΩΜΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ

Με τα αποτελέσματα της γενομένης στις 12 Φεβρουαρίου 2016 στην Κούβα συναντήσεως του Προκαθημένου της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσσίας με τον επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας ασχολίθηκε ημερίδα, οργανωθείσα με πρωτοβουλία του Λιβανέζικου συλλόγου «Liqaat Orthodoxe» και διεξαχθείσα στις 3 Μαρτίου 2016 στην έδρα αυτού του οργανισμού στην Βηρυτό.

Τις ομιλίες τους παρουσίασαν ο Ηγούμενος Αρσένιος Σοκολώφ, εκπρόσωπος του Πατριάρχου Μόσχας και Πασών των Ρωσιών παρά τον Πατριάρχη της Μεγάλης Θεουπόλεως Αντιοχείας και πάσης Ανατολής, ο Ιερέας Γεώργιος Μπερμπάρι, καθηγητής του Πανεπιστημίου Μπαλαμάντ, και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου «La Sagesse» Επίσκοπος Καμίλ Μπουμπάρακ (Μαρωνιτική Εκκλησία).

Ο Ηγούμενος Αρσένιος προέβη στην λεπτομερή εξέταση του Κοινού Ανακοινωθέντος των Προκαθημένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσσίας και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και κυρίως επικεντρώθηκε σ'εκείνα τα άρθρα, τα οποία πραγματεύονται τη σημερινή κατάσταση στη Μέση Ανατολή και καλούν σε άμεση λήψη μέτρων διά την προστασία των χριστιανών της Μέσης Ανατολής προκειμένου να αποτραπεί ο εκτοπισμός αυτών από τη Συρία και το Ιράκ.

Επίσης ο εκπρόσωπος της Ρωσικής Εκκλησίας αναφέρθηκε σε θέσεις της παρεμβάσεως του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας κ. Σ. Λαβρώφ στη συνεδρία του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ την 1 Μαρτίου 2016 στη Γενεύη, ο οποίος κάλεσε τη διεθνή κοινότητα «να προχωρήσει άμεσα στις ενέργειες προς τερματισμό της αθρόας εξόδου των χριστιανών από τις χώρες της Μέσης Ανατολής».

Συνοψίζοντας ο Ηγούμενος Αρσένιος Σοκολώφ τόνισε: «Δεν υπάρχουν αμφιβολίες ως προς τη σημασία της συναντήσεως των αρχηγών της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσσίας και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας δια την προστασία των χριστιανικών πληθυσμών της Μέσης Ανατολής. Αυτή η άνευ προηγουμένου συνάντηση και το υπογραφέν Κοινό Ανακοινωθέν έχουν μεγάλη θετική απήχηση ανά τον κόσμο. Παράδειγμα αυτού αποτελεί η πολυαναμενόμενη ανακωχή στη Συρία, η οποία επικράτησε προ μιάς εβδομάδος. Το Κοινό Ανακοινωθέν του Πατριάρχου Κυρίλλου και του Πάπα Φραγκίσκου είναι άκρως επίκαιρο διόλους τους ανθρώπους, οι οποίοι κατοικούν στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων και ημών των ιδίων, μετεχόντων της σημερινής ημερίδας. Η Μέση Ανατολή είναι το λίκνο της θρησκείας και του πολιτισμού, είναι η βιβλική γη. Εδώ γεννήθηκε ο Αβραάμ, ο πατήρ πάντων των πιστών. Κοινή υπόθεση όλων των κατοίκων της Μέσης Ανατολής σήμερα, οι οποίοι θεωρούν εαυτούς απογόνους του Αβραάμ, δηλαδή χριστιανών, μουσουλμάνων και ιουδαίων, είναι από κοινού με όλους τους ανθρώπους κοινής θελήσεως να εργαζόμεθα προς εγκαθίδρυση ειρήνης στη Μέση Ανατολή».

Στην ημερίδα, την οποία κάλυψαν οι κορυφαίοι Λιβανέζικοι τηλεοπτικοί σταθμοί, συμμετείχε

πλήθος εκπροσώπων των διαφόρων χριστιανικών ομολογιών του Λιβάνου, διπλωμάτες και κοινωνικοί παράγοντες.

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/49693/>