



ΤΕΛΕΤΗ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΣ ΑΠΟΣΧΙΣΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ



Την τελετή εισδοχής στην Ορθόδοξη Εκκλησία των προσωρινώς αποσχισθέντων και εκπεσόντων στις αιρέσεις τέλεσε τον Σάββατο του Λαζάρου, στις 23 Απριλίου 2016, ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας στον Ιερό Ναό Παναγίας Πάντων των Θλιβομένων η Χαρά στην οδό Ορντύνκα Μόσχας.

Αυτή την ημέρα 81 άτομα αποκήρυξαν την ειδωλολατρεία, διάφορες αιρετικές πλάνες και σχισματικές κακοδοξίες. Νουθετών αυτούς ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Συγχαρητήρια σε όλους σας, αγαπητοί αδελφοί, διότι ενωθήκατε με την Εκκλησία του Χριστού. Πρόκειται για το πλέον σπουδαιότερο γεγονός της ζωής σας, το οποίο συνέπεσε με την ημέρα, κατά την οποία η Εκκλησία αναμνησκει της αναστάσεως του Λαζάρου από τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, του Λαζάρου, ο οποίος ήδη ήταν τεταρταίος με αποτέλεσμα το σώμα του άρχισε ήδη να διαλύεται και να βγάζει δυσωδία χαρακτηριστικού του νεκρού σώματος. Και γεγονός τούτο, το οποίο προηγήθηκε του μεγαλύτερου θαύματος της ανθρώπινης ιστορίας εκείνου δηλαδή της Αναστάσεως του Κυρίου, και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, μας λέγει διά τη δύναμη του

Θεού και την ικανότητα του Ενανθρωπήσαντος Υιού του Θεού να επαναφέρει τους ανθρώπους στη ζωή.

Ο άνθρωπος είναι δυνατόν να πεθαίνει φυσικά, αλλά μπορεί να πεθαίνει και πνευματικά. Αυτό ακριβώς συμβαίνει όταν ο άνθρωπος απομακρύνεται από τον Θεό και αποκόπτεται από το ζωοποιό κορμό από τον οποίο θα μπορούσε να τρέφεται με ευλογημένους χυμούς. Και όπως κάθε κλάδος, αποκομμένος από τον κορμό, έτσι και αυτός ξεραίνεται και πεθαίνει...

Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ενανθρώπησε και ήλθε στην κόσμο τούτον ακριβώς για να μας προσφέρει τη δυνατότητα μιας απροσκόπτου κοινωνίας με τον Πατέρα Του και να μας ενώσει με τον Θεό. Πως γίνεται αυτή η ένωση; Κυρίως διά της κοινωνίας μας των Αχράντων του Χριστού Μυστηρίων, όταν λαμβάνουμε μέσα μας το Σώμα και το Αίμα του Ενανθρωπήσαντος Θεού. Υπό τη μορφή του άρτου και του οίνου ο Ίδιος ο Θεός εισέρχεται μέσα μας και αρχίζει να ζει, να ενεργεί μέσα μας και να μας αγιάζει με τη Θεία Του χάρη...

Τώρα που είσθε ενωμένοι με τον Θεό, πιάστε καλά την Εκκλησία, αυτό τον κορμό της σωτηρίας, εκ του οποίου αναφύονται οι κλάδοι και ο καθένας σας είναι αυτός ο κλάδος. Να τρέφεσθε πλέον με ευλογημένους χυμούς της θείας διδασκαλίας, με τους οποίους η Εκκλησία σας τρέφει. Να μελετάτε το Άγιον Ευαγγέλιο, να μελετάτε τα έργα των αγίων πατέρων και την θεολογική γραμματεία...

Ο Θεός να σας κρατάει μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Να διαδίδετε την διδασκαλία της Εκκλησίας στα παιδιά, στα εγγόνια και στους οικείους και συγγενείς σας και να τους προειδοποιήσετε διά τον κίνδυνο των βαρέων λύκων, οι οποίοι περιφέρονται γύρω από την Εκκλησία και αρπάζουν τους ανθρώπους διά να τους στερήσουν την Βασιλεία των Ουρανών. Να τους προειδοποιείτε τους άλλους προκειμένου να μην πέσουν στην παγίδα, όπως εσείς κάποτε. Και ο Θεός βοηθός στην ευθεία και σωτήρια οδό σας προς την Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν».

Με ανθρώπους οι οποίοι αποσχίσθηκαν από την Εκκλησία ασχολείται ο Ιερέας Ευγένιος Τρεμάσκιν, Προϊστάμενος του Κέντρου Αποκαταστάσεως Θυμάτων των μη παραδοσιακών θρησκειών «Α. Χομιακόφ». Της τελετής εισδοχής αυτών στην Εκκλησία προηγήθηκαν μήνες προπαρασκευαστικών ομιλών.