

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ



Σήμερα, στις 16 Ιουνίου 2016, συνήλθε υπό την προεδρία του Αγιωτάτου Πατριάρχου Μόσχας και Πασών των Ρωσικών Κυρίλλου, το Ανώτατο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της Ορθόδοξου Εκκλησίας της Ρωσίας σε σχετική αίθουσα του Ιερού Καθεδρικού Ναού του Σωτήρος Χριστού Μόσχας.

Ο Προκαθήμενος της Ρωσικής Εκκλησίας καλωσόρισε τους παριстанμένους και αναφέρθηκε στα βασικά θέματα της ημερήσιας διατάξεως.

Τα βασικά θέματα σύμφωνα με τον Πατριάρχη Κύριλλο είναι η θεολογική παιδεία και η οργάνωση της ιερασποτολής, η λειτουργία των Κυριακάτικων κατηχητικών σχολείων, πνευματικών και μορφωτικών κέντρων και άλλων χώρων καταρτίσεως των παιδιών σε θέματα της Ορθοδοξίας.

«Φρονώ ότι όλα τα έν λόγω θέματα έχουν πολύ μεγάλη σημασία για το μέλλον της Εκκλησίας και για το μέλλον του λαού μας. Ασφαλώς, η Εκκλησία επηρεάζει την πνευματική ζωή του έθνους. Οι καιροί επιβάλλουν ωστε, με μεγάλο σεβασμό των ευλαβών μας παραδόσεων, να μεταχειριζόμεθα

επίσης και διάφορα μέσα, προκειμένου οι διαχρονικές, εκ Θεού αποκεκαλυμμένες αλήθειες, να φθάσουν στη συνείδηση και την καρδιά και των σύγχρονων ανθρώπων», τόνισε ο Πατριάρχης Κύριλλος.

«Γι' αυτό όσες προσπάθειες καταβάλλουμε σήμερα δεν έχουν καμία απολύτως αξία, όταν είναι αυτονομημένες από τον κύριο σκοπό, η οποία είναι η σωτηρία των ανθρώπων. Ο βασικός δείκτης της επιτυχίας ή αποτυχίας μας είναι οι πραγματικές αλλαγές στους νέους, στην οικογένειες, στα θέματα αγωγής παιδιών και νέων, στο κοινωνικό έργο, αλλά και κυρίως στις καρδιές των ανθρώπων, δηλαδή κατά πόσο καθίστανται ανοικτές για να αποδέχονται τη θεία χάρη», πρόσθεσε ο Αγιώτατος κ. Κύριλλος.

«Η Εκκλησία κατ' αυτόν τον τρόπο οφείλει να δρᾷ, ώστε να τον καταστήσει πιο δεκτικό για την ενέργεια της θείας χάριτος. Είθε να δώσει ο Θεός να τελεσφορήσουν όλες οι προσπάθειες μας», είπε εν κατακλείδι ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος.

Σημειωτέον ότι το Ανώτατο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο συγκροτούν οι διακεκριμένοι Ιεράρχες, κληρικοί και λαϊκοί του Πατριαρχείου Μόσχας.

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/49389/>