



ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΜΟΣΧΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΡΩΣΣΙΩΝ κ.κ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΚΓ' ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών κ.κ. Κύριλλος απέστειλε μήνυμα προς τους μετέχοντες της ΚΓ' ετησίου Συνελεύσεως της Διακοινοβουλευτικής Συνελεύσεως της Ορθοδοξίας.

Πρὸς τοὺς μετέχοντες καὶ τοὺς προσκεκλημένους τῆς ΚΓ' Ἐτησίας Συνελεύσεως τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως τῆς Ὁρθοδοξίας

(Θεσσαλονίκη, 4-8 Ἰουλίου 2016)

Ἀξιосέβαστοι μετέχοντες καὶ προσκεκλημένοι τῆς Συνελεύσεως,

Εἶναι χαρὰ μου νὰ ἀπευθύνω χαιρετισμὸν πρὸς ὅλους τοὺς συνελθόντας πρὸς τὴν συμμετοχὴν εἰς τὴν ΚΓ' Ἐτησίαν Συνέλευσιν τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως τῆς Ὁρθοδοξίας μὲ κεντρικὸν θέμα «Θεμελιώδεις παγκόσμιες ἀλλαγές - Ὁρθόδοξη ἄποψη».

Ἡ ἀτονία τῆς πίστεως, ἡ ἀπώλεια τῆς ἰκανότητος συμμορφώσεως τῶν ἐπιθυμιῶν καὶ τῶν πράξεων τῶν ἀνθρώπων πρὸς τὰ διαχρονικὰ ἠθικὰ ἰδεώδη ἀποτελεῖ σήμερον μιὰν ἐκ τῶν κυριωτέρων ἀπειλῶν διὰ τὸ μέλλον τῆς ἀνθρωπότητος. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ αὔξησις ἡδονισμοῦ, ὁ ἀπεριόριστος καταναλωτισμὸς, τὸ πόθος διὰ τὸν ἐμπλουτισμὸν καὶ τὴν πολιτικὴν ἐπιρροὴν μὲ κάθε ἐφικτὸν μέσον.

Τυχάνομεν μάρτυρες τῆς καταστροφῆς τοῦ καθιερωμένου τρόπου ζωῆς τῶν ἀνθρώπων εἰς τὴν Μέσην Ἀνατολὴν καὶ τὴν Βόρειον Ἀφρικὴν, ὅπου ἑκατομμύρια χριστιανοὶ καθὼς καὶ ὀπαδοὶ λοιπῶν θρησκειῶν ἀναγκάζονται νὰ ἐγκαταλείπουν τὰς ἐστίας αὐτῶν, προκειμένου νὰ ἀναζητήσουν ἓν ἀσφαλὲς καταφύγιον. Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἠπειρος ἤλθεν ἀντιμέτωπος μὲ τὸ μεταναστευτικὸν πρόβλημα, τὸ ὁποῖον ὤξυνε τὰς διεθνικὰς ἀντιθέσεις.

Εἰς τὴν διαμορφωθεῖσαν κατάστασιν οἱ Ὁρθόδοξοι βουλευταὶ καθὼς καὶ πάντες οἱ πολιτικοὶ καὶ θρησκευτικοὶ ἡγέται ὀφείλομεν νὰ ἔχομεν ὑπ' ὄψιν τὴν προσωπικὴν μας μεγάλην εὐθύνην καὶ νὰ ἐπιδεικνύωμεν σύνεσιν εἰς τὰς κοινὰς προσπάθειάς ἐπὶ τῷ σκοπῷ τῆς δημιουργίας, ἐντὸς τῆς κοινωνίας, προϋποθέσεων διὰ τὴν πνευματικὴν καὶ τὴν ἠθικὴν ἀνάπτυξιν τοῦ προσώπου, τὴν προστασίαν τοῦ ἱεροῦ δώρου τῆς ζωῆς ἀπὸ τὰς ἐπιβουλάς καὶ τὴν υπεράσπισιν τοῦ δικαιώματος τῶν ἀνθρώπων εἰς τὴν εἰρηνικὴν συνύπαρξιν.

Σὰς εὐχομαι ἓν καρποφόρον ἔργον καὶ ἐπικαλοῦμαι τὴν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ.

† ὁ Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ρωσσιῶν

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/49365/>