



ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ

Με τον Πρέσβη της Ιαπωνίας στη Ρωσική Ομοσπονδία κ. Τογιοχίσα Κοντζούκι είχε συνάντηση στις 24 Αυγούστου 2016 ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κύριλλος στην Πατριαρχική και Συνοδική κατοικία της Ιεράς Μονής Αγίου Δανιήλ Μόσχας.

Καλωσορίζοντας τον υψηλό επισκέπτη ο Αγιώτατος κ. Κύριλλος τόνισε τις αγαστές και δυναμικές σχέσεις με την Πρεσβεία της Ιαπωνίας στη Μόσχα. «Τούτο οφείλεται σε πολλές αιτίες και η πρώτη και η κύρια είναι ότι ο καρπός των ιεραποστολικών προσπαθειών της Ορθόδοξου Εκκλησίας της Ρωσίας στην Ιαπωνία ήταν η Αυτόνομος Ορθόδοξος Εκκλησία της Ιαπωνίας με δεκάδες χιλιάδες πιστούς η οποία αποτελεί πολύ σπουδαίο συνεκτικό κρίκο μεταξύ των λαών. Η Ιαπωνία είναι μια μεγάλη χώρα με πληθυσμό πολλών εκατομμυρίων. Αλλά η σχετικά μικρή Ορθόδοξη κοινότητα διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο προκειμένου οι σχέσεις μας να είναι εγκάρδιες, διότι οι Γιαπωνέζοι είναι οι πνευματικοί συγγενείς μας».

Ο Πατριάρχης Κύριλλος αναφέρθηκε στην επίσκεψή του στην Ιαπωνία τον Σεπτέμβριο 2012, κατά την οποία συναντήθηκε με τον Αυτοκράτορα της Ιαπωνίας, τον Πρωθυπουργό και μετέβη σε περιοχές, οι οποίες επλήγησαν από το τσουνάμι το 2011. «Με συνοχή καρδιάς είδαμε τότε την καταστροφή και χαίρομαι που το έργο σχετικά με την παροχή της ανθρωπιστικής βοήθειας προς πληγέντες μας έφερε ακόμη πιο κοντά με πολλούς ανθρώπους στην Ιαπωνία», σημείωσε ο Αγιώτατος κ. Κύριλλος.

Ο Προκαθήμενος της Ρωσικής Εκκλησίας έκανε μνεία στην 60^η επέτειο αποκατάστασης των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Ιαπωνίας και τα 60^α γενέθλια τα οποία εορτάζει φέτος ο Γιαπωνέζος Πρέσβης στη Μόσχα. «Είμαι βέβαιος ότι ο διορισμός Σας ως Πρέσβης συμπίπτει με πολύ σημαντική περίοδο στις διμερείς σχέσεις με τη Ρωσία. Φρονώ ότι τόσο ο Ρωσικός, όσο και ο Γιαπωνέζικος λαός θέλουν την ριζική βελτίωση των σχέσεων αυτών και την αντιμετώπιση όλων των αρνητικών συνεπειών του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, προκειμένου να ανοίξουμε μια νέα σελίδα στις διμερείς μας σχέσεις. Εύχομαι ο Θεός να δώσει το έργο Σας στη Μόσχα να συμβάλει σε αυτές κατά το καλύτερο δυνατό τρόπο».

«Κατά την επίσκεψή Σας στην Ιαπωνία το 2012 είχα την τιμή να συναντηθώ μαζί Σας και πάντα ενθυμούμαι αυτή τη συνάντηση», υπογράμμισε από την πλευρά του ο Γιαπωνέζος Πρέσβης. Επίσης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στον Αγιώτατο Πατριάρχη Κύριλλο για την υποστήριξη από την Ρωσική Εκκλησία προς τον Γιαπωνέζικο λαό, τον πληγέντα από τον καταστροφικό σεισμό και το τσουνάμι το 2011.

Σύμφωνα με τον Γιαπωνέζο Πρέσβη η Ρωσική Εκκλησία διαδραματίζει πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο στη Ρωσία, αποτελώντας ηθικό θεμέλιο και αξία της Ρωσικής κοινωνίας. Κατά τις παλαιότερες επισκέψεις εργασίας στη Ρωσία ο κ. Τ. Κοτζούκι με τη σύζυγό του επισκέφθηκε επανειλημμένως Ιερούς Ναούς και Μονές της Ρωσίας. Σύμφωνα με τον Γιαπωνέζο Πρέσβη η σύζυγός του ενδιαφέρεται για την πνευματική κληρονομιά της Ρωσίας και επί χρόνια ασχολείται με την αιογραφία.

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/49259/>