



ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΡΔΙΝΑΛΙΟ Λ. ΣΑΝΤΡΙ

Με τον Πρόεδρο της Επιτροπής για θέματα Ανατολικών Εκκλησιών Καρδινάλιο Λεονάρντο Σάντρι είχε συνάντηση στα περιθώρια της 14^{ης} συνεδριάσεως της ολομέλειας της Μικτής Επιτροπής Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ Ορθόδοξου Εκκλησίας και Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, στις 20 Σεπτεμβρίου 2016, ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας. Σημειωτέον ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Κιέτι Ιταλίας, όπου συνήλθε η συνεδρίαση της ολομέλειας.

Τα μέρη εξήραν τα αποτελέσματα της ιστορικής συναντήσεως μεταξύ του Αγιωτάτου Πατριάρχου Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κυρίλλου και Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου, η οποία έλαβε χώρα στις 12 Φεβρουαρίου ε.ε. στην Κούβα. Ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας τόνισε ότι προς εφαρμογή των λημμένων στην Αβάνα αποφάσεων, οι οποίες αφορούν στα κοινά μέτρα προστασίας της χριστιανικής κληρονομιάς από τους τρομοκράτες, το Πατριαρχείο Μόσχας αναπτύσσει σχέσεις συνεργασίας και υποστηρίξεως, ειδικότερα δε με Ανατολικές Καθολικές Εκκλησίες της περιοχής Μέσης Ανατολής.

Ο Ρώσος Ιεράρχης εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για τις συνεχιζόμενες προσβλητικές επιθέσεις

κατά της Ρωσικής Εκκλησίας και του Προκαθημένου αυτής από την ηγεσία της Ελληνόρυθμης Καθολικής Εκκλησίας της Ουκρανίας (ΕΡΚΕΟ). Εξαπολύων δριμύτατη κριτική κατά της Κοινής Δηλώσεως του Αγιωτάτου Πατριάρχου Κυρίλλου και του Πάπα Φραγκίσκου η ηγεσία της ΕΡΚΕΟ δεν παύει να προβαίνει σε εχθρικές δηλώσεις και πράξεις έναντι του Πατριαρχείου Μόσχας και της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας. Απολύτως απαράδεκτες ήταν οι δηλώσεις του ύπατου αρχιεπισκόπου της ΕΡΚΕΟ Σβιατοσλάβ Σεβτσιούκ σε βάρος των Ορθοδόξων πιστών, οι οποίοι συμμετείχαν στην Πανουκρανική θρησκευτική πομπή ειρήνης, αγάπης και προσευχής υπέρ της Ουκρανίας. Παραλλήλως η Ελληνόρυθμη καθολική ηγεσία εξακολουθεί να διατηρεί στενές επαφές με σχισματικούς και κατ'αυτόν τον τρόπον παραβιάζει ωμά την αρχή σεβασμού των κανονικών αρχών, η οποία εφαρμόζεται στις σχέσεις Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών.

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/49201/>