



ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΥΡΙΛΛΟ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1813 – 1921 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΕΓΑΣΕΙ ΤΟ ΝΑΟ ΤΗΣ



Τη δοξολογία στο κτίριο με διεύθυνση 32, Welbeck street, Λονδίνου, όπου κατά το διάστημα 1813 – 1921 στεγάζετο Ιερός Ναός της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας, τέλεσε στις 15 Οκτωβρίου 21015, κατά την πρώτη ημέρα της επισκέψεως αυτού στη Μεγάλη Βρετανία εξ αφορμής της 300^{ης} επετείου της παρουσίας της Ρωσικής Εκκλησίας στις Βρετανικές Νήσους ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών κ.κ. Κύριλλος.

Παρέστησαν προσευχόμενοι ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, και ο Αρχιεπίσκοπος Σούροζ Ελισαίος.

Επίσης παραβρέθηκαν ο Πρέσβης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Μεγάλη Βρετανία κ. Α. Γιακοβένκο, διπλωμάτες, ομογενείς, ευεργέτες.

Για τη δοξολογία ειδικώς τοποθετήθηκε το ιστορικό τέμπλο του παρά Πρεσβεία Ι. Ναού, το οποίο

φυλάσσεται στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου της επαρχίας Σούροζ.

Τον Αγιώτατο Πατριάρχη Κυρίλλο προσφώνησε ο Αρχιεπίσκοπος Σούροζ Ελισαίος, ο οποίος ευχαρίστησε τον Προκαθήμενο της Ρωσικής Εκκλησίας για την προσευχή

Αντιφωνών ο κ. Κύριλλο ανέφερε:

«Είναι μεγάλη μου χαρά που αρχίζουμε τον εορτασμό της 300^{ης} επετείου παρουσίας της Ορθόδοξου Εκκλησίας της Ρωσίας στο χώρο της Βρετανίας με τέλεση δοξολογίας στον τόπο, όπου μια εκατονταετία και πλέον στεγάζετο Ιερός Ναός, ο οποίος ήταν κέντρο της Ρωσικής Ορθόδοξης παρουσίας στη Μεγάλη Βρετανία. Επανειλημμένως κατεύθυνε τα βήματά μου ο Θεός στην πρωτεύουσα της Μεγάλης Βρετανίας, αλλά ποτέ δεν επισκέφθηκα το χώρο αυτό και τώρα με μεγάλη συγκίνηση τέλεσα εδώ την ακολουθία αυτή.

Θαυμάζοντας το χώρο τούτο έχουμε επίγνωση ότι η παρουσία της ενορίας της Ρωσικής Ορθόδοξου Εκκλησίας στις Βρετανικές Νήσους ήταν πολύ ταπεινή και σχεδόν ασήμαντη. Ο χώρος αυτός επιβεβαιώνει ότι τα πρώτα βήματα τα έκανε μια μικρή κοινότητα. Με ευγνωμοσύνη οφείλουμε να ανακαλέσουμε στη μνήμη μας τις μορφές των Πρωθιερέων Ιακώβου Σμιρνώνφ και Ευγενίου Ποπώφ, οι οποίοι χρημάτισαν Προϊστάμενοι της ενορίας Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Ρωσικής Εκκλησίας σχεδόν όλο το διάστημα όταν εδώ προσεύχονταν οι Ρώσοι.

100 χρόνια και πλέον εδώ υπήρχε προσευχή. Οι αυτοκράτορες Νικόλαος Α', Αλέξανδρος Β', ο το πάθος φέρων τσάρος Νικόλαος Β' εισήλθαν στο χώρο αυτό. Οι Ρώσοι μονάρχες θεωρούσαν καθήκον του επισκεπτόμενοι το Λονδίνο να παραβρεθούν στον τόπο προσευχής του λαού μας.

Μετά τα γεγονότα της επαναστάσεως λόγω μταναστεύσεως πολλαπλασιάσθηκε αριθμητικά οι Ρωσική Ορθόδοξη κοινότητα με αποτέλεσμα αυτός ο χώρος έγινε αρκετά στενός για να χωρές όλους. Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου προς την Εκκλησία της Αγγλίας, η οποία τη χαλεπή εποχή εκείνη παραχώρησε μεγαλύτερο Ναό στην κοινότητά μας.

Αυτός ο τόπος είναι λίκνο της Ρωσικής Ορθοδοξίας στη Μεγάλη Βρετανία. Χαίρομαι για την επανένωση των δύο μερίδων της Ορθόδοξου Εκκλησίας της Ρωσίας, επιβεβαιώνοντας τον όλο και αυξανόμενο αριθμό των Ορθόδοξων χριστιανών, οι οποίοι το ΚΑ' αιώνα θεωρούν αναγκαίο να προσεύχονται μαζί στον Ορθόδοξο Ναό Η ιστορία της Ορθόδοξου κοινότητας στο Λονδίνο αντικατοπτρίζει τη δραματική ιστορία της χώρας και της Εκκλησίας μας, διερχόμενη πάρα πολύ μεγάλη και κατά κάποιον τρόπο τραγική οδό.

Μόλις τελέσαμε τη δοξολογία κατά την οποία ανακαλέσαμε στη μνήμη μας τους προγενέστερους, οι οποίοι έθεσαν τα θεμέλια της Ορθόδοξου Εκκλησίας της Ρωσίας στο Λονδίνο.

Θέλω να Σας ευχαριστήσω, Σεβασμιώτατε κ. Ελισαίε, για τους κόπους Σας και το μεγάλο προπαρασκευαστικό έργο, το οποίο προηγήθηκε της επισκέψεώς μου. Επικαλούμαι την ευλογία του Θεού επί το πρόσωπό Σας, τον ευαγή κλήρο και ολόκληρο το θεόσωστο ποιμνίο μας στις Βρετανικές Νήσους. Ο Θεός να σας έχει καλά!»