

## Ο ΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΑΡΧΗΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΣΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ



Τη Βασιλική Γεωγραφική Εταιρεία (ΒΓΕ) επισκέφθηκε κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Μεγάλη Βρετανία, στις 16 Οκτωβρίου 2016, ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών κ.κ. Κύριλλος.

Στην είσοδο των γραφείων της Εταιρείας τον Προκαθήμενο της Ορθόδοξου Εκκλησίας της Ρωσίας υποδέχθηκε ο φύλακας της συλλογής της ΒΓΕ κ. Alasdair Macleod. Ο Αγιώτατος Πατριάρχης θαύμασε την έκθεση φωτογραφίας με θέμα την 300<sup>η</sup> επέτειο της παρουσίας της Ρωσικής Ορθοδοξίας στη Βρετανία και τις ποιμαντικές επισκέψεις του ίδιου.

Έν συνεχεία το πρόγραμμα προέβλεπε την τελετή απονομής πιστοποιητικού μέλους της Βασιλικής Γεωγραφικής Εταιρείας στον Πατριάρχη Κύριλλο και την ομιλία του στην επίσημη εκδήλωση για τη σημαντική επέτειο, αλλά λόγω αιφνιδίου ενεργοποίησης συναγερμού πυρκαγιάς διατάχθηκε η εκκένωση του κτιρίου. Κατόπιν τούτου ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος αποφάσισε να ομιλήσει στους μετέχοντες και τους προσκεκλημένους της εορταστικής εκδήλωσης έξω από το κτίριο της ΒΓΕ. Εκεί παρουσία πολλών ανθρώπων ο κ. Alasdair Macleod απένειμε στον Αγιώτατο Πατριάρχη Κύριλλο πιστοποιητικό μέλους της Εταιρείας.

Προσφωνών τους παρισταμένους ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος μεταξύ άλλων τόνισε:

«Επιτρέψτε μου να μην μακρηγορήσω, παρόλο που αρχικώς ήμουν να παρουσιάσω μια εκτενή ομιλία, αλλά απλώς να σας προσφωνήσω. Θέλω να ευχαριστήσω για την τιμή την οποία μου επιφυλάξατε να γίνω μέλος της Βασιλικής Γεωγραφικής Εταιρείας. Η Εταιρεία αυτή συνδέεται προς τα μεγάλα επιτεύγματα τα οποία σημειώθηκαν στην εξερεύνηση του πλανήτη μας, στην περιγραφή των θαλασσών και των ωκεανών. Πολλοί εξ ημών γνωρίζουν το έργο της και μεταξύ άλλων χάριν στη λογοτεχνία και ειδικότερα χάριν στους Άγγλους συγγραφείς. Το πρώτο όνομα το οποίο έρχεται στο μυαλό είναι εκείνο του David Livingstone, ο οποίος διάνυσε περί τα 50 χιλιάδες χιλιόμετρα πεζός ανακαλύπτοντας την Αφρική για τους Ευρωπαίους. Ήταν πολύ θρήσκος, δεδηλωμένος χριστιανός, ο οποίος συνδύαζε τη γεωγραφική εξερεύνηση με το χριστιανικό κήρυγμα.

Απολαμβάνει μεγάλου σεβασμού παγκοσμίως ως θεσμός η Βασιλική Γεωγραφική Εταιρεία και είναι από τα πλέον θετικά «προφίλ» του λαού και της χώρας σας. Κατά τη ζωή μου κατάφερα να επισκεφθώ 120 χώρες και μάλιστα ορισμένες εξ αυτών οι οποίες έχουν ήδη εξαφανισθεί από προσώπου γης. Ταξίδευσα σε διάφορες περιοχές και σε διάφορες εποχές και είμαι σε θέση να αντιπαραβάλω εκείνο το οποίο ήταν εκεί πριν 50-40 χρόνια με εκείνο, το οποίο είναι σήμερα. Αυτές οι γνώσεις και εντυπώσεις με εμπλουτίζουν πολύ και βοηθούν να καταλάβω πολλές από σημερινές εξελίξεις παγκοσμίως.

Κατά το παρόν ταξιδεύω πολύ στη Ρωσία και ιδιαιτέρως στην Άπω Ανατολή, τη Βόρεια Ρωσία και τη Σιβηρία, διότι εκείνα τα μέρη βιώνουν πραγματική δυναμική αναγέννηση της Ορθόδοξου πίστεως. Είναι χαρά μου πάντοτε να συναντάω τους ντόπιους, τις μικρές εθνικότητες και οφείλω να ομολογήσω ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν βαρύ πνευματικό φορτίο... Έχουμε να διδαχθούμε από αυτούς.

Σε ανάμνηση της συναντήσεώς μας θέλω να προσφέρω τη φωτογραφία, όπου είμαι μαζί με τους πιγκουίνους στην Ανταρκτική. Κατά την εκδρομή μου στη Λατινική Αμερική είχα συνάντηση με τον Πάπα Ρώμης στην Κούβα και βεβαίως ο Τύπος την κάλυψε επαρκώς. Εν τούτοις το «νουμερο ένα» της δημοτικότητας ήταν αυτή η φωτογραφία και η «συνάντησή» μου με τους πιγκουίνους».