

ΤΕΛΕΤΗ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΣ ΑΠΟΣΧΙΣΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ



Την τελετή εισδοχής στην Ορθόδοξη Εκκλησία των προσωρινώς αποσχισθέντων και εκπεσόντων στις αιρέσεις τέλεσε την Κυριακή των Αγίων Προπατόρων και την ημέρα μνήμης του Αγίου Σπυρίδωνος, στις 25 Δεκεμβρίου 2016, ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας στον Ιερό Ναό της Παναγίας Πάντων των Θλιβομένων η Χαρά στην οδό Ορντύνκα Μόσχας.

Αυτή την ημέρα 115 άτομα αποκήρυξαν την ειδωλολατρεία, τις αιρετικές πλάνες και σχισματικές κακοδοξίες. Στον λόγο νουθεσίας, τον οποίο απηύθυνε προς αυτούς, ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Σας συγχαίρω, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, για το γεγονός της επανενώσεώς Σας με την Εκκλησία του Χριστού.

Ο Κύριος Σας άφησε τον καθένα ξεχωριστά να αποκλίνετε από την οδό και να εκπέσετε σε διάφορες πλάνες. Έχετε βιώσει μόνοι Σας την επικίνδυνη και την επιζήμια επιρροή τους, την οποία ασκούν στη ψυχή του ανθρώπου, στην ψυχική του και στην πνευματική πρόοδό του.

Έχετε δοκιμάσει τι είναι η δύναμη του κακού, αλλά με την Πρόνοια του Θεού έχετε οδηγηθεί πίσω στην Εκκλησία. Και τώρα, που είσθε πλέον επανενωμένοι με την Εκκλησία, ο Κύριος πάλι Σᾶς καλεῖ να ζήτε χριστιανικά, να προοδεύετε στην επίγνωση της αληθείας και να πορεύεσθε *ἐκ δυνάμεως εἰς δύναμιν* (Ψαλ. 83.8) στην οδό της πνευματικής τελειότητας. Και ο ἴδιος ο Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός να εἶναι ο καθοδηγητής Σας στην πορεία αὐτή.

Να διαβάζετε το Ευαγγέλιο καθημερινῶς, προκειμένου ο Λόγος του Θεοῦ να ηγεῖ συνέχεια στην διάνοια και την καρδιά Σας, ὥστε ο Κύριος Ἰησοῦς Χριστός να εἶναι πάντα παρών στη ζωή Σας μέσα ἀπὸ ἀνάγνωσμα του Ευαγγελίου, να ακούγετε τὴ φωνή Αὐτοῦ και ο Λόγος Αὐτοῦ να εἶναι γνώμονας τῆς ζωῆς Σας.

Αγωνίζεσθε να μην λείπετε ἀπὸ τις θείες ακολουθίες τις Κυριακές και τις εορτές. Να μεταλαμβάνετε των Αχράντων του Χριστοῦ Μυστηρίων, προκειμένου να μείνετε ενωμένοι με τον Κύριο Ἰησοῦ Χριστό ὄχι μόνο πνευματικά, ἀλλά και σωματικά, ἀνοίγοντας τὴν καρδιά Σας στον Λυτρωτή, ο Οποῖος εἶναι πρόθυμος να ἔλθει, να κατοικήσει, να ζήσει και να ενεργήσει μέσα Σας.

Στο Μυστήριο Ἐξομολογήσεως να προβαίνετε σε εξαγόρευση των αμαρτιῶν, προκειμένου να λαμβάνετε συγχώρεση ἀπὸ τον Κύριο για να ἀπαλλαγεί ἡ ψυχὴ Σας ἀπὸ κάθε μίσημα τῆς αμαρτίας. Αγωνίζεσθε να ακολουθεῖτε τις ἐντολές του Θεοῦ και να ἀγαθοποιεῖτε προς τους πλησίον.

Δεν χωρίζει ο χριστιανισμός τους ἀνθρώπους σε φίλους και σε ἐχθρούς, σε ὅσους χρῆζουν βοήθειας και σε ὅσους δεν χρῆζουν αὐτῆς. Κάθε ἀνθρώπος για τον χριστιανό εἶναι ο πλησίον του. Αὐτό μας διδάσκει ο Κύριος μέσα ἀπὸ το Ευαγγέλιο και τὴν ἐπὶ Ὅρους ομιλία Του, τις παραβολές και λοιπές διδασκαλίες, τις οποίες μας παρέδωσαν οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοί Του...

Να ζήτε χριστιανικά, να ἀγαπάτε τον Θεό και τὴν Εκκλησία του Θεοῦ, να ἀγαπάτε ἀλλήλους και ο Κύριος θα εἶναι πάντα κοντά Σᾶς και θα εὐλογεῖ τὴν πορεία Σας. Ἀμήν»

Με τους ἀνθρώπους, οἱ οποίοι ἔχουν ἀποσχισθεῖ ἀπὸ τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀσχολεῖται ο κληρικός του Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Παναγίας Πάντων των Θλιβομένων ἡ Χαρά στη οδό Ὀρντύγκα Μόσχας Ἱερέας Ευγένιος Τρεμάσκιν. Προτού παραστούν στην τελετὴ εἰσδοχῆς των αἰρετικῶν και σχισματικῶν, αὐτοὶ οἱ ἀνθρώποι, οἱ οποίοι πρῶτα ἔχουν ἐπιθυμήσει να ἐπανεέλθουν στους κόλπους τῆς Εκκλησίας και να ἀγκαλιάσουν και πάλι τὴν ἀληθινὴ πίστη, παρακολουθοῦν κύκλο ομιλιῶν διάρκειας μερικῶν μηνῶν με σκοπὸ τὴ σχετικὴ προπαρασκευή.