

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΟΣΧΑΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ



Της Θείας Λειτουργίας, την Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου και την μνήμη των Αγίων Νεομαρτύρων και Ομολογητών της Εκκλησίας της Ρωσίας, στις 5 Φεβρουαρίου 2017, προεξήρχε ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών κ.κ. Κύριλλος στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Σωτήρος Χριστού Μόσχας.

Ο Προκαθήμενος της Ρωσικής Εκκλησίας προέβη σε είς Επίσκοπον Μααρντούς, βοηθό της επαρχίας Ταλλίνης της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Εσθονίας χειροτονία του Αρχιμανδρίτη Σεργίου Τελίχ.

Συλλειτουργήσαν οι Μητροπολίτες Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, Βίλνο και Λιθουανίας κ.

Ιννοκέντιος, ο Αρχιεπίσκοπος Βερεγιάς κ. Ευγένιος, Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Ρωσικής Εκκλησίας και Πρύτανης των Θεολογικών Σχολών Μόσχας, πλειάδα Ιεραρχών και κληρικών του Πατριαρχείου Μόσχας.

Παρέστησαν εκπρόσωποι κρατικών αρχών.

Επίσης αναπέμφθησαν δεήσεις υπέρ αναπαύσεως των ψυχών «τῶν κεκοιμημένων δούλων τοῦ Θεοῦ, τῶν ὑπὲρ Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς πίστεως τῆς Ὁρθοδόξου ἐν τῷ παρελθόντι αἰῶνι φρικτὰ βάσανα ὑπομεινάντων καὶ μαρτυρικῶς ἐν λιμῷ, ψύχει καὶ λοιπαῖς κακουχίαις, τραύμασι καὶ ἀσθενείαις τελειωθέντων Ἀρχιερέων, Ἱερέων, Διακόνων, Μοναζόντων καὶ λαϊκῶν, ὧν σήμερον τὴν μνήμην ἐπιτελοῦμεν καὶ ὧν τὰ ὀνόματα Σὺ, Κύριε, ὁ Αὐτὸς οἶδας».

Ακόμη ο Πατριάρχης Κύριλλος προχώρησε σε εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία του Διακόνου Δημητρίου Μπορσοῦκ, κληρικοῦ του Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Αναστασία της Φαρμακολυτρίας Μόσχας.

Ο Προκαθήμενος της Ρωσικής Εκκλησίας νουθέτησε καταλλήλως τον νεοχειροτονηθέντα Επίσκοπο Μααρντούς Σέργιο και του ενεχείρισε την ποιμαντορική ράβδο.

Κατόπιν δοξολογίας προς τιμὴν των Νεομαρτύρων και Ομολογητῶν της Εκκλησίας της Ρωσίας ο Ἁγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος κήρυξε το θεῖο λόγο, ὅπου αναφέρθηκε στη σημασία του εορταζομένου γεγονότος:

«Οὕτως συνέπεσε ὅτι αὐτὴ τὴν Κυριακὴ ἡ Εκκλησία μας τιμᾷ καὶ δοξάζει τους μαρτύρους καὶ ομολογητοὺς αὐτῆς του 20 αἰῶνα. Ἡ Εκκλησία στο διάβα ὅλης της ιστορίας της υπομένει διώξεις, ἀπὸ τις πρώτες κιόλας ἡμέρας της χριστιανικῆς κοινότητος στην Ἱερουσαλήμ.

Ὅσοι ομολογοῦσαν τον Χριστὸ ως Κύριο καὶ Σωτῆρα, ἐλιθοβολοῦντο, ἀποσυνάγωγοι γίνονταν, ἐδιώκοντο ἕως τα πέρατα της οἰκουμένης. Σκεφθεῖτε μόνο το γεγονός, ὅτι ὅλοι οἱ Ἀπόστολοι, ἐκτός του Ἁγίου Ἰωάννου του Θεολόγου, φονεύθηκαν καὶ ἔπεσαν θύματα διώξεων κατὰ του Κυρίου καὶ Σωτῆρος! Διατί ἐξολοθρεύοντο οἱ οπαδοὶ του Χριστοῦ; Διότι πολλοὶ ἐβλεπαν τὴν ἀνάδειξη του χριστιανισμοῦ ως ἀπειλή κατὰ των ἰδικῶν τους θρησκευτικῶν σκοπῶν καὶ στόχων...Οἱ διώξεις συνεχίζονταν ἕως τις ἀρχές του 4 αἰ., καὶ μάλιστα φοβερές διώξεις».

Σύμφωνα με τον Ἁγιώτατο Πατριάρχη Κύριλλο οἱ διώξεις στη Ρωσία κατὰ της Ρωσικῆς Εκκλησίας εξαπολύθηκαν με δικαιολογητικὸ να ἐπέλθει πιο γρήγορα «το φωτεινὸ μέλλον», ἐνῶ οἱ χριστιανοὶ στάθηκαν ἐμπόδια στην πορεία προς το «φωτεινὸ μέλλον», παρόλο που οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ποτὲ ἀντιτάχθηκε στο πολιτικὸ καθεστῶς, που επικράτησε, ἀπλῶς παρέμειναν τίμιοι ἐναντι της πίστεώς τους, μὴ δεχόμενοι να τὴν ἀποκηρύξουν. Ἐχουν εξαφανισθεῖ ἑκατοντάδες χιλιάδες ἄνθρωποι, ἴσως

περισσότερα από όσους εξολοθρεύθηκαν από τη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία.

«Το πλέον καταπληκτικό ίσως παράδειγμα της πλήρους αποτυχίας των διωγμών είναι η Εκκλησία μας και η χώρα μας», τόνισε ο Πατριάρχης Κύριλλος και πρόσθεσε, σήμερα κατά τη Λειτουργία ανεγνώσθη η αποστολική περικοπή από την προς Ρωμαίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου, όπου ο Απόστολος με πεποίθηση υπογραμμίζει ότι *«οὔτε θάνατος οὔτε ζωὴ οὔτε ἄγγελοι οὔτε ἀρχαὶ οὔτε δυνάμεις οὔτε ἐνεστῶτα οὔτε μέλλοντα οὔτε ὕψωμα οὔτε βάθος οὔτε τις κτίσις ἑτέρα δυνήσεται ἡμᾶς χωρῖσαι ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν»* (Ρωμ. 8. 38-39). Δεν το ήξεραν οι διώκτες, δηλαδή ότι στους ανθρώπους αδύναμους, οι οποίοι τελούνται υπό καταπίεση του κρατικού μηχανισμού, ευρίσκετο η δύναμη του Θεού. Χωρίς να αρνούνται τον Χριστό, χωρίς να προδώσουν όσα πρέσβευαν, οι άνθρωποι προστάτευσαν τον Χριστό και Αυτός από την πλευρά Του προστάτεψε αυτούς, και τώρα όλοι αυτοί είναι στη Βασιλεία Του».

Κατά τον Πατριάρχη Κύριλλο, σήμερα στο κέντρο της Μόσχας σε αυτό, μέσα από τις στάχτες αναστηλωμένο Ιερό Καθεδρικό Ναό Σωτήρος Χριστού, ο οποίος ο ίδιος αποτελεί σύμβολο επαναφοράς της πίστεως της Αγίας Ρωσίας, με βαθιά ευγνωμοσύνη στον Θεό αναπέμπουμε δεήσεις υπέρ των Νεομαρτύρων και Ομολογητών, οι οποίοι με τους αγώνες τους στήριξαν την πίστη του λαού μας.

«Είναι μια χρονιά, κατά την οποία μνημονεύουμε τα γεγονότα της παρελθούσης εκατονταετίας, και μακάρι, μέσα από τις αναμνήσεις και στοχασμούς αυτούς για την τραγωδία του λαού μας, να ξεπεράσουμε άπαξ και διά παντός τους πειρασμούς και τα σκάνδαλα, οι οποίοι σπρώχνουν τους ανθρώπους προς φοβερά κακουργήματα, δήθεν για το κοινό καλό. Μη γένοιτο!», ανέφερε ἐν κατακλείδι ο Προκαθήμενος της Ρωσικής Εκκλησίας.

Τέλος ο Πατριάρχης Κύριλλος απένειμε υψηλές τιμητικές διακρίσεις σε ορισμένα πρόσωπα.