



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ «INTERFAX-RELIGIA»

Την Ουάσιγκτον από 10 έως 14 Μαΐου 2017 επισκέφθηκε ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, όπου συμμετείχε στις εργασίες της Παγκοσμίου Συνόδου Κορυφής υπέρ των δεδωγμένων χριστιανών. Επίσης είχε συναντήσεις με τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ κ. Michael Pence και τους κορυφαίους θρησκευτικούς παράγοντες της χώρας. Τις εμπειρίες του από την επίσκεψη τις κατέθεσε σε ανταποκριτή του πρακτορείου ειδήσεων «Interfax-Religia».

— Σεβασμιώτατε, η επίσκεψή Σας στις ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε την περίοδο αντιπαραθέσεων μεταξύ των χωρών μας. Μήπως είχε αυτό κάποια αντανάκλαση στη θεματολογία και την ατμόσφαιρα των συνομιλιών Σας με την Αμερικανική ηγεσία;

— Ουδενίαι. Αντιθέτως, στην Αμερικανική ηγεσία διαπίστωση την προθυμία συνεργασίας με τη Ρωσία και αντιμετώπισης από κοινού των υφισταμένων προβλημάτων. Φυσικά η ιδιότητά μου ως Προέδρου του ΤΕΕΣ του Πατριαρχείου Μόσχας δεν προβλέπει κάποιες συνομιλίες εκ μέρους της Ρωσικής Πολιτείας. Μιλούσα πάνω σε θέματα, τα οποία προβληματίζουν την Εκκλησία και κυρίως σχετικά με τις διώξεις σε βάρος των χριστιανών και την απειλή της διεθνούς τρομοκρατίας.

Τέρμα στην τρομοκρατία, όπως ακατάπαυστα επαναλαμβάνει ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος, δύναται να τεθεί μόνο με ένα τρόπο, δηλαδή με τη συνένωση προσπαθειών όλων των κρατών, τα οποία είναι έτοιμα δι' έργου και όχι δι' λόγου να καταπολεμήσουν τους τρομοκράτες. Αντί μερικών ανταγωνιζομένων μεταξύ τους αντιτρομοκρατικών συμμαχιών θέλουμε μόνο μία, αλλά ενωμένη και συσπειρωμένη. Ευελπιστώ ότι οι ΗΠΑ και Ρωσία θα βρουν τη δυνατότητα, αφού παραμερίσουν τις πολιτικές τους διαφορές, να ενωθούν για χάρη της νίκης κατά της διεθνούς τρομοκρατίας, όπως κάποτε ενώθηκαν για χάρη της νίκης κατά του Γερμανικού φασισμού.

— Ως ποιμένας, πώς βλέπετε, υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία, τα οποία θα ήταν σε θέση να προωθήσουν τις χώρες μας να καταλήξουν σε συμφωνία σε μία ουδόλως εύκολη συζήτηση επί των πλέον φλεγόντων προβλημάτων της διεθνούς ημερησίας διατάξεως;

— Όλες οι χώρες σήμερα βρέθηκαν αντιμετώπιες με μία κοινή πρόκληση η οποία είναι η διεθνής τρομοκρατία. Καμία χώρα δύναται να αισθάνεται ασφάλεια λόγω της μάστιγος αυτής του ΚΑ'

αιώνα. Οι τρομοκράτες ενεργούν κατά τρόπον κυνικό και άτιμο, διότι για να καλύψουν τις εγκληματικές τους πράξεις καταφεύγουν στα ισλαμικά συνθήματα και όταν δολοφονούν φωνάζουν «Αλλάχου ακμπάρ». Ως στόχο τους επιλέγουν απροστάτευτους ανθρώπους, οι οποίοι δεν έσφαλλαν σε τίποτε μπροστά τους, εκτός από ένα: δεν συμμερίζονται τη σατανική τους ιδεολογία.

Στη Μέση Ανατολή και σε χώρες Αφρικής και λοιπές περιοχές του πλανήτη οι τρομοκράτες διαπράττουν γενοκτονία σε βάρος των χριστινών. Στη Δύση μέχρι προσφάτως γύρω από το φαινόμενο αυτό υπήρχε «συνομωσία σιωπής», ούτε οι πολιτικοί, αλλά ούτε τα μέσα μαζικής ενημερώσεως έκαναν λόγο γι' αυτή. Σήμερα έχει σπάσει αυτός ο πληροφοριακός αποκλεισμός και αυτό μεταξύ άλλων οφείλεται και στο οπτικό υλικό, το οποίο αναρτούν στο Δίκτυο οι ίδιοι οι τρομοκράτες, όπου αποτυπώθηκαν οι άγριες εκτελέσεις των χριστιανών, στις οποίες προβούν, δι' αποκεφαλισμών, τουφεκισμών, σταυρώσεων, και όπου εξοντώνουν ολόκληρες οικογένειες και χωριά.

Σήμερα στις διώξεις άρχισαν να αναφέρονται τόσο οι πολιτικοί, όσο και οι δημοσιογράφοι. Λαμπρή απόδειξη των παραπάνω αποτελούν οι αγορεύσεις του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ κ. Michael Pence και μερικών μελών του Κογκρέσου στη Σύνοδο Κορυφής υπέρ των δεδιωγμένων χριστιανών.

Ωστόσο, ενδιαφέρον, το οποίο επιδεικνύεται, είναι ασυγκρίτως μικρότερο των διαστάσεων αυτών των διώξεων σε βάρος των χριστιανών. Ενώπιον ολόκληρου του πολιτισμένου κόσμου εκτυλίσσεται μία πρωτοφανών διαστάσεων ανθρωπιστική τραγωδία και προσχεδιασμένα και κατά τρόπον συνεπή διαπράττεται η γενοκτονία των χριστιανών. Τούτο αφορά κυρίως στο λίκνο του χριστιανισμού τη Μέση Ανατολή, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες. Οι χριστιανοί είναι η πλέον πολυάριθμη, αλλά ταυτόχρονα και η πλέον δεδιωγμένη θρησκευτική κοινότητα του πλανήτη.

— Κατόπιν επιστροφής στη Μόσχα, έχετε στο πρόγραμμά Σας να συζητήσετε τη συνάντησή Σας με τον κ. Michael Pence με την ηγεσία της Ρωσίας;

— Θα ενημερώσω σχετικά τον Αγιώτατο Πατριάρχη Κύριλλο, και εάν αυτός κρίνει αναγκαίο, θα πληροφορήσει τη Ρωσική ηγεσία. Φρονώ ότι σήμερα οι χριστιανοί της Ρωσίας και της Αμερικής μπορούν να διαδραματίσουν ένα σημαίνοντα ρόλο στην πολιτική διευθέτηση. Από την επικοινωνία και τη συναναστροφή μου με τους Αμερικάνους χριστιανούς διαπίστωσα σε πολλούς θερμές συμπάθειες έναντι της Ρωσίας, του Προέδρου της καθώς και την προθυμία να προσεύχονται υπέρ της επιτυχίας της συναντήσεως μεταξύ των Προέδρων της Ρωσίας και των ΗΠΑ.

Γνωρίζω και για τις συμπάθειες πολλών Ρώσων χριστιανών έναντι του σημερινού Προέδρου των ΗΠΑ. Ευρίσκεται σε δυσχερή θέση: η σεβαστή μερίδα του πολιτικού κατεστημένου ευρίσκεται σε άμεση ή έμμεση αντιπολίτευση έναντι της πορείας, την οποία επέλεξε. Τα κεντρικά μέσα μαζικής

ενημερώσεως, συμπεριλαμβανομένου του τηλεοπτικού σταθμού CNN, διεξάγουν κατ'αυτού μια στοχευμένη προπαγανδιστική εκστρατεία, όπου παίζεται και το Ρωσικό χαρτί. Μας έχει μείνει η ελπίδα ότι θα σέβεται τις προεκλογικές του υποσχέσεις και θα καταβάλει προσπάθειες για το διάλογο με τη Ρωσία. Μόνο όφελος θα έχουμε από αυτό το διάλογο.

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/48499/>