

Ο ΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΑΠΕΣΤΕΛΕ ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΚΕ΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΟΝΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ BOSE



Η ΚΕ΄ Οικουμενική Διάσκεψη για την Ορθόδοξη Πνευματικότητα με θέμα «Το Δώρο της Φιλοξενίας» άρχισε τις εργασίες της στις 6 Σεπτεμβρίου 2017 στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρα της Μοναστικής Κοινότητας του Bose Ιταλίας. Στη Διάσκεψη μετέχουν ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο Μακαριώτατος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος Β΄, επίσημες αντιπροσωπείες των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, εκπρόσωποι της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και προτεσταντικών κοινοτήτων, σπουδαίοι επιστήμονες και θεολόγοι.

Της αντιπροσωπείας της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας ηγείται ο Επίσκοπος Ζβενίγκοροντ Αντώνιος, Προϊστάμενος της Διευθύνσεως του Πατριαρχείου Μόσχας επί Ιδρυμάτων Εξωτερικού. Ακόμη παρίσταται ο Επίσκοπος Μπογκορόντσκ Ματθαίος, Υπεύθυνος των ενοριών του

Πατριαρχείου Μόσχας στην Ιταλία. Την επίσημη αντιπροσωπεία της Ρωσικής Εκκλησίας επίσης συναποτελούν ο ασκών χρέη Προϊσταμένου του Μετοχίου της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βάλαμο στη Μόσχα Ηγούμενος Ιωσήφ Κριούκοφ και ο Ιερομόναχος Στέφανος Ηγκούμνοφ, Γραμματέας του ΤΕΕΣ επί διαχριστιανικών υποθέσεων.

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών κ.κ. Κύριλλος απέστειλε το ακόλουθο Μήνυμα στους οργανωτές και τους συνέδρους:

Παναγιώτατε, Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι και Θεοφιλέστατοι, Σεβαστέ πάτερ Enzo Bianchi,

Αγαπητοί οργανωτές και μετέχοντες της Διασκέψεως,

Από καρδίας χαιρετίζω όλους τους μετέχοντας της ΚΕ' Οικουμενικής Διασκέψεως για την Ορθόδοξη Πνευματικότητα, την οργανωμένη από τη Μοναχική Κοινότητα Bose με θέμα «Το Δώρον της Φιλοξενίας».

Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, η αγάπη προς τους ξένους και η παροχή φιλοξενίας στους οδοιπορούντας είναι πολύ σημαντικές για ένα πιστό. Στην Παλαιά Διαθήκη ήδη βρίσκουμε πολλά εξαιρετικά παραδείγματα της φιλοξενίας. Στην προς Εβραίους Επιστολή, ως παράδειγμα προς μίμηση για τους πιστούς αναφέρονται ο Αβραάμ και ο ανεψιός του Λωτ: «*Τῆς φιλοξενίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε· διὰ ταύτης γὰρ ἔλαθόν τινες ξενίσαντες ἀγγέλους*» (Εβρ. 13.2). Ο ἴδιος ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, ο Οποῖος δεν εἶχει που την κεφαλήν κλίνει (Ματθ. 8. 20), ταυτίσθηκε με τους ξένους, συγκαταλέγοντας τη φιλοξενία στους ψυχωσώτηρες αρετές (Ματθ. 25. 35).

Αγωνιζόμενοι για να αποκτήσουν την ἐν λόγῳ αρετὴ οι χριστινοὶ ως καθήκον τους θεωρούσαν να δέχονται στα σπίτια τους τους οδοιπόρους, περιβάλλοντάς τους με τιμὴ και σεβασμό. Οι παραδόσεις της φιλοξενίας εξακολουθούν να τηρούνται και να προωθούνται και στις ημέρες μας, τόσο στην Ορθόδοξη Εκκλησία τη Ρωσίας, όσο και στις λοιπές Εκκλησίες προς εφαρμογή της εντολῆς περί αγάπης του πλησίον. Λαμπρό παράδειγμα της χριστιανικῆς φιλοξενίας σήμερα αποτελεί η Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος του Bose, η οποία αναδείχθηκε σε φιλόξενο σπίτι για εκπροσώπους διαφόρων Εκκλησιῶν και κοινοτήτων και συνεισφέρει στο διαχριστιανικό διάλογο και τον αμοιβαῖο σεβασμό.

Στον ἰδρυτὴ της μοναχικῆς κοινότητος στο Bose πατέρα Enzo Bianchi, τα μέλη της κοινότητος, τους οργανωτές και τους μετέχοντας της Διασκέψεως θέλω να ευχηθῶ εἰρήνη και συναντίληψη του Θεοῦ στους κόπους και σε κάθε καλὸ ξεκίνημα.

† ὁ Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών

Κύριλλος