



ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

Της Θείας Λειτουργίας την ημέρα μνήμης του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτη, στις 24 Σεπτεμβρίου 2017, προέστη στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Λονδίνου ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη εργασίας στη Μεγάλη Βρετανία.

Επίσης συλλειτουργήσαν ο Αρχιεπίσκοπος Σούροζ Ελισαίος, ο Ιερομόναχος Ιωάννη Κοπεϊκίν, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Θεολογικού Ινστιτούτου Μεταπτυχιακών Σπουδών 'Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος', κληρικοί του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Μετά το πέρας της Θείας Συνάξεως τον Μητροπολίτη Ιλαρίωνα προσφώνησε ο Αρχιεπίσκοπος Ελισαίος, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε: «Οφείλουμε μεγάλη μας ευγνωμοσύνη προς τον Αγιώτατο Πατριάρχη, ο οποίος ανέθεσε στο πρόσωπό Σας την αποστολή, παρ'όλες τις δυσκολίες, να συνεχίσετε διάλογο με την Αγγλικανική Εκκλησία. Είναι μεγάλη υπόθεση η διαφύλαξη των αποστολικών παραδόσεων της αιδιαιρέτου Εκκλησίας. Πολλά εξαρτώνται από μας, τους Ορθοδόξους, και από τους κόπους που θα προσφέρουμε μέσα στην επικοινωνία μας με τους αδελφούς μας Αγγλικανούς. Επίσης είμαστε ευγνώμονες ότι εγειράτε το θέμα του μέλλοντος του χριστιανισμού στη Δυτική Ευρώπη και της θέσεώς του».

Αντιφωνώντας ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας διαβίβασε το χαιρετισμό του Αγιωτάτου Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών κ.κ. Κυρίλλου και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο βίο του εορταζόμενου Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτη, ο οποίος «τιμάται ιδιαίτερα σε αυτή τη χώρα, διότι εδώ είναι, όπου επί πολλά χρόνια ζούσε και κοιμήθη ο στενός μαθητής του Αρχιμανδρίτης Γέροντας Σοφρόνιος Σάχαροφ.

Ο Άγιος διέλαμψε κατά την εποχή των χαλεπώτατων διωγμών κατά της Εκκλησίας στη Ρωσία και ετελεύτησε το έτος 1938, όταν σε όλη την επικράτεια της Σοβιετικής Ενώσεως γίνονταν αθρόες εκτελέσεις των κληρικών...

Ο Άγιος Σιλουανός ασκήτευσε στην Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος και ενόσω ζούσε ελάχιστοι εγνώριζαν για τους αγώνες τους. Μόλις όμως ο πατήρ Σοφρόνιος κυκλοφόρησε τα γραπτά του και συνέταξε σχετικό πόνημα, ολόκληρος ο κόσμος πληροφορήθηκε για τον ασκητή τούτο του Αγίου Όρους...

Πάντα ζούσε με τον Θεό ο Σιλουανός ο Αθωνίτης και τότε, ούτε για ένα λεπτό δεν εγκατέλειπε τη νοερά εργασία. Η ψυχή του ήταν προσκολλημένη εξ ολοκλήρου στον Θεό και δεν είχε ουδεμία γήινη η βιοτική φροντίδα. Ολόκληρος ο βίος του ήταν, σύμφωνα με τον Όσιο Σεραφείμ του Σαρόφ, η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος...

Από τα σπουδαιότερα θέματα των γραπτών του Σιλουανού του Αθωνίτη ήταν εκείνο της ταπεινώσεως. Στην εποχή μας ελάχιστοι ξέρουν για την ταπείνωση και σε τι χρησιμεύει και ποια

αξία έχει. Εν τω μεταξύ με αυτή άρχεται η επί Όρους ομιλία του Κυρίου Ιησού Χριστού: «Μακάριοι οί πτωχοί τω πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστὶ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν» (Ματθ. 5.3). Υπό την πτωχεία του πνεύματος ανέκαθεν η Εκκλησία εξελάμβανε τους ανθρώπους ταπεινούς και πράους...

Υπάρχουν ορισμένοι, οι οποίοι φρονούν ότι η ταπείνωση ἐγκείται στα εξωτερικά χαρακτηριστικά, δηλαδή ταπεινό σχήμα, ταπεινά λόγια και ταπεινοί τρόποι. Στην πραγματικότητα η ταπείνωση είναι μια εσωτερική ιδιότητα, η οποία πηγάζει εκ της συνειδητοποιήσεως εγγύτητας προς τον Θεο. Όταν στο νού και την καρδιά του ο άνθρωπος έχει Θεό, τότε δεν έχει χώρο εκεί η υπερηφάνια, διότι όλα τα ταλέντα του τα αποδίδει ὄχι στον εαυτό του, αλλά στον Κύριο...

Η ζωή μας κυλάει με τη μόνιμη παρουσία του θανάτου. Συχνά δεν τα σκεπτόμεθα απλώς, διότι πολλοί από εμάς, και ιδίως οι νεότεροι, πιστεύουν ότι ο θάνατος είναι ακόμη μακριά και δεν ἔρχεται σύντομα. Κάθε σκέψη μας είναι για την επίγεια ζωή και πολλοί φρονούν ότι η μετάνοια μπορεί να περιμένει, ακόμη και η ταπείνωση δεν την ἔχουμε ανάγκη σήμερα, οφείλουμε να αγωνιζόμαστε για να επιβιώσουμε για να επιτύχουμε. Μα, πώς θα επιτύχουμε εάν κάνουμε ταπείνωση και υποχωρώντας μπροστά σε όλους;

Αλλά ενίοτε ο Κύριος μας υπενθυμίζει για το θάνατο, την αιώνια ζωή και για το Ποιος είναι ο πραγματικός Κυρίαρχος και Δεσπότης του κόσμου τούτου...

Ταυτόχρονα ο Κύριος μας καλεί να χρησιμοποιήσουμε τα ταλέντα μας, να μην τα κρύβουμε, να ἔχουμε ταπείνωση και να μην αποδίδουμε τίποτε στον εαυτό μας. Ο Όσιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, ο οποίος ἔζησε πρόσφατα, ήταν διδάσκαλος ταπεινώσεως για χιλιάδες και εκατομμύρια ανθρώπους. Με το βίο, το βίωμα και τα γραπτά του υποδεικνύει τι είναι η ταπείνωση και σε τι χρησιμεύει».

Ο Ιεράρχης ευχήθηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας ὅλοι να μελετήσουν τα γραπτά του Οσίου Σιλουανού και ειδικότερα δε το κεφάλαιο για την ταπείνωση, προκειμένου να ωφεληθούν πνευματικά.

Μετά τη λήξη της Θείας Μυσταγωγίας ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας και ο Αρχιεπίσκοπος Ελισαίος εγκαινίασαν έκθεση φωτογραφιών με αφορμή την επέτειο της Πρωθιεραρχικής επισκέψεως του Αγιοτάτου Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών κ.κ. Κυρίλλου στη Μεγάλη Βρετανία. Ακόμη στους ενορίτες παρουσιάσθηκε η Αγγλική μετάφραση του πονήματος «Το Μυστήριο της Μετανοίας», η επίσημη παρουσίαση του οποίου ἔγινε στις 22 Σεπτεμβρίου στην κατοικία του Ρώσου Πρέσβη στη Μεγάλη Βρετανία.