



ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΣΤΟ ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ

Στην Επαρχία Τασκένδης της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Κεντρικής Ασίας (Δημοκρατία Ουζμπεκιστάν) πραγματοποιεί από τις 29 Σεπτεμβρίου 2017 την ποιμαντική επίσκεψή του ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών κ.κ. Κύριλλος.

Στον αερολιμένα Τασκένδης τον Προκαθήμενο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας υποδέχθηκαν ο Μητροπολίτης Τασκένδης και Ουζμπεκιστάν Βικέντιος, ο Πρέσβης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν κ. Β. Τιουρντένεφ, ο σύμβουλος του Προέδρου της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν κ. Α. Καμίλοβ, λοιποί επίσημοι, κληρικοί της επαρχίας Τασκένδης.

Τη συνοδεία του Αγιωτάτου κ. Κυρίλλου κατά την επίσκεψή του στο Ουζμπεκιστάν συναποτελούν ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, ο Αρχιεπίσκοπος Σολνετσογκόρσκ Σέργιος, Προϊστάμενος της Διοικητικής Γραμματείας του Πατριαρχείου Μόσχας, ο κ. Β. Λεγκοϊντα, Πρόεδρος του Συνοδικού Τμήματος επί σχέσεων Εκκλησίας προς την Κοινωνία και τα ΜΜΕ.

Απευθυνόμενος προς τους εκπροσώπους των ΜΜΕ στον αερολιμένα ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Μετά χαράς πάτησα στη γη του Ουζμπεκιστάν. Πολλές φορές κάποτε επισκεπτόμουν αυτό το μέρος και όχι μόνο την Τασκένδη. Διατηρώ πολύ αγαθές αναμνήσεις από την επικοινωνία μου με τους μουσουλμάνους του Ουζμπεκιστάν, με τον απλό κόσμο και τους εκπροσώπους διανοήσεως. Γι'αυτό η νέα αυτή η συνάντηση θα είναι για μένα ένα σημαντικό γεγονός και τούτο είναι αναμφισβήτητο...

Επίσης θέλω να τονίσω ότι στο Ουζμπεκιστάν τα δευτερεία μετά το Ισλάμ κατέχει ο Ορθόδοξος χριστιανισμός με ποίμνιο όχι μόνο τους Ρώσους, αλλά τους Λευκορώσους, τους Ουκρανούς και λοιπούς, όσοι πρεσβεύουν την Ορθοδοξία. Χαίρομαι που οι σχέσεις μεταξύ του Ισλάμ και της Ορθοδόξου Εκκλησίας εδώ είναι εξίσου καλές και ίσως πιά εποικοδομητικές σήμερα απ'ό,τι ήταν κατά την εποχή των μεταβάσεών μου στο Ουζμπεκιστάν. Μου φαίνεται, οι λαοί μας έχουν πολλά κοινά σημεία: συγκατοκούσαμε στην ίδια χώρα, πολεμούσαμε τον ίδιο εχθρό, οι πατέρες και οι παππούδες μας πέθαιναν για να προστατεύσουν την κοινή μας τότε πατρίδα από τον φοβερό εχθρό τον φασιζμό.

Τώρα έστω και κατοικούμε σε διάφορες χώρες, έν τούτοις έχουμε πάρα πολύ στενές σχέσεις. Από τα κείμενα, τα οποία κάποτε μελετούσα, ενθυμούμαι ότι πλήθος Ρώσων ερχόταν στο Ουζμπεκιστάν προκειμένου να συμβάλουν στην οικονομία, τη βιοτεχνία, την κατασκευή δρόμων και λοιπών σημαντικών μονάδων της οικονομίας. Ενώ σήμερα είναι πάρα πολλοί από τους συμπολίτες σας, οι οποίοι εργάζονται στη Ρωσία...

Θέλω να ευχηθώ στο λαό του Ουζμπεκιστάν κάθε πρόοδο και χαίρομαι για τη δυνατότητα να συναντηθώ με τον κύριο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την ηγεσία του Ισλάμ στη χώρα, να επισκεφθώ Ιερούς Ναούς, να λειτουργήσω και να μεταβώ στις σπουδαίες πόλεις Σαμαρκάντ και Μπουχαρά».

Από τον αερολιμένα ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος κατευθύνθηκε στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος και Αγίου Νικολάου Τασκένδης.

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/48172/>