

Ο ΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΟΥΧΑΡΑ



Στην Μπουχάρα αφίχθη στις 2 Οκτωβρίου 2017 ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών κ.κ. Κύριλλος, ο οποίος πραγματοποιεί την ποιμαντορική επίσκεψη στην επαρχία Τασκένδης της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Κεντρικής Ασίας.

Τον Προκαθήμενο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας συνόδευσαν ο Μητροπολίτης Τασκένδης και Ουζμπεκιστάν Βικέντιος, επικεφαλής της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Κεντρικής Ασίας, ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, ο Μητροπολίτης Αικατερινμπούργκ και Βερχοτούργιε Κύριλλος, ο Αρχιεπίσκοπος Σολνετσογκόρσκ Σέργιος, Προϊστάμενος της Διοικητικής Γραμματείας του Πατριαρχείου Μόσχας κα.

Άμα τη αφίξει στην πόλη ο Προκαθήμενος της Ρωσικής Εκκλησίας κατευθύνθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Αρχαγγέλου Μιχαήλ Μπουχάρας, όπου τον Πατριάρχη Κύριλλος υποδέχθηκαν ο Προϊστάμενος του Ναού Ιερέας Λεωνίδα Πετρόφ και πλήθος πιστών. Ο πατήρ Λεωνίδα καλωσόρισε τον Αγιώτατο Πατριάρχη και του προσέφερε ανθοδέσμη και ενθύμιο, το οποίο αποτελεί έργο των τοπικών μαστόρων.

Έν συνεχεία ο επικεφαλής της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Κεντρικής Ασίας Μητροπολίτης

Τασκένδης και Ουζμπεκιστάν Βικέντιος προσφώνησε τον Αγιώτατο κ. Κύριλλο. Αμέσως μετά ο Πατριάρχης Κύριλλος αντιφώνησε καταλλήλως και μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Απευθύνω προς εσας εγκάρδιο χαιρετισμό, αισθανόμενο μεγάλη χαρά από τη συνάντησή μας αυτή, η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για μένα. Βεβαίως, διάβασα για την ιστορία της Μπουχάρας, είμαι ενήμερος για την πολιτιστική σπουδαιότητα αυτής όπως και για τη σημασία για όσους πρεσβεύουν το Ισλάμ. Αλλά δυσκολευόμουν να φαντασθώ ότι θα επισκεπτόμουν κάποτε αυτή την πόλη για να σας απολαύσω, το Ορθόδοξο ποίμνιο...

Καλούμαστε πάντες εμείς από τον Κύριο και Σωτήρα μας να ζήσουμε σύμφωνα με το θέλημά Του, το σχέδιό Του και τους νόμους του. Όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται να συμμορφώνεται προς το Θείο νόμο, αποκτά το βασικότερο, δηλαδή αναδεικνύεται άνθρωπος ευτυχής. Συχνά λέγω και επαναλαμβάνω ότι ούτε η μόρφωση, ούτε τα λεφτά, ούτε η κοινωνική θέση, ούτε η εξουσία δεν προσφέρουν στον άνθρωπο την ευτυχία, διότι αυτή η ευτυχία είναι μέσα στη ψυχή, μέσα στην καρδιά του. Αυτό είναι πασίγνωστο. Η αύξηση της υλικής ευημερίας, και είναι αναφιβόλως, προσφέρεται για την εξασφάλιση των αντάξιων όρων διαβίωσης, αλλά δεν συντελεί πάντοτε σε εκείνο, το οποίο χαρακτηρίζουμε ως ευτυχία...

Είναι πολύ σημαντικό η θρησκευτικότητα του λαού μας, συμπεριλαμβανομένου και εκείνου εκτός Ρωσίας, να μην είναι θρησκευτικότητα προς τήρηση των εθίμων μόνο, δηλαδή εάν είσαι Ρώσος, θα πρέπει να είσαι και Ορθόδοξος. Πολλοί μάλιστα υπάρχουν εκείνοι, οι οποίοι αυτοαποκαλούνται Ορθόδοξοι, οι οποίοι εκκλησιάζονται σπάνια με την πίστη στο περιθώριο της ζωής τους! Προκειμένου να στηριχθούμε εντελώς στην πίστη μας, οφείλουμε να είμαστε δυναμικοί στην πίστη μας, η οποία να εκδηλώνεται από τον εκκλησιασμό, την καθημερινή προσευχή και τη στροφή προς τον Θεό όταν η ψυχή Τον αποθυμεί ιδιαίτερα. Και ο Κύριος σε ανταπόκριση προς την πίστη μας και τη στροφή μας προς Αυτόν, μάς χορηγεί το έλεός Του. Η θρησκευτικότητα οφείλει να είναι ζωντανή...

Ο καθένας από εσάς έχει όνειρα, επιθυμίες, ελπίδες. Εύχομαι με τη δύναμη του Θεού να γίνουν όλα αυτά πραγματικότητα...

Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά μας από τα νιάτα να μετέχουν της πίστεώς μας! Και επίσης άκρως σημαντικό καθώς μεγαλώνει το παιδί να ενημερώνεται για την πίστη του. Είναι απαραίτητο να προωθείται το κυριακάτικο σχολείο με όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά να πάνε σε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό οι νέοι και οι νέες μας με την ενηλικίωση να κρατήσουν τα της θρησκευτικής ζωής, τα οποία τα αποκτούν μέσα στο Ναό και στην οικογένεια.

Κατοκείτε εντός της μουσουλμανικής πλειοψηφίας. Η Μπουχάρα είναι μια ιδιαίτερη πόλη. Εδώ ευρίσκεται ο με παγκόσμια φήμη μεντρεσές, όπου διαπαιδαγωγήθησαν οι κορυφαίοι παράγοντες του Ισλαμικού κόσμου, οι θεολόγοι, οι οποίοι κατέχουν τώρα υψηλές θέσεις στην ισλαμική κοινότητα. Είναι σημαντικό να έχουμε ειρηνικές και αγαθές σχέσεις με τους εκπροσώπους της ισλαμικής θρησκείας. Και πώς να έχουμε ειρήνη μεταξύ των λαών; Εάν δεν πράττουμε κακό, τότε θα έχουμε ελπίδα και για την καλή στάση έναντι μας. Καλές σχέσεις μεταξύ των εκπροσώπων των διαφόρων θρησκειών, του χριστιανισμού και του ισλάμ, είναι η εγγύηση της κοινωνικής προκοπής».

Από την εποχή όψιμου Μεσαίωνα η πόλη Μπουχάρα ήταν σπουδαίο θρησκευτικό και πολιτιστικό κέντρο του μουσουλμανικού κόσμου, όπου ιστορικά δεν χαιρετίζετο η διαβίωση των οπαδών άλλων θρησκειών. Την περίοδο από 1873 έως 1920, όταν το εμιράτο Μπουχάρας ήταν προτεκτοράτο της Ρωσίας, οι Ρώσοι υπάλληλοι (κυρίως του σιδηροδρόμου) καθώς και Ρώσοι έποικοι κατοικούσαν

στην πόλη «Νέα Μπουχάρα», η οποία σήμερα ονομάζεται Κάγκαν. Στην πόλη αυτή εκτίσθη Ιερός Ναός Αγίου Αλεξάνδρου Νιέφσκι, ο οποίος δεν σώζεται.

Ο Ιερός Ναός Αγίου Αρχαγγέλου Μιχαήλ θεμελιώθηκε τον Μάρτιο 1875 και αποπερατώθηκε τον Νοέμβριο 1875. Έκλεισε το 1929.

Το 1994 το Κυβερνείο Μπουχάρας παραχώρησε στην Ορθόδοξη κοινότητα μέρος του μη χρησιμοποιούμενου τότε σιδηροδρομικού σταθμού και εν συνεχεία το 1997 ολόκληρο το συγκρότημα, όπου και στεγάσθηκε ο σημερινός Ναός.

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/48157/>