

Ο ΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ ΤΕΜΑΧΙΟ ΙΕΡΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΟΣΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ



Της πανηγυρικής πομπής με απότμημα του τιμίου λειψάνου Οσίου Σεραφείμ του Σαρόφ με κατεύθυνση το Πνευματικό Κέντρο του Πατριαρχείου Ρουμανίας, προεξήρχον στις 26 Οκτωβρίου 2017 ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών κ.κ. Κύριλλος και ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ρουμανίας κ.κ. Δανιήλ.

Μετά την υποδοχή στο αεροδρόμιο Henri Coandă οι Προκαθήμενοι των Ορθοδόξων Εκκλησιών Ρουμανίας και Ρωσίας μετέβησαν στο Πατριαρχικό λόφο Βουκουρεστίου, όπου ευρίσκεται ο Ιερός Ναός Αγίων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης καθώς και το Πατριαρχικό Μέγαρο και η κατοικία.

Των κωδώνων χαρμοσύνης ηχούντων η ιερά πομπή με το απότμημα του τιμίου λειψάνου του Οσίου Σεραφείμ του Σαρόφ κατευθύνθηκε από το Πατριαρχικό Ιερό Καθεδρικό Ναό στην πλατεία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Η λειψανοθήκη με το τιμίο λείψανο τοποθετήθηκε έμπροσθεν της Αγίας Τραπέζης και αμέσως μετά ετελέσθη η δοξολογία προς τιμήν του Οσίου Σεραφείμ, με τη συμμετοχή πλειάδος Ιεραρχών και

κληρικών της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρουμανίας. Τη δοξολογία στην πλατεία παρακολούθησαν από γιγαντοοθόνες πλήθος κληρικών, μοναχών και λαϊκών.

Μετά το πέρας της δοξολογίας ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Δανιήλ εκ μέρους του ευαγούς κλήρου και του λαού της Ρουμανικής Εκκλησίας προσφώνησε τον Αγιώτατο Πατριάρχη Κύριλλο και όλους τους μετέχοντες των πανηγυρικών εκδηλώσεων και μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Σᾶς ευχαριστούμε, Μακαριώτατε και αγαπητέ ἐν Χριστῶ Συλλειτουργέ, διά τον κόπον της μεταβάσεως και συμμετοχῆς στο μεγάλο εορτασμό του Πατριαρχικού Ιερού Καθεδρικού Ναού και της πόλεως Βουκουρεστίου την ημέρα μνήμης του Οσίου Δημητρίου του Νέου!

Πολλαπλασιάζεται όμως φέτος η ευλογία και η χαρά, την οποία μας φέρνει η εορτή του Οσίου Δημητρίου του Νέου, λόγω της παρουσίας στο Βουκουρέστι των τιμίων λειψάνων του Οσίου και Θαυματουργού Σεραφείμ του Σαρόφ, ο οποίος κοιμήθηκε το 1833 και εντάχθηκε στο αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας το 1903. Όλη η Ορθοδοξία τον γνωρίζει πολύ καλά και τον ευλαβείται.

Τα τιμία λείψανου του Οσίου Δημητρίου του Νέου, ο οποίος έζησε κατά τον 13^ο αι., την εποχή της Ρουμανικής-Βουλγαρικής βασιλείας Ασάν (1185-1396), μεταφέρθηκαν στον Ιερό Καθεδρικό Ναό τούτο με τη συγκατάθεση του Ρώσου στρατηγού Πιοτρ Σαλτυκόφ στις 13 Ιουλίου 1774, κατά την αρχιερατεία του ευλαβούς Μητροπολίτη Ουγγροβλαχίας Γρηορίου Β΄...

Παρόλο που ο Όσιος Δημήτριος ο Νέος και ο Όσιος Σεραφείμ του Σαρόφ έζησαν σε διαφορετικές εποχές, μοιράζονται κοινή αγιότητα ως δώρο του Αγίου Πνεύματος, το οποίο απέκτησαν με την ακλόνητη πίστη και την αγιότητα του βίου τους».

Έν συνεχείᾳ ο Ρουμάνος Προκαθήμενος αντιπαρέβαλε την πορεία των τιμίων λειψάνων και των δύο Αγίων κατά την κομμουνιστική εποχή. Τα τιμία λείψανα του Οσίου Σεραφείμ δημεύθηκαν από το καθεστώς και τοποθετήθηκαν στο μουσείο προς απόκρυψη αποκρύψουν με αποτέλεσμα τελικά να αγνοηθούν. Μόλις το 1991 η Πολιτεία τα επέστρεψε προς τη Ρωσική Εκκλησία.

Στο Βουκουρέστι το κομμουνιστικό καθεστώς κατέβαλε επανειλημμένες προσπάθειες να μεταφέρει την Πατριαρχική κατοικία και τον Ιερό Καθεδρικό Ναό από τον ιστορικό Πατριαρχικό Λόφο αλλού, διότι δεν ήρθε στο κομμουνιστικό κράτος η ευλάβεια των πιστών, οι οποίοι τιμούσαν τα λείψανα του Οσίου Δημητρίου πλησίον της Μεγάλης Εθνοσυνελεύσεως της σοσιαλιστικής Ρουμανίας. Μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος υπό την ηγεσία του Τσαουσέσκου στις 22 Δεκεμβρίου 1989 οι πιστοί Ρουμάνοι ανέκραζαν στους δρόμους: «Μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός!», δοξάζοντας και τον Άγιο.

Σύμφωνα με τον Πατριάρχη Δανιήλ, οι Άγιοι του Θεού είναι οι πιστοί μας διδάσκαλοι και οι πλέον στενοί φίλοι, διότι ταυτόχρονα είναι και στενοί φίλοι του Χριστού μας.

«Το έτος 2017 ανακηρύχθηκε από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρουμανίας έτος μνήμης του Πατριάρχη Ιουστινιανού και προστατών της Ορθοδοξίας κατά την εποχή του κομμουνισμού. Γι' αυτό προσκαλέσαμε τον Αγιώτατο Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κύριλλο καθώς και λοιπούς Προκαθημένους των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, οι οποίες επίσης έζησαν το κομμουνιστικό καθεστώς, προκειμένου από κοινού να τιμήσουμε με προσευχές τη μνήμη των ομολογητών και προστατών της Ορθοδοξίας κατά τους κομμουνιστικούς διωγμούς σε βάρος της Εκκλησίας προς στενοτέρα αδελφική συνεργασία και ομολογία της Ορθοδόξου πίστεως στη σύγχρονη κοινωνία».

Αντιφωνώντας ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών τω Ρωσσιών Κύριλλος ανέφερε:

«Σας ευχαριστώ από καρδίας, Μακαριώτατε, για το θερμό Σας χαιρετισμό και για την ευγενική πρόσκληση να επισκεφθώ τη Ρουμανία. Χαίρομαι για τη δυνατότητα να ευρίσκομαι στην ευλογημένη Ρουμανική γη και να διπιστώσω τοίς ιδίοις όμμασι την ευλάβεια του Ρουμανικού λαού.

Ανταποκρινόμενος στο αίτημα της Υμετέρας Μακαριότητας, ως δώρο προς την αδελφή Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρουμανίας κόμισα τεμάχιο του ιερού λειψάνου ενός μεγάλου Αγίου, του Οσίου Σεραφείμ του Σαρόφ, ο οποίος τιμάται ευρύτερα τόσο στη Ρωσία, όσο και στη Ρουμανία. Ο Όσιος Σεραφείμ του Σαρόφ κάποτε έδωσε μια πολύ σπουδαία και ψυχωφελή προτροπή: «Απόκτησε το πνεύμα της ειρήνης και τότε χιλιάδες ψυχές γύρω σου θα σωθούν». Τώρα, όταν πολλοί από τους συνελθόντες εδώ με ευλάβεια θα ασπασθούν τα τιμία λείψανα, ας παρακαλέσει ο καθένας τον Θαυματουργό του Σαρόφ να του ζητήσει από τον Κύριο αυτό το πνεύμα ειρήνης και αγάπης.

Η ειρήνη και η αγάπη αποτελούν ύψιστες αξίες για τον άνθρωπο, ανεξαρτήτως εποχής και χώρας, όπου μένει, διότι πηγάζουν από τον Ίδιο τον Θεό και όχι από τον άνθρωπο. Από επιθυμία εφαρμογής αυτών των αξιών στη ζωή τους κινούμενοι, οι άνθρωποι καταβάλλουν έντονες προσπάθειες προς οικοδομή διαφόρων κοινοτήτων...Επειδή η ειρήνη και η αγάπη πηγάζουν από το Θεό, υπάρχει μία μοναδική κοινωνία, όπου αυτές μπορούν να εφαρμόζονται πλήρως. Και αυτή η κοινωνία είναι η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία...

Τούτο σημαίνει ότι ως μέλη της ίδιας της Εκκλησίας, συναποτελούμε εκείνη την κοινωνία, όπου πραγματικά μπορούν να εφαρμόζονται η ειρήνη, η αγάπη πέραν κάθε ορίου και οιασδήποτε ανθρώπινης αντιθέσεως. Αυτή η μεγάλη ειρηνοποιός δύναμη της Εκκλησίας οφείλει να επικαιροποιείται σε κάθε εποχή, έστω και δεν ευνοούν αυτό οι εξωτερικές συνθήκες.

Το πνεύμα της γνήσιας φιλαδελφίας ας πρυτανεύει πάντα στις καρδιές μας! Ας ενισχύονται οι δεσμοί αγάπης μεταξύ των αδελφών Ορθοδόξων Εκκλησιών Ρωσίας και Ρουμανίας!».

Έν συνεχεία η λιπανοθήκη με το τίμιο λείψανο του Αγίου Σεραφείμ το Σαρόφ μαζί με την εικόνα του τοποθετήθηκαν για προσκύνημα των πιστών δίπλα στα τιμία λείψανα του Οσίου Δημητρίου του Νέου.

Το βράδυ, στο Πατριαρχικό Μέγαρο πραγματοποιήθηκε η αδελφική συνομιλία των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών Ρωσίας και Ρουμανίας.