

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΘΕΙΑ ΣΥΝΑΞΗ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΩΓΜΩΝ



Στην υπαίθρια Θεία Λειτουργία στον Πατριαρχικό λόφο Βουκορεστίου συμμετείχε στις 27 Οκτωβρίου 2017 ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών κ.κ. Κύριλλος, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρουμανίας.

Οι εκκλησιαστικές εκδηλώσεις ήταν αφιερωμένες στη μνήμη του ουρανίου προστάτη του Βουκορεστίου Οσίου Δημητρίου Βασαραβίας, των μαρτύρων και ομολογητών της πίστεως επί του θεομάχου καθεστώτος στη Ρουμανία, τη δεκαετή επέτειο ενθρονίσεως του Μακαριωτάτου Πατριάρχη Ρουμανίας Δανιήλ. Η μνήμη του Οσίου Δημητρίου Βασαραβίας στις Εκκλησίες Βουλγαρίας και Ρουμανίας τελείται στις 27 Οκτωβρίου, ενώ στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας στις 26 Οκτωβρίου/8 Νοεμβρίου.

Σημειώτέον ότι η Θεία Μυσταγωγία ετελείτο στην Αγία Τράπεζα, η οποία ήταν τοποθετημένη στην ειδική εξέδρα στην Πλατεία του Πατριαρχικού Καθεδρικού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Στη Θεία Λειτουργία συμμετείχαν ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών κ.κ. Κύριλλος, ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ρουμανίας κ.κ. Δανιήλ, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Τιράνων και πάσης Αλβανίας κ.κ. Αναστάσιος, ο Μακαριώτατος Μητροπολίτης Τσεχίας και Σλοβακίας Ραστισλάβ, πλειάδα Ιεραρχών και κληρικών της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρουμανίας και λοιπών Ορθοδόξων Εκκλησιών.

Η Θεία Λειτουργία ετελείτο στη Ρουμανική και τη Εκκλησιαστική Σλαβονική γλώσσα.

Επίσης παρέστησαν επίσημοι προσκεκλημένοι: ο Πρωθυπουργός της Ρουμανίας κ. Πάολο Στενέσκου, ο Γραμματέας της Επικρατείας Επί των Λατρειών κ. Βίκτωρ Οπάσι, ο Πρέσβης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Ρουμανία κ. Β. Κουζμίν κα.

Μετά το ανάγνωσμα της Ευαγγελικής περικοπής ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος κήρυξε το θείο λόγο για το νόημα της χριστιανικής ζωής και τη διδασκαλία του Οσίου Σεραφεΐμ του Σαρόφ.

Αμέσως μετά ο βικάριος του Πατριάρχη Ρουμανίας Επίσκοπος Βαρλαάμ ανέγνωσε το Συγχαρητήριο Μήνυμα της Ιεράς Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρουμανίας, με απόφαση της οποίας το 2017 εκηρύχθη ως Χρονιά μνήμης του Πατριάρχη Ιουστινιανού (1901-1977) καθώς και των ομολογητών και προστατών της Ορθοδοξίας στα χρόνια του θεόμαχου καθεστώτος.

Ο Πατριάρχης Δανιήλ απένειμε την ύψιστη εκκλησιαστική διάκριση της Ρουμανικής Εκκλησίας τον Πατριαρχικό σταυρό στους Ρουμάνους κληρικούς και λαϊκούς, τους πρώην φυλακισμένους του θεόμαχου καθεστώτος κατά την εποχή των διωγμών, οι οποίοι παρακολούθησαν προσευχόμενοι τη Θεία Λειτουργία.

Μετά το πέρας της Θείας Συνάξεως, κατόπιν αιτήματος του Μακαριωτάτου Πατριάρχη Ρουμανίας κ.κ. Δανιήλ ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος απηύθυνε λόγο προς το εκκλησίασμα και μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Θα ήθελα από καρδίας να ευχαριστήσω την Υμετέρα Μακαριότητα για τη δυνατότητα από κοινού με Εσάς και τους αδελφούς, οι οποίοι αφίχθησαν στο Βουκουρέστι, καθώς και με την Ιεραρχία της Ρουμανικής Εκκλησίας, παρουσία του πιστού λαού, να τελέσουμε Θεία Λειτουργία και να μνημονεύσουμε όσους υπέφεραν υπέρ του Χριστού κατά τα χαλεπά χρόνια του 20^{ου} αιώνα. Είναι γνωστό ότι το αίμα των μαρτύρων είναι ο σπόρος του χριστιανισμού, και είναι αναμφισβήτητο ότι οι μάρτυρες και ομολογητές, οι οποίοι μαρτύρησαν το 20ο αι., προσεύχονται για όλους εμάς.

Την αισθανόμαστε αυτή την προσευχή, διότι με πολλούς από αυτούς έχουμε και συγγενικούς δεσμούς και δεσμούς γνωριμίας, άλλωστε όσα έζησαν οι πατέρες και οι παππούδες μας δεν απέχει τόσο πολύ χρονικά από την εποχή μας. Οι μάρτυρες και οι ομολογητές της Εκκλησίας μας τον 20^ο αι. είναι σχεδόν οι σύγχρονοί μας και αυτά, όσα έζησαν, πρέπει να μας διδάξουν πολλά.

Κάποια στιγμή της ζωής μας μπορεί να έλθουμε αντιμέτωποι με ένα ερώτημα: να μείνουμε κοντά στο Χριστό ή να πάμε εναντίον Του. Σήμερα κανείς δεν απομακρύνει με τη βία τον χριστιανό από την Εκκλησία, ούτε τον ζητεί να αποκηρύξει τον Χριστό. Και όμως πολλές προσπάθειες καταβάλλονται σήμερα προκειμένου οι άνθρωποι να λησμονήσουν τον Χριστό, να βλέπουν την Εκκλησία ως ένα μέρος της εθνικής παραδόσεως, λίγο περισσότερα από μια μορφή του φολκλόρ!

Τι μπορεί να μας διδάξει το παράδειγμα των μαρτύρων και των ομολογητών του 20^{ου} αι.; Να είμαστε αφοσιωμένοι στο Χριστό, να μην τον αποκηρύττουμε, να μείνουμε κοντά Του και στις χαρές, και στις θλίψεις, να επικαλούμαστε το άγιο Όνομά Του. Αυτή θα είναι η καλύτερη μνήμη των μαρτύρων και των ομολογητών του 20^{ου} αι. Ο Θεός να ενδυναμώνει και την γενιά μας, και ιδιαίτερα τη νεολαία

μας, να παραμείνουμε αφοσιωμένοι στο Χριστό παρά κάθε πειρασμό, παρά κάθε σκάνδαλο, τα οποία αντιμετωπίζει σήμερα η κοινωνία μας!».

Επίσης ο Πατριάρχης Κύριλλος πρόσθεσε: «Πολύ σημαντικό οι Προκαθήμενοι έχουν τακτικότερες συναντήσεις, διότι στο πρόσωπό τους συναντιόνται οι Εκκλησίες μια με την άλλη. Αυτό μας βοηθά να καταλαβαίνουμε καλύτερα ο ένας τον άλλο, να αισθανόμαστε την αδελφοσύνη μας, να έχουμε επίγνωση της κοινής μας αποστολής στο σύγχρονο κόσμο».

Σε ένδειξη αναγνωρίσεως των Πρωθιεραρχικών κόπων του Πατριάρχη Ρουμανίας Δανιήλ ο Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών κ.κ. Κύριλλος του επέδωσε μία αρχιερατική ράβδο και ένα ιερό εγκόλπιο.

Έν συνεχεία ο Πατριάρχης Ρουμανίας προσφώνησε τους μετάσχοντες των εορτασμών, τους ευχαρίστησε για τη συμμετοχή τους και προσέφερε εικόνες Οσίου Δημητρίου Βασαραβίας στους Προκαθήμενους και τους αρχηγούς των αντιπροσωπειών των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών.

Αμέσως μετά στο Πατριαρχικό Μέγαρο παρετέθη δεξίωση εκ μέρους της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρουμανίας.

Την παραμονή, απόγευμα, μετά τη μεταφορά της λειψανοθήκης με τιμίο λείψανο Οσίου Σεραφείμ του Σαρόφ, και στις 27 Οκτωβρίου μεγάλο πλήθος πιστών προσήλθαν για να προσκυνήσουν το λείψανο, σχηματίζοντας ουρές στους πλησιέστερους δρόμους της πόλεως.