

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΥΡΙΛΛΟΥ



Συνήλθε στις 23 Νοεμβρίου 2017 στη συνεδρίασή του, υπό την προεδρία του Αγιωτάτου Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών κ.κ. Κυρίλλου, το Ανώτατο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της Ορθόδοξου Εκκλησίας της Ρωσίας στην αντίστοιχη αίθουσα του Ιερού Καθεδρικού Ναού του Σωτήρος Χριστού Μόσχας.

Ο Αγιώτατος κ. Κύριλλος απηύθυνε λόγο προς τους παρισταμένους, όπου μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Φέτος όλες τις σκέψεις μας διαπερνά η εκατοστή επέτειος των τραγικών γεγονότων του 1917...Αναλογιζόμαστε εκείνο, το οποίο συνέβη πριν από 100 χρόνια. Προ ολίγου προσευχηθήκαμε στην Ιερά Μονή της Παναγίας Ντονσκάγια, όπου στις 18 Νοεμβρίου 1917 εξελέγη στον Πατριαρχικό θρόνο ο Αγιώτατος Τύχων. Και σαν σήμερα πριν από εκατό χρόνια αυτές τις ημέρες η Εκκλησία άρχισε να δέχεται επιθέσεις. Στις 13 Νοεμβρίου, προ εκλογής του Αγιωτάτου Τύχωνος, δολοφονήθηκε ο Ιερομάρτυς Ιωάννης Κοτσούροφ και έν συνεχεία εχύθη το αίμα πολλών νεομαρτύρων, οι οποίοι αργότερα κατατάχθηκαν στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας μας...

Σημαντικό είναι κατά την εκατοστή επέτειο της επανάστασεως να εμφανίζονται και νέα μνημεία.

Στη Μόσχα, επί παραδείγματι, έχουν γίνει αποκαλυπτήρια δύο μνημείων: του «Κήπου μνήμης» στο στρατόπεδο εκτελέσεων Μπούτοβο και του «Τείχους Θλίψεως» στη διασταύρωση της λεωφόρου Σάχαροφ και του Sadonoye kolitso. Πολύ κρίμα που τα αποκαλυπτήρια του «Κύπου μνήμης» δεν αξιώθηκαν της δεούσης προσοχής του κοινού και των ΜΜΕ. Άλλωστε αυτό το μνημείο δεν ηγέρθη πάνω από το κενοτάφιο, αλλά στον πραγματικό τόπο εκτελέσεων των ανθρώπων, όπου κείνται τα λείψανά τους. Γι' αυτό λυπάμαι πολύ που τα αποκαλυπτήρια του έν λόγω μνημείου πέρασαν απαρατήρητα από πολλά ΜΜΕ.

Και όμως, τι νόημα έχουν όλα αυτά τα μνημεία; Ίσως και κυρίως να μας υπενθυμίζουν κατά τρόπον ορατό το παρελθόν μας, προκειμένου να μην το ξαναζήσουμε στο μέλλον...

Το βασικό για την Εκκλησία στα γεγονότα του 20^{ου} αιώνα είναι ο αγώνας των νεομαρτύρων. Η επίσκεψη των μνημείων, αφιερωμένων στα θύματα των καταστολών, γίνεται για μας αφορμή για προσευχή. Κάθε Ορθόδοξος, αφού πλησιάζει τέτοια μνημεία, καλείται να προσευχηθεί στους νεομάρτυρες, διότι η προσευχή είναι η υπενθύμιση ότι στον Θεό όλοι είναι ζωντανοί, ότι ο Κύριος νίκησε το θάνατο με την Ανάστασή Του και ότι υπάρχει ο κατεξοχήν Κριτής και η Ανώτατη Κρίση, και κανείς δεν θα πρόκειται να την διαφύγει.

Είθε να δώσει ο Θεός η ανάμνηση αυτών των τραγικών γεγονότων, με τα οποία κατά αυτή την επετειακή χρονιά ήλθαμε σε στενή επαφή, να αποτελέσει μέρος ακόμη και της ιδικής μας θεωρήσεως της ιστορίας, της κατανοήσεως του παρελθόντος, και να μας βοηθήσει, κυρίως τους ποιμένες, να απευθύνουμε το λόγο μας προς το ποίμνιό μας κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να διαπαιδαγωγήσουμε τους ανθρώπους να απορρίπτουν κατηγορηματικά κάθε επανάσταση, πολιτική σύγκρουση, καταστολές και κάθε τι, το οποίο σπρώχνει τη χώρα προς το παρελθόν. Η χρονιά αναμνήσεως των προ εκατονταετίας γεγονότων οφείλει να μας οδηγήσει όλους στο θετικό αποτέλεσμα, σε μια κατανόηση του τι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι, τι διδάγματα να πάρουμε ακόμη και από τις πλέον τραγικές σελίδες της ιστορίας μας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή».

Η ημερήσια διάταξη της συνεδριάσεως συμπεριλαμβάνει την εφαρμογή των αποφάσεων του Ανώτατου Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και της Ιεράς Συνόδου Ιεραρχίας.

Το Ανώτατο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου, συνεπτελούν οι διακεκριμένοι Ιεράρχες, κληρικοί και λαϊκοί του Πατριαρχείου Μόσχας.

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/47996/>