

Θεία Λειτουργία την Κυριακή της Ορθοδοξίας στον Ιερό Ναό του Σωτήρος Χριστού Μόσχας από τον Προκαθήμενο της Ρωσικής Εκκλησίας



Της Θείας Λειτουργίας του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου την Κυριακή της Ορθοδοξίας και τη μνήμη της Παναγίας των Ιβήρων και του Αγίου Αλεξίου Μητροπολίτου Μόσχας, στις 25 Φεβρουαρίου 2018, προέστη στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Σωτήρος Χριστού Μόσχας ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών κ.κ. Κύριλλος. Μετά το πέρας της Θείας Συνάξεως ο Προκαθήμενος της Ρωσικής Εκκλησίας προεξήρχε της λιτανεύσεως των ιερών εικόνων.

Επίσης συλλειτουργήσαν οι Μητροπολίτες Κρουτίσης και Κολόμνας Ιουβενάλιος, Πατριαρχικός Επίτροπος της επαρχίας Μόσχας, Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, ο Μητροπολίτης Ουαλεντίνοσ Μισούκ, οι Αρχιεπίσκοποι Βερεγιάς Ευγένιος, Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Ρωσικής Εκκλησίας και Σολνετσογκόρσκ Σέργιος, Προϊστάμενος της Διοικητικής Γραμματείας του Πατριαρχείου Μόσχας, πλειάδα Ιεραρχών και κληρικών της Ρωσικής Εκκλησίας.

Ακόμη συλλειτουργήσαν και οι εκπρόσωποι των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών παρά τον Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών: ο Μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως Νήφων (Πατριαρχείο Αντιοχείας), ο Επίσκοπος Μοράβιτς Αντώνιος (Πατριαρχείο Σερβείας), οι

Αρχιμανδρίτες Θεόκτιστος (Πατριαρχείο Βουλγαρίας) και Σεραφείμ (Εκκλησία Τσεχίας και Σλοβακίας), ο Πρωθιερέας Δανιήλ Ανδρειούκ (ή έν Αμερικη Ορθόδοξος Εκκλησία).

Στη Θεία Λειτουργία παρέστησαν εκπρόσωποι πολιτειακών αρχων της χώρας, Πρέσβεις της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Κύπρου κα.

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης προσευχήθηκε υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των κεκοιμημένων δούλων του Θεού Πατριαρχων Αλεξίου Α' και Αλεξίου Β' και του Αρχιεπισκόπου Μοζαϊσκ Γρηγορίου, ο οποίος εκοιμήθη αιφνιδίως το πρωί της 25^{ης} Φεβρουαρίου.

Επίσης ο Προκαθήμενος της Ορθόδοξου Εκκλησίας της Ρωσίας προέβη σε εις Πρεσβύτερον χειροτονία Ιεροδιακόνου Κυρίλλου Peregudin, αδελφού της Ιεράς Μονής Αγίου Δανιήλ Μόσχας.

Μετά το πέρας της λιτανεύσεως των ιερών εικόνων ο Προκαθήμενος της Ρωσικής Εκκλησίας απηύθηνε λόγο προς το εκκλησίασμα και μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Αγαπητοί μου Σεβασμιώτατοι και Θεοφιλέστατοι, πατέρες και αδελφοί, χρόνια Σας πολλά για την Κυριακή της Ορθοδοξίας, μια εορτή η οποία καθιερώθηκε το μακρινό Θ' αι. πέντε δεκαετίες μετά τη σύγκληση της Ζ' Οικουμενικής Συνόδου, η οποία επικύρωσε την Ορθοδοξία.

Διατί χρειάσθηκε τόσοσ χρόνος, προκειμένου να επικρατήσει τελικά η αλήθεια της εικονολατρίας; Διότι οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες και οι λοιποί ισχυροί του κόσμου τούτου αποπειράθηκαν να εκμεταλλευθούν τη διχόνοια εντός της Εκκλησίας για να πετύχουν τους πολιτικούς τους σκοπούς. Οι μεν αυτοκράτορες έμειναν πιστοί στην Ορθοδοξία, οι δε ήταν προθυμοι να αλλοιώσουν την εκκλησιαστική τάξη και ακόμη την Ορθόδοξη διδασκαλία. Αυτός είναι ο λόγος, διατί η Ζ' Οικουμενική Σύνοδος, η οποία επικύρωσε την Ορθόδοξη διδασκαλία, δεν ήταν σε θέση να νικήσει κατά κράτος την εικονομαχία με αποτέλεσμα ο αγώνας κατ' αυτής να συνεχίζεται ακόμη 50 χρόνια και πλέον. Επί τέλους, επί της ευλαβούς αυτοκράτειρας Θεοδώρας η εικονολατρεία επικράτησε τελικά και τον Φεβρουάριο 843, την Α' Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής για πρώτη φορά απαγγέλθηκαν οι αναθεματισμοί κατά των αιρετικών και δοξάσθηκε ο αγώνας των υπερμάχων της Ορθοδοξίας. Από το μακρινό έτος 843, από την πρώτη πανήγυρη στην Κωνσταντινούπολη, κάθε χρόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία τελεί την πανηγυρική λιτάνευση των ιερών εικόνων, μνημονεύοντας όσους πέθαναν υπέρ της πίστεως και αγωνίσθηκαν υπέρ της Ορθοδοξία ανά τους αιώνες.

Αυτή την ημέρα αναμιμνησκόμεθα ιδιαιτέρως των νεομαρτύρων και ομολογητών μας, οι θυσίες των οποίων υπερέβησαν των πάντων των λοιπών βασάνων, τα οποία υπέστησαν οι χριστιανοί σε όλη τους την ιστορία. Ποτέ η προστασία της πίστεως δεν συνοδεύονταν από τέτοιους απηνείς και αιματηρούς διωγμούς, τους οποίους υπέστη ο λαός μας. Και γ' αυτό σήμερα, την Κυριακή της Ορθοδοξία, την ανάμνηση ποιούμενοι των παλαιών υπερμάχων της Ορθόδοξου πίστεως, προσευχηθήκαμε ιδιαιτέρως και μνημονεύσαμε τους πατέρες και προπάτορές μας, οι οποίοι προσέφεραν ακόμη την ίδια τη ζωή τους υπέρ της πίστεως του Χριστού και της Εκκλησίας.

...αναπέμπουμε προς τον Κύριο τις διάπυρες μας προσευχές, προκειμένου με τα σπλάχνα Του να ελεήσει την ανά την Οικουμένη Ορθόδοξη Εκκλησία, την καθ' ημάς Εκκλησία της Ρωσίας, το λαό μας, και να μας βοηθήσει να ανταπεξέλθουμε στις δύσκολες δοκιμασίες, τις οποίες διέρχεται η πίστη του σύγχρονου ανθρώπου, ώστε και η σημερινή γενιά να καταταχθεί στην ιστορία ως μια γενιά η οποία κράτησε την πίστη και την κληροδότησε στις επερχόμενες γενιές. Πιστεύουμε ότι έτσι ακριβώς και θα γίνει, η πίστη του Χριστού θα μείνει έως της συντελείας των αιώνων και οι πιστοί θα έχουν το θάρρος και το ακλόνητο θελημα να εδραιώνουν την Ορθοδοξία, η οποία είναι το αληθινό φως του κόσμου και η σωτηρία των ανθρώπων. Χρόνια Σας πολλά!»

Στο επίσημο γεύμα που ακολούθησε εκ μέρους των εκπροσώπων των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών τον Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών κ.κ. Κύριλλο προσφώνησε ο Μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως Νήφων (Πατριαρχείο Αντιοχείας), ο οποίος ανέφερε ότι «σε αυτή τη νίκη της Ορθοδοξίας, εδώ στη Μόσχα, προστίθεται και μία άλλη, εκείνη, δηλαδή, της Ρωσικής Εκκλησίας τον Κ' αιώνα, η πετυχημένη διά των προσευχών των δικαίων και δι' αίματος των μαρτύρων. Και είναι η νίκη της πίστεως κατά της αθεΐας. Και αυτή είναι μια άλλη Θρίαμβος της Ορθοδοξίας».

Ακόμη ο Αντιοχειανός Ιεράρχης τόνισε την προσωπική συμβολή του Πατριάρχη Κυρίλλου στον αγώνα κατά της αθεΐας και τη διάδοση της Ορθοδόξου διδασκαλίας από τη θέση τότε του Πρυτάνεως της Θεολογικής Ακαδημίας Λένινγκραντ.

«Συγχαίροντας την Υμετέρα Αγιότητα για τη μεγάλη εορτή ταύτη, ομού με τους αδελφούς μου, τους εκπροσώπους των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών παρά τον Πατριαρχικό Σας Θρόνο, θέλω να υπογραμμίσω την εκ παραδόσεως Ρωσική και προσωπική Σας αφοσίωση στην Ορθόδοξη ενότητα, συμπεριλαμβανομένων και των απαντήσεων στις προκλήσεις, τις οποίες αντιμετωπίζει η Εκκλησία στο σύγχρονο κόσμο. Αυτή είναι η μεγάλη δύναμη της Ρωσικής Εκκλησίας», σημείωσε ο Ιεράρχης της Εκκλησίας της Αντιοχείας.

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/47653/>