



Το "ύστατο χαίρε" στον Μητροπολίτη Ταλλίνης και πάσης Εσθονίας Κορνήλιο



Εξόδιος ακολουθία του μακαριστού Μητροπολίτη Ταλλίνης και πάσης Εσθονίας Κορνηλίου, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία των 94 ετών, ετελέσθη στις 22 Απριλίου 2018 στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Αλεξάνδρου Νιέφσκυ Ταλλίνης.

Της ακολουθίας προεξήρχε ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, συμπαραστατούμενος από τον Αρχιεπίσκοπο Βερεγιάς Ευγένιο, Πρόεδρο της Επιτροπής Παιδείας της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας, τους Επισκόπους Νάρβας Λάζαρο, Ελγκάβας Ιωάννη και Μααρντούς Σέργιο και την πλειάδα κληρικών.

Ανάμεσα στους παρόντες ήταν ο Δήμαρχος της Ταλλίνης κ. Ταάβι Αας, ο Αντιδήμαρχος της Εσθονικής πρωτεύουσας κ. Μιχαήλ Κυλβάρτ, ο Αρχιεπίσκοπος της Ευαγγελικής Λουθηρανικής Εκκλησίας της Εσθονίας Ούρμας Βίλμα, ο Επίτιμος Αρχιεπίσκοπος της ίδιας Εκκλησίας Άντερς Πύντερ, ο Πρέσβης της Ρωσίας στην Εσθονία κ. Α. Πετρόφ, ο Πρέσβης της Λευκορωσίας στην Εσθονία κ. Α. Στεπούς, ο Μητροπολίτης Στέφανος και ο Επίσκοπος Ηλίας (Εσθονική Αποστολική

Ορθόδοξη Εκκλησία του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως), η Ηγουμένη της Ιεράς Μονής Πιούχτιτσα Γερόντισσα Φιλάρετα Καλατσόβα.

Προς της εξοδίου ακολουθία ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας ανέγνωσε το συλλυπητήριο μήνυμα του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου για την προς τον Κύριο αποδημία του Μητροπολίτη Ταλλίνης και πάσης Εσθονίας Κορνηλίου και στη συνέχεια ανέφερε:

«Στα λεχθέντα από τον Πρωθιεράρχη και πατέρα μας τον Προκαθήμενο της Ορθόδοξου Εκκλησίας της Ρωσίας ακόμη θέλω να προσθέσω και κάτι εκ μέρους μου. Σήμερα μνήμη πιούμεθα των Μυροφόρων, δηλαδή εκείνων των Γυναικών, οι οποίες πρωί πρωί την ημέρα, την οποία καλούμε τώρα Κυριακή, ενώ τότε εκαλείτο ημέρα ηλίου, την πρώτη ημέρα της εβδομάδος έφθασαν στον Τάφο του Ιησού, προκειμένου να Τον αλείψουν με αρώματα. Και καθ'οδόν συζητούσαν για το ποιός θα τους αποκυλίσει τον λίθον; Κάθε φορά όταν απέρχεται ένας δικός μας άνθρωπος, τίθεται το ίδιο ερώτημα, ποιός θα μας αποκυλίσει αυτό το λίθο από τον Τάφο, ποιός θα μας μιλήσει και θα πει ότι η επίγειος ζωή μας δεν τελειώνει με το θάνατο, ποιός θα ανοίξει για τον αποδημήσαντα τις πύλες της αιωνιότητας; Από το ιερό Ευαγγέλιο γνωρίζουμε, ότι οι προσελθόντες στον τόπο, όπου έκειτο το Σώμα του Διδασκάλου τους, οι γυναίκες είδαν τον αποκεκλισμένο το λίθο και τον Άγγελο τον καθημένο επί του λίθου. Επίσης άκουσαν την θαυμάσια είδηση ότι Ανέστη ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Παραστεκόμενοι σήμερα έμπροσθεν της σορού του κεκοιμημένου, περικυκλώμεθα αυτό το φέρετρο με προσευχές και ξέρουμε ότι όπως ανέστη ο Χριστός έτσι θα άνοιξε την οδόν της Αναστάσεως σε κάθε σάρκα, έτσι θα αναστηθεί και κάθε άνθρωπος, ο οποίος πέθανε επί της γης αυτής.

Ένας από τους κήρυκες λίγο πριν πεθάνει τόνισε: «Όταν πεθάνω, μη με λυπάσθε, απλά θα αλλάξω τη διεύθυνση και θα μεταβώ από μια κατάσταση στην άλλη». Τούτο συμβαίνει και με κάθε πιστεύοντα στο Χριστό, όταν μεταβαίνει στην ουράνια Μονή, αλλάζει την επίγεια διεύθυνσή του για την Ουράνια Πατρίδα. Μεταβαίνει από τούτη εδώ την επίγεια πολυβασανισμένη και με πολλούς κόπους ζωή εκεί, *ένθα ούκ έστι πόνος, ού λύπη, ούστεναγμός.*

Έτσι, η ζωή του μακαριστού Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κορνηλίου ήταν γεμάτη κόπους, και μόχθους και θλίψεις. Χειροτονήθηκε Ιερέας τη χρονιά, όταν έληξε ο Μεγάλος Πατριωτικός Πόλεμος και υπηρετούσε πρώτα ως διάκονος, στη συνέχεια Ιερέας και μετέπειτα ως Επίσκοπος επί εβδομήντα και πλέον χρόνια. Το 1990, ως ώριμος πλέον άνθρωπος αναδείχθηκε Επίσκοπος και τέθηκε επικεφαλής της Επισκοπής Εσθονίας.

Δοκιμάσθηκε σκληρά ο Σεβασμιώτατος Κορνήλιος. Καταδικάσθηκε αδίκως σε καταναγκαστικές εργασίες σε στρατόπεδο και μερικά χρόνια διατέλεσε σε πικρή δουλειά, όμως στη συνέχεια, με το έλεος του Θεού, αποφυλακίσθηκε και συνέχισε την ιερατική του πορεία. Τη δεκαετία του 1990 με την αναγέννηση της Εκκλησίας σε όλη την Αγία Ρωσία, ήταν αυτόπτης μάρτυς και κοινωνός της αναγεννημένης εκκλησιαστικής ζωής στην Εσθονία. Αλλά κι εδώ έζησε πολλές θλίψεις, τις οποίες υπέμεινε ως καλός στρατιώτης του Χριστού. Ο Κύριος του χάρισε μακροζωία και έτσι έζησε ο Μητροπολίτης Κορνήλιος περισσότερο από πολλούς του αδελφούς Ιερείς και Αρχιερείς. Ο Θεός τον κράτυνε μέχρι τη σημερινή ημέρα, όταν ευδόκησε να καλέσει τον πιστό δούλο του στις ουράνιες μονές...

Ας αναπέμψουμε τις διάπυρες προσευχές μας υπέρ αναπαύσεως της ψυχής αυτού, προκειμένου ο Κύριος να του συγχωρέσει τις ανθρώπινες αδυναμίες και τα παραπτώματα και να τάξει τη ψυχή του μακαριστού Ιεράρχη στην ουράνια δόξα Αυτού. Αμήν».

Ο κεκοιμημένος Μητροπολίτης Κορνήλιος ετάφη στο νεκροταφείου Αγίου Αλεξάνδρου Νιέφσκι, δίπλα στους Ιεράρχες της Εσθονικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας τέλεσε Ιερό Τρισάγιο στον Τάφο του μακαριστού κ. Κορνηλίου.

Ο Μητροπολίτης Κορνήλιος (κ.κ. Βιατσεσλάβ Βασίλγιεβιτς Γιάκομπσ) γεννήθηκε στις 19 Ιουνίου 1924 στην Ταλλίνη, στην οικογένεια του συνταγματάρχη του τσαρικού στρατού, ο οποίος μετά την επανάσταση βρέθηκε στην Εσθονία.

Το 1943 ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές του σπουδές και υπηρέτησε ως ψάλτης στον Ιερό Ναό Γενεθλίου της Θεοτόκου Ταλλίνης.

Στις 19 Αυγούστου 1945 χειροτονήθηκε Διάκονος από τον Αρχιεπίσκοπο Ταλλίνης και Εσθονίας Παύλο, ενώ στις 8 Φεβρουαρίου 1948 Πρεσβύτερος από τον Επίσκοπο Ταλλίνης και Εσθονίας Ισίδωρο και ορίστηκε Προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής Χααψάλας.

Το 1951 εξ αποστάσεως τελείωσε την Ιερατική Σχολή Λένινγκραντ.

Το διάστημα 1951-1957 εντάχθηκε στο ιερό κλήρο της επαρχίας Βόλογκντα.

Στις 27 Φεβρουαρίου 1957 συνελήφθη από το Τμήμα του KGB της περιφέρειας Βόλογκντα με κατηγορητήριο την «αντισοβιετική προπαγάνδα» (κατοχή βιβλίων θρησκευτικού περιεχομένου και συζητήσεις με πιστούς).

Στις 16 Μαΐου 1957 από το Περιφεριακό Δικαστήριο Βόλογκντα καταδικάστηκε σε κάθειρξη δέκα ετών στα πολιτικά στρατόπεδα της Μορδοβίας.

Στις 12 Σεπτεμβρίου 1960 με απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου η ποινή μειώθηκε μέχρι πέντε χρόνια, ενώ στις 7 Σεπτεμβρίου 1960 με απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Αυτόνομης Δημοκρατίας της Μορδοβίας αποφυλακίσθηκε πρόωρα.

Το Νοέμβριο 1960 επανήλθε στην Εσθονία και ορίστηκε Προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίου Προδρόμου Ταλλίνης.

Αποκαταστάθηκε σε πολιτικά του δικαιώματα στις 14 Οκτωβρίου 1988.

Στις 20 Ιουλίου 1990, κατά την πρώτη συνεδρία της Ιεράς Συνόδου υπό την προεδρία του Αγιωτάτου Πατριάρχη Αλεξίου Β', εξελεγη Επίσκοπος Ταλλίνης, βικάριος του Αγιωτάτου Πατριάρχη.

Στις 21 Αυγούστου 1990 εκάρη μοναχός στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πσκόφ και μετονομάστηκε σε Κορνήλιο. Στις 6 Σεπτεμβρίου έλαβε το οφφίκιο του Αρχιμανδρίτη.

Στις 15 Σεπτεμβρίου 1990 χειροτονήθηκε Επίσκοπος στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Αλεξάνδρου Νιέφσκυ Ταλλίνης.

Με απόφαση της Ιεράς Συνόδου περι χορηγήσεως του αυτόμου στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Εσθονίας ανεδείχθη Προκαθήμενος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Εσθονίας με τίτλο Επίσκοπος Ταλλίνης και πάσης Εσθονίας.

Το 1995 προήχθη σε Αρχιεπίσκοπο και στις 6 Νοεμβρίου 2000 σε Μητροπολίτη.

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/47517/>