



## Δοξολογία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αναστάσεως του Χριστού στα Τίρανα από τον Προκαθήμενο της Ορθόδοξου Εκκλησίας της Ρωσίας



Στις 28 Απριλίου 2018 ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασων των Ρωσσιών κ.κ. Κύριλλος, ο οποίος πραγματοποιεί την ειρηνική επίσκεψη προς την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας, τέλεσε δοξολογία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αναστάσεως του Χριστού Τιράνων.

Από σολέα τη δοξολογία παρακολούθησαν ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Τιράνων και πάσης Αλβανίας κ.κ. Αναστάσιος και η Ιερά Σύνοδος της Ορθόδοξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Αλβανίας: οι Μητροπολίτες Βερατίου κ. Ιγνάτιος, Κορυτσάς κ. Ιωάννης, Αργυροκάστρου κ. Δημήτριος, Απολλωνίας κ. Νικόλαος, Ελμπασάν κ. Αντώνιος, Αμαντίας κ. Ναθαναήλ, ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου, καθώς και ο Επίσκοπος Βύλιδος κ. Άστιος.

Ο Ιερός Ναός χωρητικότητας χιλιάδων ανθρώπων, ήταν ασφυκτικά γεμάτος από πιστούς.

Μετά τη λήξη της δοξολογίας με πασχαλινό χαιρετισμό στις τρεις γλώσσες τον Αγιώτατο Πατριάρχη Κύριλλος προσφώνησε ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος.

«Με πασχαλινή χαρά, βαθύτατη τιμή και αδελφική αγάπη Σας υποδεχόμαστε, Μακαριώτατε και

Αγιώτατε Πατριάρχα Μόσχας και πασών των Ρωσσιών κ.κ. Κύριλλε, στον Καθεδρικό αυτό Ναό της Αναστάσεως του Χριστού, στην καρδιά της πρωτεύουσας της Αλβανίας' «Εύλογημένος ό έρχόμενος έν όνόματι Κυρίου», ανέφερε ο Μακαριώτατος κ. Αναστάσιος και συνέχισε, Έρχεστε, αυτή τη φορά, στην πρώτη επίσκεψή Σας ως Προκαθήμενος της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ρωσσίας, η οποία τον προηγούμενο αιώνα διήλθε διά πυρός και ύδατος και ο Κύριος εξήγαγε αυτήν εις αναψυχήν, σε νέα περίοδο αναπτύξεως. Προ ολίγων μηνών, τον Νοέμβριο του 2017, εορτάσαμε στη Μόσχα τα 100 χρόνια απο την έναρξη του φοβερού εκείνου αντιθρησκευτικού διωγμού, ο οποίος συγκλόνισε την οικουμένη. Νέος ακόμα παρακολουθούσα με συγκίνηση και βαθύ θαυμασμό τον ηρωισμό των Ορθοδόξων κληρικών και λαϊκών, κατά τη διάρκεια του αδυσώπητου αθεϊστικού διωγμού στη Σοβιετική Ένωση».

«Εσείς, Φίλτατε Άγιε Αδελφέ, ζήσατε τα παιδικά και νεανικά σας χρόνια μέσα στην πολύμορφη δοκιμασία της αντιθρησκευτικής θύελλας με ζωντανή πίστη, με την αντοχή του πνευματικού DNA της ευσεβούς οικογένειά Σας. Με ενθουσιασμό και τόλμη αφιερωθήκατε στην Εκκλησία», τόνισε προς τον Αγιώτατο Πατριάρχη Κύριλλο ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος.

Επίσης ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Αλβανίας υπενθύμισε τους απηνείς διωγμούς κατά της Εκκλησίας αυτού τον 20ο αιώνα. «Από το 1968, συνέβη κάτι μοναδικό στην παγκόσμια ιστορία. Με το επίσημο Σύνταγμά της η Αλβανία ανακηρύχθηκε απόλυτα αθεϊστικό κράτος. Με τον πιο βίαιο και αδυσώπητο τρόπο, η θρησκευτική πίστη ενταφιάστηκε για 23 ολόκληρα χρόνια. Στη δεκαετία του 1980, όσοι παρακολουθούσαμε τα γενόμενα είχαμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι έσβησε οριστικά από τον χάρτη η Εκκλησία της Αλβανίας. Δόξα τω Θεώ όμως, από το 1991 ζούμε μέσα στην πνοή και τη χαρά της Αναστάσεως», υπογράμμισε ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Τιράνων και πάσης Αλβανίας.

«Με αισθήματα ολοψύχου αδελφικής αγάπης και βαθυτάτης τιμής, Σας υποδεχόμεθα σήμερα, Άγιε Αδελφέ, Πατριάρχα Μόσχας και πασών Ρωσσιών κ.κ. Κύριλλε. Και εκ βαθέων ευχόμεθα, με τις πρεσβείες και την έμπνευση του Αγίου Κυρίλλου, το όνομα του οποίου φέρετε, να συνεχίσετε την εκκλησιαστική Σας προσφορά με τη θεοκίνητη σοφία και τους ανοικτούς οραματισμούς εκείνου. Ο Τριαδικός Θεός να Σας χαρίζει επι έτη πολλά ακαταπόνητη υγεία, με θερμουργό πίστη και Σταυροαναστάσιμο φρόνημα, ώστε, καθοδηγούμενος από το Άγιο Πνεύμα, να οδηγείτε τον ευλαβή ρωσικό λαό σε διαρκή πνευματική καρποφορία και να ακτινοβολείτε στη σύγχρονη εποχή το φως του Σταυρού και της Αναστάσεως», είπε εν κατακλείδι ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Αλβανίας.

Ακολούθησε η αντιφώνηση του Αγιωτάτου Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών κ.κ. Κυρίλλου:

«Μακαριώτατε, αγαπητοί αδελφοί Αρχιερείς, έντιμοι πατέρες, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές! Χριστός Ανέστη! Θα ήθελα, Μακαριώτατε να ευχαριστήσω Εσάς και την Ιερά Σύνοδο της Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Αλβανίας για την εγκάρδια πρόσκληση να επισκεφτώ την αλβανική γη και για τα όμορφα λόγια υποδοχής

Εδώ, στον τόπο σας, ο οποίος έχει αρχαία χριστιανική παράδοση, πού ξεκινάει από την εποχή της δραστηριότητας του Αποστόλου Παύλου, στον τόπο όπου ο Άγιος Μάρτυρας επίσκοπος Δυρραχίου Άστιος και πολλοί άλλοι φίλοι του Θεού έκαναν τα ηρωικά τους έργα, στον τόπο όπου έχει μοχθήσει ο ονομαστός ισαπόστολος της Ορθοδοξίας, Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, η λαμπρή γιορτινή ατμόσφαιρα της Αναστάσεως του Κυρίου και Θεού, και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού βιώνεται με μία ξεχωριστή βαθιά αίσθηση. Ιδικά σε αυτόν τον μεγαλοπρεπή Καθεδρικό Ναό, που ως εμφανές σύμβολο της ανασύστασης της Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Αλβανίας, έχει καθαγιαστεί στο όνομα της Αναστάσεως του Χριστού. Του θριάμβου της Αναστάσεως προηγείτο ο

Γολγοθάς. Κατά τον 20ο αιώνα και οι δύο Εκκλησίες μας υπέφεραν μεγάλες ταλαιπωρίες σε συνέχεια των παθημάτων του Χριστού. Καταστράφηκαν ναοί, βεβηλώθηκαν τα άγια ενώ παράλληλα πολλοί κληρικοί, μοναχοί και λαϊκοί κυνηγήθηκαν μέχρι το τον μαρτυρικό θάνατο για το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Με αυτόν τον τρόπο ο εχθρός της σωτηρίας μας ήθελε να σπείρει τον πνευματικό θάνατο στους λαούς που ποιμαίνονταν από τις Εκκλησίες μας, αλλά, σε αντίθεση με τους σκοπούς των διωκτών, πραγματοποιήθηκε η ανάσταση της πίστεως, η επιστροφή στη ζωή, αφού το αίμα των μαρτύρων είναι ο σπόρος του Χριστιανισμού.

Ο Θεός, «έξαπέστειλεν τὸ ἔλεος αὐτοῦ καὶ τὴν ἀλήθειαν αὐτοῦ» (Ψαλμ. 56:4) και η Ορθόδοξος Αυτοκέφαλος Εκκλησία της Αλβανίας, που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είχε αφανιστεί εντελώς στο παρελθόν, σήμερα ανασυστάθηκε ένδοξα, έχοντας στερεωθεί χάρη στην αυταπάρνηση του Προκαθημένου της, του Μακαριωτάτου Αναστασίου. Η άφιξή μου εδώ συνοδεύεται με αισθήματα λαμπρά. Χαίρομαι, που μου δίνεται η δυνατότητα να μοιραστώ μαζί σας τη χαρά του Αγίου Πάσχα, «τοῦτο δέ ἐστι συμπαρακληθῆναι ἐν ὑμῖν διὰ τῆς ἐν ἀλλήλοις πίστεως ὑμῶν τε καὶ ἐμοῦ.» (Ρωμ. 1:12) και να προσκυνήσω στα ιερά μέρη της Αλβανίας. Ελπίζω ότι με τη βοήθεια του Θεού η Ειρηνική Επίσκεψή μου να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις των δυο τοπικών Ορθοδόξων Αδελφών Εκκλησιών. Χριστός Ανέστη!».

Μετά το πέρας της δοξολογίας οι δύο Προκαθήμενοι επιθεώρησαν το παρεκκλήσιο της Γεννήσεως του Χριστού, το οποίο αποτελεί μέρος του όλου αρχιτεκτονικού συγκροτήματος.