



## Εικόνα των ἐν Δαμασκῷ Αγίων, ἔργο των αγιογράφων της Θεολογικής Ακαδημίας Μόσχας, παραδόθηκε στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Αντιοχείας

Την εικόνα των ἐν Δαμασκῷ Αγίων, ἔργο των αγιογράφων της Θεολογικής Ακαδημίας Μόσχας, κόμισε και παρέδωσε στο Πατριαρχείο Αντιοχείας, κατόπιν εντολής του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα, Προέδρου του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, μέσα από τον Επίσκοπο Νταραϊ Μωυσή, βικάριο του Μακαριωτάτου Πατριάρχη Αντιοχείας και πάστος Ανατολής Ιωάννη Ι', ο Ηγούμενος Αρσένιος Σοκολόφ, εκπρόσωπος του Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσιών παρά τον Πατριάρχη Αντιοχείας και πάστος Ανατολής. Η παράδοση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή του Παραλύτου, στις 29 Απριλίου 2018, μετέ το πέρας της Θείας Λειτουργίας στο Μετόχι της Ρωσικής Εκκλησίας στη Δημασκό.

Ο Θεοφιλέστατος κ. Μωυσής ενημέρωσε ότι το συντομότερο δυνατόν η εικόνα θα μεταφερθεί και τοποθετηθεί στην υπό αναστήλωση, κατόπιν απελευθερώσεως από τους τρομοκράτες, Ιερά Μονή Αγίας Ισαποστόλου Θέκλας, την ευρισκόμενη στα περίχωρα της Συριακής πρωτεύουσας τη Μααλούλα.

Η εικόνα των ἐν Δαμασκῷ εκλεκτών Αγίων ζωγραφίσθηκε από τους φοιτητές της Σχολής Αγιογραφίας της Θεολογικής Ακαδημίας Μόσχας για την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αντιοχείας. Οι πόροι για την χρηματοδότηση του έργου συγκεντρώθηκαν μέσα από το διακομιστή (server) της συλλογικής χρηματοδοτήσεως κοινωνικών πρωτοβουλιών «Nachinanlie». Την πρωτοβουλία του έργου ανέλαβε ο φοιτητής της Σχολής Αγιογραφίας Κωνσταντίνος Σατκόφ. Οι μετάσχοντες του έργου ευελπιστούν ότι μέσα από τις δεήσεις ενώπιον της εικόνος αυτής θα πρυτανεύσει η ειρήνη στη Συριακή γη.

---

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/47492/>