



Μήνυμα του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου στους μετέχοντες της ΙΑ' συνεδρίας της Κοινής Ρωσο-Ιρανικής Επιτροπής Διαλόγου «Ορθοδοξία-Ισλάμ»

Στους μετέχοντες της Κοινής Ρωσο-Ιρανικής Επιτροπής Διαλόγου «Ορθοδοξία-Ισλάμ», που συνήλθε από 5 έως 6 Μαΐου 2018 στην Τεχεράνη, απέστειλε το Μήνυμά του ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών κ.κ. Κύριλλος. Ακολουθεί το Μήνυμα:

Αξιότιμοι σύνεδροι,

Απευθύνω τον ολόψυχο χαιρετισμό μου στους μετέχοντες της ΙΑ' συνεδριάσεως της Κοινής Επιτροπής Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας και της Ισλαμικής Κοινότητας του Ιράν.

Κατά τη διάρκεια της συναντήσεώς σας θα συζητηθεί η προστασία του περιβάλλοντος. Είναι ανεκτίμητη σήμερα η επιλογή της θεματολογίας. Το 2015 η Ιερά Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας καθιέρωσε την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου του κάθε έτους ως Ημέρα ειδικής προσευχής υπέρ της Θείας Δημιουργίας.

Είναι προφανές ότι στη βάση των περιβαλλοντικών προβλημάτων κείνται οι εκδηλώσεις του ανθρώπινου εγωϊσμού. Μέσα από την επιδίωξη μιας ζωής με μεγαλύτερη άνεση και αυξημένο καταναλωτισμό, οι άνθρωποι εξαντλούν τους φυσικούς πόρους χωρίς να σκέφθονται για τις συνέπειες. Κυνηγώντας τα πρόσκαιρα συμφέροντά του ο άνθρωπος από μέρα σε μέρα καθιστά τον πλανήτη του λιγότερο κατάλληλο για τη διαβίωση και καταπατά τη θεία δημιουργία, δηλαδή τη φύση, αλλοιώνοντας κατ'αυτό τον τρόπο το σχέδιο του Ουρανίου Δημιουργού για τον κόσμο και όλο και περισσότερα υποδουλώνοντας το πνεύμα του στη σάρκα. Τόσο αρπακτική στάση απέναντι στη φύση σήμερα καταδικάζει τις επερχόμενες γενιές σε στερήσεις. Δι'αυτό η κύρια αιτία της οικολογικής κρίσεως έγκειται ακριβώς στην κρίση της ηθικής ευθύνης των ανθρώπων.

Όπως μās αναφέρει η Ιερά Βίβλος, ο Θεός *έθετο τον άνθρωπο εν τῷ παραδείσῳ τῆς τρυφῆς, ἐργάζεσθαι αὐτὸν καὶ φυλάσσειν*. (Γεν. 2. 15). Καλούμαστε να προσέχουμε και να φροντίζουμε το περιβάλλον, έχοντας επίγνωση της ευθύνης μας ενώπιον του Πλάστη. Οι φωνές των κοινοτήτων μας ας βοηθήσουν σε αυτή την υπόθεση, ενώ η σημερινή εργασία της Κοινής Επιτροπής ας λειτουργήσει προς την κοινή μαρτυρία των χριστιανών και των μουσουλμάνων για τη σπουδαιότητα να διαφυλαχθεί στο ακέραιο ο οίκος μας, δηλαδή η Γη.

Εύχομαι στους μετέχοντες κάθε επιτυχία στις εργασίες τους.

+ ὁ Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ρωσσιῶν Κύριλλος