



Δεξίωση στον Ιερό Ναό Σωτήρος Χριστού Μόσχας με αφορμή τα ονομαστήρια του Αγιωτάτου Πατριάρχου Κυρίλλου

Στη δεξίωση στον Ιερό Ναό Σωτήρος Χριστού Μόσχας με αφορμή την Ημέρα Σλαβικών Γραμμάτων και Πολιτισμού και τα σεπτά ονομαστήρια του Προκαθημένου της Ρωσικής Εκκλησίας παρέστησαν στις 24 Μαΐου 2018 οι Αγιώτατοι Πατριάρχες Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κύριλλος και Σερβίας Ειρηναίος μετά τη συναυλία στην Κόκκινη Πλατεία.

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Σερβίας Ειρηναίος προσφώνησε τον Αγιώτατο Πατριάρχη Κύριλλο. Επίσης τις ευχές τους απηύθυναν η Αναπληρώτρια Πρόεδρος της Κυβερνήσεως της Ρωσικής Ομοσπονδίας κα Ο. Γκολοντέτς, ο Μητροπολίτης Τόκιο και πάσης Ιαπωνίας Δανιήλ, ο Μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως Νήφων, εκπρόσωπος του Πατριάρχη Αντιοχείας και πάσης Ανατολής παρά τον Πατριάρχη Μόσχας και πασών των Ρωσσιών, ο Πρέσβης της Βουλγαρίας στη Ρωσική Ομοσπονδία κ. Μποϊκό Κότσεφ, ο Μητροπολίτης Μινσκ και Ζαλάβλ Παύλος, Πατριαρχικός Έξαρχος πάσης Λευκορωσίας.

Στην προσφώνησή του ο Μητροπολίτης Νήφων εκ μέρους των εκπροσώπων των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών παρά τον Πατριαρχικό Θρόνο Μόσχας μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Πόσο ευχάριστο είναι ότι η εορτή σας σήμερα συγκεντρώνει ανθρώπους διαφόρων πολιτισμών και παραδόσεων, οι οποίοι *έν ένι στόματι* και *μιᾶ καρδίᾳ* ευχαριστίες προς τον Ὑψιστο αναπέμπουν που η Ρωσική Εκκλησία απολαμβάνει ένα τέτοιο Προκαθήμενο.

Ομοῦ με το ποίμνιό Σας πολλών εκατομμυρίων χαιρόμεθα διά τις αλλαγές, τις οποίες βιώνει η Ρωσία, χάριν στο ακαταπόνητο φωτιστικό έργο Σας. Σᾶς εκφράζουμε την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη για την αντίδρασή Σας στις διεθνείς εξελίξεις και ιδίως στη Μέση Ανατολή, για τη συμπαράστασή Σας προς τους χριστιανούς της *έν λόγω* περιοχής, για την έκκλησή Σας στην ειρήνη, για την ανθρωπιστική βοήθεια, την οποία αποστέλλετε στους ανθρώπους στη Συρία...

Ο κόσμος ολόκληρος Σᾶς γνωρίζει ως δεινό ρήτορα τον οποίο διακρίνει η άνωθεν σοφία. Γεννηθήκατε για τον άμβωνα. Στις τηλεοπτικές εκπομπές, στις παρεμβάσεις στις διεθνείς εκκλησιαστικού κοινωνικού περιεχομένου συναντήσεις, σε όλο τον κόσμο διά στόματος του Πατριάρχη Κυρίλλου η Εκκλησία μιλά και μάλιστα σε μια γλώσσα, η οποία μαρτυρεί ασυμβίβαστως την αλήθεια, ευθαρσώς στηρίζει τις μεγάλες αξίες και ανυψώνει την αξιοπρέπεια του ανθρωπίνου προσώπου...

Η Ρως πάντοτε τιμούσε τη μνήμη των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου για το διαφωτισμό των προγόνων τους με το φως του Ευαγγελίου, για την τεράστια προσφορά τους στον πολιτισμό των Σλαβικών λαών. Με την ανάρρηση στον Πατριαρχικό Θρόνο του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου η σημερινή ημερομηνία ανεδείχθη μια διπλή εορτή της Ρωσίας.

Αγιώτατε,

Όλοι εμείς, που ζούμε και υπηρετούμε κάτω από το ωμοφόριο Σας, μέσα από το όνομά Σας αρχίσαμε και αισθανόμαστε όλο και περισσότερο τον πνευματικό δεσμό με τον ουράνιο προστάτη

Σας, του οποίου δεόμεθα για την προστασία και την ενδυνάμωση της Υμετέρας Αγιότητας στην πολυεύθυνη, πλήρη θλίψεων αλλά και χαρών Πατριαρχική διακονία εις δόξαν της Αγίας Ορθοδοξίας».

Αντιφωνώντας ο Αγιώτατος κ. Κύριλλος ευχαρίστησε όλους τους συνδαιτυμόνες γις τις ευχές, τις προσευχές και την συμπαράσταση.

Ο Προκαθήμενος της Ρωσικής Εκκλησίας απένειμε στον Πρέσβη της Βουλγαρίας στη Ρωσική Ομοσπονδία παράσημο Οσίου Σεραφείμ του Σαρόφ Γ' Τάξεως.

Στον Ιερό Ναό Σωτήρος Χριστού στον Αγιώτατο Πατριάρχη Κύριλλος για τα σεπτά του ονομαστήρια ευχήθηκαν ο Πρόεδρος της Κάτω Βουλής κ. Β. Βολόντιν, η Υπουργός Παιδείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας κα Ο. Βασίλγιεβα, ο Δήμαρχος Μόσχας κ. Σ. Σομπιάνιν, πολιτικοί, κοινωνικοί παράγοντες, ιεράρχες και κληρικοί.

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/47433/>